

Hotel, vakantiehuis, ziekenhuis, gevangenis... *...met de Bijbel*



Adopteer een Bijbel!



Controle

Het plaatsen van Bijbels is niet voldoende. Controle is noodzakelijk. Regelmatig verdwijnen er exemplaren, meegenomen door mensen die zich aangesproken voelen door de inhoud. Ook beschadigde boeken worden vervangen. Soms komt het voor, dat een hotel plaatsing weigert. Het vereist dan tact en wijsheid om de Bijbels toch op de kamers te krijgen. Zo is elke dag een strijd: met teleurstellingen, maar ook met verrassingen.

Adopteer een Bijbel

De Bijbelvereniging kan dit werk niet alleen. Het plaatsen van een Bijbel en de regelmatige controle kost € 13,50 per exemplaar. U kunt helpen. Met uw gebed en door één of meer Bijbels te adopteren. Opdat velen in Nederland de Bijbel gaan lezen en daarnaar gaan leven. Tot eer van God.

Vul daarom nu de machtigingskaart in!

Het al dan niet mogen plaatsen van Bijbels hangt vaak af van reacties van de gasten. Ontbreekt een Bijbel in uw hotelkamer? Meld het de eigenaar en wijs hem op de Bijbelvereniging (www.bijbelvereniging.nl). Ook zo helpt u de Bijbelverspreiding in Nederland!

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17
3772 CV Barneveld
Tel. 085 - 104 17 14

info@bijbelvereniging.nl
Giro (ING): 337516
Bank (ING): 66 74 60 470

www.bijbelvereniging.nl

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Bijbelvereniging,
voorheen de Nederlandse Gideons
Antwoordnummer 85
3770 VB Barneveld

postzegel niet
nodig, maar
helpt wel!

Hotel...

Nederland kent vele hotels, waar dagelijks duizenden mensen komen. Grote kans dat al die mensen op hun nachtkastje de Bijbel vinden. Het boek dat mensen de weg tot God wijst en spreekt van genade, verzoening en verlossing, van hoop voor de toekomst. De meeste gasten kennen de Bijbel niet van huis uit. Wellicht hebben ze zelfs nog nooit een exemplaar in handen gehad.

... met de Bijbel

In de rust van hun kamer kunnen ze nu Gods Woord lezen. Het staat niet op de gevel, maar hun hotel is daarmee wel een 'hotel met de Bijbel' geworden.

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, zorgt ervoor. Al sinds 1948. En niet alleen in hotels. Overal waar mensen overnachten, liggen de Bijbels van de Bijbelvereniging. Zo telt Nederland ook honderden vakantieparken en pensions 'met de Bijbel'.



"In mijn hart was een enorme honger naar God. Een Bijbel had ik niet. Toen ik in een hotelkamer jullie Bijbel vond, koesterde ik hem alsof hij van goud was. Mijn man snapte niks van mijn blijdschap en ik las er een stuk in. Wat wilde ik die Bijbel graag hebben..."

"We werden opgeroepen om afscheid te nemen van onze zus in het ziekenhuis. Mijn zwager wilde een gedeelte uit de Bijbel lezen. Bij navraag bleek in het grote ziekenhuis geen Bijbel meer te vinden. Op dat moment heb ik mij voorgenomen contact met u op te nemen."



Houvast

En wist u dat er ook gevangissen, ziekenhuizen en hospices 'met de Bijbel' zijn? Mensen in moeilijke levensomstandigheden staan vaak open voor de boodschap van God. Daarom ligt de Bijbel ook daar voor het grijpen.

Uitgaven

De hotelbijbel bevat een Nieuw Testament in vier talen. Voor ziekenhuizen en zorgcentra wordt de Nederlandse uitgave van het Nieuwe Testament met de Psalmen gebruikt. Voor hospices is er een speciaal boekje met bijbelteksten: 'Kostbare tijd'.

Alle Bijbels zijn in de Nieuwe Bijbelvertaling. Op verzoek wordt de Statenvertaling geplaatst.



Ja, ik adopteer de Bijbel!

Ik geef de Bijbelvereniging opdracht om:

- per maand per kwartaal
 per half jaar per jaar éénmalig

- € 13,50 (voor 1 Bijbel)
 € 27,00 (voor 2 Bijbels)
 € 40,50 (voor 3 Bijbels)
 een ander bedrag, namelijk €

van mijn rekening af te schrijven.

- fam. de heer mevrouw

Voorletter(s) en naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Rekeningnummer:

Datum:

Handtekening:

U mag deze kaart ook ongefrankeerd verzenden in een gesloten envelop met vermelding van het antwoordnummer.

Wilt u ons niet machtigen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening 337516 ten name van de Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, te Barneveld.

