

NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING

📖 Het bestuur van de Bijbelvereniging zoekt versterking. Specifiek voor het aandachtsgebied nieuwe producten vragen we iemand met verstand van (missionaire) productontwikkeling, die zich kan verplaatsen in zowel de intermediairs (hoteliers e.d.) als in de doelgroepen (mensen die onbekend zijn met de Bijbel). We denken aan bijvoorbeeld marketeers, theologen/missiologen, tekstschrijvers, mensen uit de uitgeverij- en boekenbranche, hotel- of zorgwereld, productontwikkelaars.

📖 Behalve een bestuurslid zoekt de Bijbelvereniging ook vrijwilligers die zich

op andere manieren willen inzetten voor de Bijbelverspreiding, bijvoorbeeld op het gebied van promotie en voorlichting. Bel voor meer informatie naar 085-104 17 14 of kijk op onze website: www.bijbelvereniging.nl

📖 Het forse verlies over 2013 is reden om te vragen een extra gift in overweging te nemen, zodat de plaatsing van Bijbeluitgaven onverminderd doorgang kan vinden.

📖 Dankbaar mogen we constateren dat de verspreiding van het Evangelie nog op veel manieren mogelijk is. De missie van de Bijbelvereniging is er op gericht die mogelijkheden te benutten!

DRIE BIJBELUITGAVEN

Doordat we drie verschillende Bijbeluitgaven gebruiken, kan per locatie de meest passende uitgave worden neergelegd. In een hotel en op een schip bijvoorbeeld is een meertalige Bijbel erg nuttig. En in een verpleeg- en ziekenhuis blijkt een uitsluitend Nederlandstalige Bijbeluitgave in een wat groter lettertype heel prettig te zijn. In het boekje 'Kostbare tijd' verlevendigen kleurrijke illustraties de 'recht tot het hart sprekende' Bijbelteksten en is daardoor juist weer heel geschikt voor bijvoorbeeld gevangenen en hospices.



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14

E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl

IBAN: NL661NGB0000539898



NIEUWSBRIEF NR. 4 MEI 2014

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



BEZOEK ACHTER TRALIES

Gevangen? Nou, en?

Kunt u er wat aan doen dat iemand in de gevangenis zit? Meestal niet, toch? Bovendien, is het niet heel terecht dat iemand gestraft moet worden voor wat hij of zij heeft misdaan?

Gevangen? En nu?

Kunt u wat doen als iemand in de gevangenis zit? Meestal niet, toch? Of gelooft u in de kracht van Gods Woord? Gelooft u dat de Bijbel een mens kan aanzetten tot nadenken? Gelooft u dat het Evangelie iemand radicaal kan veranderen, vernieuwen zelfs?

En nu: de daad bij het Woord!

Een gevangene bezoeken doe je meestal niet zomaar. En het 'lukraak' afgeven van een Bijbel aan de gevangenispoort is ook geen ideale werkwijze. Vandaar dat de Bijbelvereniging contact zoekt met de gevangenis-predikant of -pastor en via deze vertrouwenspersoon Bijbels ter beschikking stelt. De persoonlijke band van mens tot mens blijkt van grote betekenis: Woord en daad gaan hand in hand.



'Confronterend bezoek'

'De verjaardag van de gedetineerden in de gevangenis is een, voor hen, confronterend moment. Als regel geen bezoek, geen feest en geen cadeaus. Als gevangenispredikant ga ik hen op hun verjaardag opzoeken en neem dan het boekje 'Kostbare tijd' mee en schrijf daarin een persoonlijk woord. Dat wordt zeer gewaardeerd. Het boekje is vaak de enige attentie die zij op hun verjaardag ontvangen. Soms komt daarna de vraag om een Bijbel of een gesprek.'

'Gevangenen denken na!'

'De gevangenen worden, als gevolg van hun straf, gedwongen om na te denken over hun leven en hoe zij dat gaan oppakken na de gevangenisstraf. Veel gevangenen zoeken daarbij steun. Gelukkig wordt veel steun gezocht in de Bijbel.'



Steun geven?

Niet alleen gevangenen vinden steun in de Bijbel. Hotelgasten, zieken en ouderen kunnen ook de Bijbel lezen. Mogelijk gemaakt door úw steun aan de Bijbelvereniging, die de Bijbels verspreidt. Regelmatig krijgen we veelzeggende reacties van hotelgasten en van mensen die zijn opgenomen in zieken- en verpleeghuizen en hospices. Op veel verschillende manieren en via tal van locaties mag het Woord van God door ons gratis worden doorgegeven.

Voor elke € 13,50 kunt u een Bijbeluitgave plaatsen of verspreiden. Door uw gebed en uw gift voegt ook ú de daad bij het Woord. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: 'Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.' Mattheüs 25: 34 en 36



Met vriendelijke groet,

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'R. Petri'.

drs. R. Petri
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Uw gebed en gift openen deuren voor het Evangelie.

Overzicht 2013

Geplaatste Bijbeluitgaven		Bezochte locaties		Financieel resultaat	
Hotelbijbel	7.791	Hotels	572	Totale baten	€ 158.852
Ziekenhuisbijbel	3.728	Bungalowparken	50	Totale lasten	€ 186.348
Kostbare tijd	6.645	Zieken-/verpleeghuizen	559		
		Schepen/gevangenis	26		
Totaal	18.164	Totaal	1.207	Verlies	€ 27.496

In 2013 werden ruim 3.000(!) Bijbels meer geplaatst dan in 2012. En bijna 200 locaties werden extra bezocht ten opzichte van 2012. Met name in zieken- en verpleeghuizen, hospices en gevangenis bleek de behoefte aan Bijbels groot. Dit heeft helaas wel geresulteerd in een negatief financieel resultaat.