

## NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING

📖 Soms moeten Bijbels, om uiteenlopende redenen, worden opgehaald. Dat is teleurstellend. Toch kunnen die Bijbels gelukkig worden hergebruikt. Mensen die bijvoorbeeld asiel zoeken, zijn maar wat blij met Bijbeluitgaven met slechts lichte gebruikerssporen. Zo kunnen ook deze mensen gebruikmaken van het 'licht op hun pad'.

📖 Met betrekking tot de Bijbelverspreiding onder asielzoekers werkt de Bijbelvereniging samen met Stichting Gave.

Deze interkerkelijke stichting spant zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

📖 Het aantal verspreide Bijbeluitgaven in de eerste helft van 2014 is al bijna net zo groot als het aantal dat in het hele jaar 2013 werd geplaatst. Wat een licht mocht er al worden verspreid!



📖 De behoefte aan Bijbeluitgaven in Nederland is dus momenteel verbazend groot. Dat is geweldig goed nieuws! De giften kunnen echter de toegenomen uitgaven, in verband met de grotere verspreidingsaantallen, niet bijbenen. We hopen van harte dat u een (extra) donatie doet.



**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17,  
3772 CV Barneveld  
T 085 104 17 14

E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)  
I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl)  
IBAN: NL66INGB0000539898



## Nieuwsbrief nr. 2 September 2014

**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



## BESTAAT DAT NOG? GOED NIEUWS?

'Hartelijk dank voor de levering van zoveel goed nieuws. Met u hoop ik dat de woorden op de juiste plek terecht zullen komen en hun werk zullen gaan doen'. Deze reactie van een geestelijk verzorger raakt de kern van de missie van de Bijbelvereniging. Als GOED NIEUWS worden de ontvangen Bijbels ervaren.

### Oprechte dankbaarheid

Geweldig bemoedigend is het om te merken dat verzorgers en patiënten, pastors en gevangenen dankbaar zijn als er Bijbels aan hen ter beschikking worden gesteld. 'We zijn er allemaal erg blij mee' en 'ik was blij verrast' zijn bijvoorbeeld opmerkingen die we te horen krijgen. En: 'We zijn oprecht blij met de Bijbels voor de vrouwen hier in de vrouwengevangenis. Door de Bijbels ondervinden ze steun en troost en ze worden er enorm door geholpen'. Het Evangelie wordt ervaren als een licht op het vaak donkere levenspad. En als een lamp voor de voet, zoals er in Psalm 119 staat.

### Kostbare tijd

De uitgaven van de Bijbelvereniging verspreiden ook licht in verpleeghuizen en hospices. Daar kan het begrip 'kostbare tijd' opeens een diepe dimensie krijgen. De boekjes die de Bijbelvereniging in die locaties plaatst, hebben dan ook die titel gekregen: 'Kostbare tijd'. Ze worden met open armen ontvangen: 'Hartelijk dank voor de mooie boekjes! Ik zal ze zorgvuldig uitdelen aan degenen van wie ik denk dat deze woorden hen kunnen raken en ondersteunen. Ik zie ze als bron van genade'. Een ander schreef: 'Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb ik veel steun gehad aan het boekje 'Kostbare tijd''. Een coördinator van een hospice liet ons op de dag van ontvangst van de boekjes weten: 'Vandaag heb ik gelijk een stervende medemens voorgelezen.' Deze persoon werd gesteund en bemoedigd.



### Enorme aantallen

In 2013 werden meer dan 18.000 gratis Bijbeluitgaven verspreid. En omdat ze in overnachtingslocaties zijn geplaatst, krijgen enorme aantallen mensen de gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met het Woord van God. Ook aan asielzoekers, gevangenen en hotelgasten wordt dit goede nieuws doorgegeven. Door de steeds toenemende vraag naar Bijbels wordt het genoemde aantal geplaatste exemplaren dit jaar naar verwachting ver overschreden. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de plaatsing van Bijbels wat af te remmen om binnen de begroting te blijven. Tenzij we voldoende giften ontvangen. Er is voor dit jaar nog € 114.800,- nodig. Daar hopen we op, want wat zijn er nu een kans om het licht van het Evangelie te laten schijnen!

### Licht verspreiden?

Graag gaan we ruimhartig door met het plaatsen van Bijbels. Mogelijk gemaakt doordat ú het belangrijk vindt dat in Nederland het licht van de Bijbel helder blijft schijnen. Helpt u mee?

Voor elke € 13,50 die u doneert, kunnen wij een Bijbeluitgave plaatsen. Bid u mee dat de woorden van redding mensen zullen raken en licht brengen? Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!



Met vriendelijke groet,

drs. R. Petri  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Uw gebed en uw gaven verspreiden hoopvol licht.

## WE ZOEKEN BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS

📖 Het bestuur van de Bijbelvereniging ziet veel uitdagingen in deze tijd. De ontwikkelingen gaan snel. Hoe kan het best worden ingespeeld op de razendsnelle vooruitgang in digitalisatie? Heeft de Bijbel in boekvorm nog toekomst? Veel wijsheid is nodig op het gebied van productontwikkeling, het peilen van behoeften, het herontdekken van doelgroepen. Ook in het uitvoeren van de bestaande taken liggen voldoende uitdagingen. Vandaar dat het

bestuur heel graag met enkele personen uitgebreid wil worden. De missie van de vereniging is helder: een Bijbel binnen handbereik voor iedereen die in Nederland buitenshuis overnacht.

📖 Ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Onder andere op het gebied van promotie en voorlichting is er van alles te doen. Het presenteren van de vereniging tijdens infomarkten bijvoorbeeld, of het schrijven van wervende teksten. Op vele manieren is het mogelijk een steentje bij te dragen aan het dankbare werk van de Bijbelvereniging. Bel voor meer informatie naar 085-104 17 14 of kijk op [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl).