

NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING

📖 Ook in Nederland zijn intussen veel Syrische vluchtelingen. We onderzoeken de mogelijkheden om te zorgen voor een Syrisch-Arabische vertaling van de Bijbel. We vernemen het graag als u weet dat daaraan behoefte is.

📖 De vraag naar Bijbeluitgaven in Nederland is, onder andere in gevangenissen, onvoorstelbaar groot!

📖 Voor het tweede achtereenvolgende jaar lopen, in verband met de grotere verspreidingsaantallen, de inkomsten sterk achter op de inkomsten. Ook de begroting van 2015 vertoont een gat van € 17.700,-. We hopen van harte dat u een (extra) donatie doet.

📖 Onze vereniging zoekt vrijwilligers. Voor het werken met donatie-apps bijvoorbeeld. Of voor het presenteren van de Bijbelvereniging tijdens infomarkten of het schrijven van wervende teksten. Ook zoeken we Bijbelverspreiders. Op veel manieren is het mogelijk te helpen bij deze missie, die voor velen tot zegen is.

📖 De nieuwe website is nog overzichtelijker geworden. Breng eens een bezoekje: www.bijbelvereniging.nl

📖 Bel voor informatie naar 085-104 17 14; stel een vraag of meldt u aan als vrijwilliger via info@bijbelvereniging.nl



Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14

E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl

IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



NIEUWSBRIEF NR. 1 FEBRUARI 2015

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



STOERE JONGEREN?

"Regelmatig komt het voor dat deze 'stoere' jongeren zich niet goed kunnen houden en in tranen de Bijbel in ontvangst nemen". Aan het woord is onze contactpersoon in een jeugdgevangenis. Ze liet ons weten dat de leider van de Bijbelgespreksgroep een prachtig cadeau meegeeft aan de jongeren die uit de gevangenis worden ontslagen: een Bijbel met een toegevoegd persoonlijk woord.

Warm onthaal

Alleen al in het vierde kwartaal van 2014 konden we ruim 2.300 Bijbeluitgaven plaatsen in gevangenissen in Nederland. En ze vonden een warm onthaal. Want het Evangelie blijkt niet alleen bevrijding en houvast te bieden in de onzekerheid van vele levens, het is ook in staat de kou te verdrijven uit heel veel mensenharten. Iedere keer weer is het wonderlijk om over het veranderingsproces van mensen te horen, als gevolg van het lezen van het Woord van God. Ook dat motiveert ons om dóór te gaan met onze missie!



Uitbreiding

We doen dat niet alleen door zo veel mogelijk te voldoen aan de grote vraag naar Bijbels, maar ook door de behoefte aan verschillende soorten Bijbeluitgaven te peilen. Zo kwam vanuit de gevangenissen steeds vaker de vraag naar volledige Bijbels naar ons toe. Niet alleen in het Nederlands, ook een Engelse versie zou van grote betekenis zijn.

Kostbaar

In 2014 zijn bijna 43.000 nieuwe Bijbeluitgaven besteld en aangekocht. Dat waren niet alleen de volledige Nederlandse en Engelse Bijbels. Ook de veelgevraagde boekjes 'Kostbare Tijd' en de uitgaven met het Nieuwe Testament en de Psalmen werden weer gedrukt. Het waren dus kostbare aankopen, letterlijk en figuurlijk. Maar het was nodig. Want zijn er in 2013 meer dan 18.000 gratis Bijbeluitgaven verspreid, in 2014 was dat aantal nog bijna 10.000 hoger!

Verlies of winst?

De achterliggende twee jaren werden dan ook afgesloten met nogal forse verliezen. Toch meenden we aan de enorme vraag te moeten voldoen. Hoewel er financiële verliezen zijn, is er grote geestelijke winst. Vele mooie, positieve reacties zijn daarvan het bewijs. Zoals van die stafmedewerker van een huis voor ex-gedetineerden: "We zijn blij dat we met uw schenking handen en voeten kunnen geven aan het zoeken naar en vinden van zingeving in het leven van allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd".

Gezegend

We zijn geweldig gezegend dat we in een land wonen waar het Evangelie (nog) vrij en op veel plaatsen mag worden verspreid. Naast de gevangenissen worden namelijk ook in hotels, bed & breakfast-gelegenheden, vakantiehuisjes, sloopshutten, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices vele duizenden Bijbeluitgaven per jaar geplaatst. Van die zegen maken we dus dankbaar gebruik!

Levensreddend

De Bijbel is hét boek dat Jezus laat zien als de Redder van de wereld. God toont daarin Zijn diepste liefde. Het geloof in Jezus Christus, zegt de Bijbel, is levensreddend! Vandaar dat het onze missie is om in zoveel mogelijk overnachtingslocaties een Bijbeluitgave te plaatsen. Zodat duizenden mensen de gelegenheid krijgen de Bijbel te lezen.

Uw missie

Wilt u niets liever dan dat het levensreddende Evangelie zoveel mogelijk mensen onder ogen komt? Voor elke € 13,50 die u doneert, kunnen wij een Bijbel aanbieden namens u. Door uw gebed en gift bent u volop betrokken bij deze missie. Bedankt daarvoor!



Met vriendelijke groet,

drs. R. Petri,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Deel Gods Woord met anderen door uw gebed en gift. Dank u wel!