

KORT NIEUWS VAN DE BIJBELVERENIGING

📖 Kortgeleden zijn 30.000 nieuwe 4-talige Nieuwe Testamenten afgeleverd, evenals 5.000 Nieuwe Testamenten in het Arabisch en 3.000 in het Turks. Er zijn nog 5.000 volledige Arabische Bijbels in bestelling en daarnaast zijn kortgeleden 5.000 Nederlandse Bijbels in de Herziene Statenvertaling gekocht.

📖 De verbreding van het aanbod is mede een gevolg van de vraag naar Bijbeluitgaven in meerdere talen, onder andere in gevangenissen en onder vluchtelingen

📖 Verspreiding via diaconale projecten vindt plaats via een diaconaal/pastoraal tussenpersoon, zodat zorg en zorgvuldigheid hand in hand gaan.

📖 Alle Bijbeluitgaven worden gratis geplaatst. De Bijbelvereniging is geheel afhankelijk van giften schenkingen en collecten. We hopen dat deze omvangrijke en zegenrijke missie door u blijvend wordt ondersteund!

📖 Onze vereniging zoekt vrijwilligers. Voor het vergroten van de naam bekendheid van onze missie bijvoorbeeld. Of voor het schrijven van persberichten voor kerkbladen. Ook zoeken we Bijbelverspreiders op diverse plekken in ons land. Op veel manieren is het mogelijk te helpen bij dit werk, dat voor velen tot zegen is.

📖 De nieuwe website is een bezoekje waard: www.bijbelvereniging.nl
Bel voor informatie naar 085-104 17 14; stel een vraag of meldt u aan als vrijwilliger via info@bijbelvereniging.nl



Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14

E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl

IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



NIEUWSBRIEF NR. 2 MEI 2015

Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Bed, bad,
brood en ...
Bijbel!

BED, BAD, BROOD EN ... BIJBEL!

Vluchtelingen zijn vaak gedwongen de nacht door te brengen in een locatie die ze niet zelf uitgekozen zouden hebben. Natuurlijk, ze zijn dankbaar voor bed, bad en brood. Maar wat ontvangen ze veel meer als ze een Bijbel krijgen aangereikt!

Arabische Bijbels

Als Bijbelvereniging verspreiden we daarom de Bijbel. Juist in moeilijke omstandigheden biedt Gods Woord troost, bemoediging en uitzicht. Wat is het mooi als dat Woord in je eigen taal voor je ligt. De Bijbelvereniging heeft daarom Nieuwe Testamenten in het Arabisch laten drukken. Daarnaast blijkt er grote behoefte aan volledige Arabische Bijbels en binnen korte tijd hopen we die ter beschikking te hebben. In gevangenissen en op andere plaatsen worden deze Arabische Bijbels met open armen ontvangen.



Verbreiding

De verbreding binnen onze missie betreft ook de Nederlandse Bijbels. Naast de viertalige Nieuwe Testamenten en het Nieuwe Testament + Psalmen zijn nu ook volledige Bijbels beschikbaar, in verschillende vertalingen. We plaatsen de Bijbeluitgaven in overnachtingslocaties. Maar ook tijdens het uitvoeren van diaconale projecten blijkt een geweldige honger naar Gods Woord. Het zijn kansen om de Bijbel door te geven, die we met beide handen aangrijpen.

Bed, bad en brood en ...

Ons land heeft overnachtingslocaties in alle soorten en maten en van uiterst eenvoudig tot extreem luxe. Al 67 jaar streeft de Bijbelvereniging naar de blijvende aanwezigheid van een **Bijbel** op al die verschillende plekken waar mensen de nacht doorbrengen. En dat is al vaak tot grote zegen geweest, zo laten indringende reacties ons weten. Een hotelbezoeker:

"Mijn oog viel op een boek dat daar lag. Het was de Bijbel. Ik las twee of drie pagina's per nacht tijdens de drie nachten dat ik daar verbleef. Het was een goed idee van u om mensen dit te laten lezen. Ik moet toegeven dat ik het boek mee wilde nemen, maar dat is niet eerlijk. Het hielp mij, zo redeneerde ik. Daarom moest het blijven liggen om andere reizigers te helpen. Ik wil u alleen maar zeggen: Dank u wel!"

Grote waarde

"We zijn blij dat we met uw schenking (de Bijbels) handen en voeten kunnen geven aan het zoeken naar en vinden van zingeving in het leven van allen die aan onze zorg zijn toevertrouwd" (stafmedewerker huis voor ex-gedetineerden).

Zowel in gevangenissen als in zieken- verzorgings- en verpleeghuizen en hospices, ontdekken mensen (opnieuw) de waarde van het Woord van God. De geplaatste Bijbels worden ervaren als een ontroerend mooi geschenk.

"Ik wil u heel, heel hartelijk bedanken voor de Bijbels die wij als verpleeghuis, om niet, van u mochten ontvangen. Geweldig! Dat dit in deze tijden nog mogelijk is. Dat ontroert me. De bewoners van ons verpleeghuis doe ik hier een groot plezier mee. Ze putten er kracht, troost en bemoediging uit. Vooral het boekje 'Kostbare tijd' is handzaam en prachtig geïllustreerd" (geestelijk verzorger).



Samenwerking en zorgvuldigheid

Waar mogelijk zoeken we samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met Bijbelverspreiding. Bovendien letten we er sterk op dat de Bijbels zorgvuldig worden verspreid, zodat ze daar komen waar we ze willen hebben: in de handen van mensen.

Uw handen?

Zijn het uw handen die de Bijbeluitgaven doorgeven? Wilt u er aan meewerken dat er geestelijk brood wordt uitgereikt? Tienduizenden nieuwe Bijbels wachten op lezers. Voor elke € 13,50 die u doneert, geeft u een Bijbel uit handen! Bidt u mee dat het Woord van God kracht en houvast geeft in deze onrustige tijd? Hartelijk dank!



Met vriendelijk groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Petri'.

drs. R. Petri,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Deel dit geestelijk brood met anderen door uw gebed en gift. Dank u wel!