

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Bestuursvoorzitter

Harm Jager voelt zich in-tussen al aardig thuis bin-nen ons bestuur. Tijdens de Algemene Ledenverga-dering in 2017 hoopt hij zich als voorzitter verkiesbaar te stellen.

› Gezocht: rayon-vertegenwoordigers

Op onze vorige oproep is een aantal reacties geweest en we zijn met enkele kandidaten in ge-sprek. We breiden het aantal rayonvertegen-woordigers heel graag uit tot zes personen die, verspreid over Nederland, zich willen inzetten voor dat deel van de missie van de vereniging dat zich richt op het onderhouden van bestaande contacten en het leggen van nieuwe contacten met locaties en doelgroepen. Daarbij staat het plaatsen en ver-spreiden van het Evangelie centraal. Voor inlichtingen: www.bijbelvereniging.nl >

Help ons > Word rayon-vertegenwoordiger en/of bel Jaap van Middendorp, 085-104 17 14.

› Verspreidingen

In 2015 werden ruim 58.000 Bijbeluitgaven verzonden en geplaatst. Dat was een ruime ver-dubbeling van dat jaar er voor. Dit jaar verwachten we ongeveer 90.000 Bijbeluitgaven te ver-spreiden!

› Kostenloos

Alle Bijbeluitgaven wor-den door ons kostenlos verspreid. Gelukkig on-dersteunen steeds meer christenen de missie van onze vereniging. Individu-eel en/of via een collecte in de kerk. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor, want de inkomsten van onze vereniging bestaan uitsluitend uit giften, donaties en collecten.

› Kerken

Vanuit de kerken mogen we steeds meer betrok-kenheid ondervinden. Daar worden niet al-leen veel Bible Boxen geplaatst, ook worden kerkleden gemotiveerd om verspreiders van het Woord te zijn en wordt de Bijbelvereniging op het collecterooster ge-plaatst. Dat werkt bijzonder stimulerend!

› Hotels: melden helpt!

Iemand liet ons weten een enquêteformulier te hebben ingevuld na een paar nachten in een ho-tel te hebben geslapen. Hij meldde daarop dat hij heerlijk had gegeten, lekker had geslapen, vriendelijk te woord was gestaan door het behulp-zame personeel maar... een Bijbel had gemist op zijn kamer. Het hotel re-ageerde snel en positief! Melden helpt dus.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

December 2016 - nr. 4

'De Bijbel?
Ik **blijf** er in
lezen!



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



Inzicht tijdens kostbare tijd

"Van harte gefeliciteerd met jullie prachtige nieuwe uitgave 'Inzicht'. Ik wil daar graag dankbaar gebruik van maken ten behoeve van onze cliënten in drie van onze zorglocaties. Kunt u mij 30 exemplaren toesturen?"



"Kortgeleden is de 'waakmand' geïntroduceerd. Een mand die aangeboden wordt aan familieleden die waken bij een stervende dierbare. De mand is gevuld met o.a.: Cd-speler en verschillende cd's, boekjes met gedichten, gedachten en gebeden, een puzzelboekje, een sfeerkaars, een boekje om eigen gedachten en gevoelens op te schrijven enz. Ook het prachtig geïllustreerde boekje 'Kostbare tijd' heb ik in de mand gedaan. Ik denk dat het heel waardevol is als een dergelijk boekje op zo'n bijzonder moment aanwezig is. Het is laagdrempelig door de korte teksten. Kunt u mij een aantal exemplaren aanbieden? Ik zou er erg blij mee zijn!"

"I.v.m. de herdenkingsbijeenkomst zou ik de boekjes 'Kostbare tijd' graag willen geven aan de verwanten van overleden bewoners vanwege de veel gehoorde opmerking dat hun geliefde zo bijzonder veel had aan het boekje dat we standaard op de nachtkastjes hebben liggen".



Kwetsbare momenten

Het zijn inderdaad vaak kwetsbare momenten waarop mensen het boekje 'Kostbare tijd' onder ogen krijgen of hen de uitgave 'InZicht' wordt aangereikt. 'Kostbare tijd' heeft de Bijbelvereniging enkele jaren geleden uitgegeven met het oog op mensen die zijn opgenomen in zorg- en verpleeghuizen en hospices. 'InZicht' is pas een maand geleden van de persen gerold, met het doel om vooral ouderen een waardevolle uitgave in handen te geven. Ook voor de steeds langer thuiswonende senioren zal dit fraai uitgevoerde boekje naar verwachting bijdragen aan een zinvolle kijk- en leesbeleving. De twaalf thema's zijn herkenbaar in beeld gebracht en er zijn passende Bijbelgedeelten bij afgedrukt. Dat deze uitgave nu al breed wordt gewaardeerd blijkt uit de vele aanvragen die binnenstromen!

Kansen benutten

Door onder andere gevangenispastors, vluchtelingenwerkers, zorgverleners, evangelisten, mantelzorgers, verplegenden, gemeentepredikanten, asielzoekers en missionair betrokken gemeentelieden wordt veelvuldig een beroep gedaan op onze ruim 100 verschillen Bijbeluitgaven in 50 talen. De aanvragers inspireren ons om regelmatig ons assortiment uit te breiden met Bijbels in talen die we nog niet ter beschikking hebben. We vinden het waardevol als mensen 'uit het veld' ons suggesties doen en we proberen dan ook om die geboden kansen te benutten: in 2014 hadden we nog slechts Bijbeluitgaven in 4 talen op voorraad, nu zijn dat er dus al 50!

Kan dat kosteloos?

Dit jaar hebben we al voor ruim € 300.000,00 aan Bijbeluitgaven ingekocht. Hoe is het dan toch mogelijk dat we deze Bijbels kosteloos kunnen blijven verspreiden? Doordat al 68 jaar het krachtige principe geldt dat donaties, giften en collecten de basis vormen voor deze breed gewaardeerde missie. Het is heel erg bijzonder dat het grote belang van dit principe

door heel veel christenen wordt ingezien en dat, naarmate het aantal gevraagde Bijbels stijgt, ook de giften en collecten hoger worden. We zijn er dankbaar onder en verwonderd over!

Kerken en koffieruimten

De Bible Boxen, die we vorig jaar introduceerden, blijken in een grote behoefte te voorzien. De kistjes, waarin ongeveer 100 Nieuwe Testamenten passen in minimaal 8 verschillende talen, worden geplaatst in kerkgebouwen, ontvangsthallen, stiltecentra, ontmoetingskamers, hotellounges en koffieruimten. Intussen hebben al 800 Bible Boxen een plekje gevonden! Omdat niet iedereen begreep dat de Nieuwe Testamenten voor



geïnteresseerden gratis ter beschikking staan, hebben we dat er nu in 3 talen op laten drukken. Ook weer op aangeven van 'praktijkmensen'.

Krachtige reacties

Dat de Bijbels enorm gewaardeerd worden, bewijzen de vele reacties. We geven er graag enkele door:

> "Sinds eind vorig jaar gebruiken we hier de Bible Box. Dat bevat erg goed. We zetten hem neer in de koffieruimte na de kerkdiensten. Vooral buitenlandse gedetineerden die nauwelijks met anderen kunnen communiceren zijn erg blij iets in hun eigen taal te vinden, en maken hier gretig gebruik van!"

> "We zijn in het ziekenhuis ontzettend blij met de Bijbels, patiënten zijn zeer dankbaar. Vooral de patiënten die onverwacht worden opgenomen hebben vaak zelf niks bij zich. Ook lees ik er regelmatig uit voor aan onze patiënten en dit wordt erg gewaardeerd. Nogmaals heel hartelijk dank hiervoor."

> "Dankjewel voor de snelle levering! De patiënte in kwestie is asielzoeker en spreekt buiten Ti-grinya en Arabisch geen enkele andere taal. Ze is

christelijk en wilde heel graag een Bijbel. Bedankt en Gods zegen bij jullie goede werk."

> "Woensdag heb ik een Bijbel aan mijn nieuwe buurman, een Eritreeër, kunnen geven en zijn reactie was ontroerend. Evenals een vriend van hem die er bij was. Ze begonnen te stralen, bijna huilend van blijdschap, drukten er een kus op, waarna de Bijbel tegen het voorhoofd werd gehouden. Aansluitend nog een kus.....oprechte blijdschap. Deze Bijbel wordt doorlopend gelezen en we zijn jullie dankbaar dat wij deze mensen Gods Woord kunnen geven. Namens onze burens heel erg bedankt."

> "Mocht er ruimte zijn om financieel een gebaar te maken dan doen we dat. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we overal zoeken waar we nog op kunnen bezuinigen.....van bovenaf opgelegd. U zult het begrijpen. Daarom juist zijn we ook zo verrast dat dit gebaar van u in deze tijd 'zomaar' kan. In mijn aanvoelen zit daar de gunnende liefde in van veel mensen, zoals de Schrift bedoelt."

Donaties, giften en collecten

Het is geweldig dat we die 'gunnende liefde' mogen doorgeven. Want dát is wat we doen! Wat we ontvangen aan donaties, giften en collecten mogen we in de vorm van Bijbeluitgaven doorgeven aan mensen die honger hebben en dorst. We bidden dat ze mogen drinken van het water dat Jezus geeft en in Hem het Brood des levens vinden! Helpt u (ook dit keer weer) mee met uw gebed en uw gift?

Wilt u ook (uw) kerkelijke gemeente(n) stimuleren om te collecteren voor de missie van de Bijbelvereniging? Zodat we Gods liefde door Zijn Woord mogen blijven doorgeven?



Met vriendelijk groet,



Harm Jager,

interim voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Uw gebed en gaven helpen enorm! Doet u alstublieft (weer) mee?! Geweldig bedankt!!