

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Kerken zijn betrokken

Steeds meer kerkelijke gemeenten vinden het fijn om Bijbels ter beschikking te kunnen stellen aan geïnteresseerde bezoekers. Ook voor evangelisatie-kramen en missionaire activiteiten worden steeds vaker Bijbeluitgaven aangevraagd. Het feit dat wij Bijbels in vele tientallen talen op voorraad hebben leidt vaak tot opgetogen en dankbare reacties.

› Groot Letter Bijbels

De 3.000 sets van de Groot Letter Bijbel hopen we nog dit jaar te kunnen laten drukken. Wilt u alstublieft helpen om dit financieel mogelijk te maken? Voor € 27,50 'doneert' u een volledige set (5 delen) en helpt u slechtziende mensen om de Bijbel met eigen ogen te kunnen lezen. Er is veel vraag naar deze Bijbels, met name door zorginstellingen en wooncentra voor ouderen. Via info@bijbelvereniging.nl kunt u nu al exemplaren reserveren!

› Aanvullingen

We zijn dankbaar om regelmatig te merken dat onze inspanningen om aanvullingen van ons assortiment na te streven, enorm worden gewaardeerd. Zo wordt het verschijnen van de 'Kinderbijbel in 100 verhalen' en de 'Groeibijbel' dan ook met enthousiasme begroet.

› Aanvragen

Zoekt u voor iemand een Bijbel in een bepaalde taal? Laat het ons weten: info@bijbelvereniging.nl. We beloven niet dat we in elke taal een Bijbel kunnen aanbieden, maar we doen er wel ons best voor! Onder de ruim 70 talen die we al op voorraad hebben zijn onder andere: Azerbeidzjaans, Birmaans, Gha-nees, Hindi, Punjabi, Roma Sinti, Swahili, Tagalog, Tamil en Zoeloe. Bestellen doet u via onze website: www.bijbelvereniging.nl.

› Sponsoring

Wellicht is het mogelijk om, via uw bedrijf of de zaak waar u werkt of via de winkelier waarmee u veel contact hebt, een bescheiden sponsoring te regelen? Bijvoorbeeld een sponsor-bedrag van € 110,- voor 4 sets van de Groot Letter Bijbel? Of € 150,- voor een volledig gevulde Bible Box? Of bijvoorbeeld € 250,- voor 'kinderbijbels voor gevangenen'? Of een zelf te bepalen bedrag voor 'extra kerstuitgaven'? We hopen verrast te worden! Zodat we aan zoveel mogelijk aanvragers tegemoet kunnen komen en de Bijbel kosteloos kunnen aanreiken.



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2018



Groeispurt

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> VOORDAT IK DE STRAAT OP GING ...

We krijgen gelukkig heel erg vaak mooie reacties op de verspreiding van Bijbels. Natuurlijk vinden we dat bemoedigend! Want we geloven en weten dat het wáár is wat in Gods Woord staat, namelijk dat het Evangelie 'een kracht van God is, tot behoud van iedereen die gelooft' (uit Romeinen 1 vers 16).

Maar we ervaren het toch steeds weer als een wonder als we praktijkvoorbeelden te horen krijgen. Af en toe wordt zo'n ervaring nog 'ouderwets' gedeeld via een brief. Zo schreef iemand: 'Voordat ik de straat op ging naar het AZC was mijn verlangen en gebed: al is het er maar één, laat het écht zijn. Na het gesprek met die man uit Irak was ik innerlijk stil, super dankbaar en vol vrede'. Een ander liet ons weten: 'Ik dank jullie hartelijk voor de Bijbels. Ik heb al diverse mensen blij gemaakt. Vooral een Somalische man. Hij had nog nooit een Bijbel in zijn moedertaal gezien en kuste hem toen hij hem van me kreeg. Ik hoop en bid dat het lezen voor hem tot een eeuwige zegen zal zijn'. Iemand anders mailde: 'Wat ontzettend fijn dat jullie bestaan en dat ik als vrijwillige zorgverlener Bijbels kan bestellen voor mijn asielzoekers/vluchtelingen/daklozen/statushouders. Ik bid elke dag voor jullie hulp en Bijbels'. Er is groei!

Groeispurt 1

Bovenstaande reacties zijn mede te danken aan een enorme groeispurt die we als vereniging hebben doorgemaakt. Enkele jaren terug hadden we Bijbels in 4 talen tot onze beschikking. Inmiddels hebben we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad! Dat heeft tot gevolg dat we ruim 100.000 Bijbeluitgaven per jaar verspreiden. Daarbij nemen kinderbijbels een belangrijke plaats in. Die worden heel veel gebruikt voor missionaire doeleinden, voor Godsdienst Vormend Onderwijs op openbare basisscholen, maar ook in gevangenissen! Momenteel is daar een grote actie gaan-

de, waarbij gevangen vaders en moeders rondom de kerstdagen een kinder- of kerstbijbel aan hun kinderen mogen geven. Toen door ons werd voorgesteld om deze actie vorm te geven, werd er door pastors en aalmoezeniers enthousiast gereageerd. Ook zij vinden dit een prachtige en zinvolle manier om een klein beetje licht te brengen in de vaak donkere situaties. In Nederland zijn 25.000 kinderen van wie een ouder is gedetineerd! Verder organiseren veel kerken in deze tijd fakkeltochten, kerstavond- en -nachtdiensten en bijvoorbeeld acties als 'winterkerk op de stoep'. Het zijn uitgelezen mogelijkheden om zoekende mensen het Evangelie te overhandigen. Op hun niveau en in hun eigen taal!

Groeispurt 2

Kinderen maken soms een groeispurt door. Ineens 'schieten ze de lucht in'. Ze groeien toe naar de volwassenheid. Het is mooi als er dan ook een Bijbel beschikbaar is die bij hun leeftijd past. Daar waren we naar op zoek. En we zijn blij dat we binnenkort zo'n Bijbel in ons assortiment hebben. Het is de Groeibijbel, geschreven door Piet van Midden. Deze Bijbel is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. Van Midden vertelt de Bijbelse verhalen op een aantekelijk manier en gaat zogenaamd moeilijke teksten niet uit de weg. Voor je het weet loop je in de verhalen rond. Binnenkort rollen er, voorzien van een nieuwe omslag, 2.000 stuks van de drukpersen.



Groeispurt 3

Kortgeleden hebben we weer een prachtige, kleurrijke kinderbijbel laten drukken: de Kinderbijbel in 100 verhalen. Het is een schitterende uitgave met 320 pagina's, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar tot ongeveer 12 jaar. We hebben nu 9 verschillende Nederlandse kleuter-, kinder- en stripbijbels op voorraad en diverse kinder(kleur)bijbels in 32 talen. We weten ons gezegend dat we dit werk mogen doen op basis van giften, donaties en collecten. En dat is heel bijzonder. Want we hebben dit jaar al bijna 86.000 Bijbeluitgaven aangeschaft en we hebben er nog 22.000 in bestelling. We hopen dan ook van harte dat de groeispurt zich ook doorzet in de inkomsten die we ontvangen. En daarin zijn we vol vertrouwen. Want niet alleen het aantal donateurs neemt toe, ook steeds meer kerken besluiten een collecte te houden voor de missie van onze vereniging. En ook dát is goed nieuws!

Zingeving

In een onderzoek naar de ervaring van zingeving staat: 'Het welzijn, een zinvol leven, is belangrijk voor het functioneren van mensen. Wanneer mensen hun leven als zinvol zien, ervaren ze meer tevredenheid over hun leven en hebben ze minder last van depressieve gevoelens. Daarentegen leidt een leven zonder (voldoende) zingeving tot psychologische klachten en kan het depressies, verslaving en zelfmoord tot gevolg hebben. Vaak komen vragen met betrekking tot de betekenis van het leven wanneer er problemen komen of het leven moeilijk(er) wordt'. Als Bijbelvereniging merken wij dat dit wáár is. Mensen die het



leven als 'zwaar' ervaren, komen nogal eens door het lezen van de Bijbel tot de ontdekking dat 'verloren zonen' en 'afgedwaalde schapen' worden gevonden en dat daarover grote blijdschap is. Dat geeft hun leven betekenis en daardoor wordt hun leven zinvol. Ook dát is de kracht van het Woord van God!

Zinvolle uitgaven

Naast de Bijbels die we kosteloos mogen aanbieden, hebben we ook nog twee zinvolle boekjes op voorraad: 'Kostbare tijd' en 'InZicht'. Er staan bemoedigende Bijbelteksten in en ze zijn voorzien van aansprekende illustraties. Iemand mailde: 'Dit boekje (Kostbare tijd) heb ik gelezen tijdens de opname van mijn moeder in de hospice, heb er veel steun aan gehad. Wil dit ook graag aan een ander geven'. Ook deze prachtige boekjes zijn gratis beschikbaar.

Helpt u mee?

We mogen het meest zinvolle in deze wereld verspreiden: het Woord van God. We mogen 'werken zolang het dag is'. En we vertrouwen erop dat u deze missie met hart en hand zult steunen. Helpt u (ook deze keer weer) mee om dit werk te kunnen blijven doen?



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat harten worden geraakt? En dat mensen het leven (weer) als zinvol gaan ervaren, omdat ze de liefde van en de verzoening door Jezus hebben ontdekt? Uw gebeden en uw giften zijn nodig! **Hartelijk dank!**