

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Kerkproeverij

Honderden kerken doen ook dit jaar weer mee aan de campagne Kerkproeverij. 'Nodig je buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan, gewoon eens uit om met je mee te gaan. En zorg dan dat er een Bijbel aanwezig is, welke taal je gast ook spreekt!' Onze vereniging heeft hiervoor weer duizenden Bijbels in vele talen beschikbaar gesteld.

› Groot Letter Bijbels

De 3.000 sets van de Groot Letter Bijbel hopen we nog dit jaar te kunnen laten drukken. Wilt u alstublieft helpen om dit financieel mogelijk te maken? Voor **€ 27,50** 'doneert' u een volledige set en helpt u de slechtzienden om 'met andere ogen' naar de Bijbel te kunnen kijken. Er is veel vraag naar deze Bijbels.

› Aanvullingen

Het is een uitdaging om steeds voldoende Bijbels in alle (ruim 70!) talen op voor-

raad te hebben. Soms duurt het drukproces toch onverwacht langer dan gedacht of zijn de aanvoerlijnen ingewikkelder dan vooraf ingeschat. Maar de dankbaarheid voor zoveel talen is groot en wordt regelmatig met ons gedeeld.

› Uitbreidingen

Soms wordt er toch nog om Bijbels gevraagd in een taal die we niet in ons assortiment hebben. We gaan er dan naar op zoek. Want het is mooi om tegemoet te kunnen komen aan de behoefte naar een taal waarin de Bijbel gelezen kan worden. Zo hebben we sinds kort ook Koreaanse Bijbels op voorraad. Zoekt u voor iemand een Bijbel in een bepaalde taal? Laat het ons weten: info@bijbelvereniging.nl

› Creatief geven

a. Na het doen van een bestelling van Bijbeluitgaven is het mogelijk direct te doneren via een button;

b. Via het sturen van een SMS naar 4333 met het woord 'bijbel', geeft u eenmalig € 3,00;
c. Het boeken van een reis via www.booking.com/steunbijbelvereniging betekent dat een behoorlijk percentage van de reissom aan de Bijbelvereniging wordt overgemaakt.

› Doelgiften

Uw gift mag u natuurlijk ook voor een specifiek doel bestemmen. Voor de tweetalige kinderbijbel in het Nederlands-Arabisch is nog steeds veel geld nodig. Voegt u als omschrijving toe: 'NedAr', als uw gift daarvoor is bestemd. Bij het overmaken van uw gift voor de Groot Letter Bijbels voegt u toe: 'Groot Letter'. Onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar. Als u naar aanleiding daarvan een donatie doet, voegt u toe: 'Jubileumgift'. Bij voorbaat en mede namens veel toekomstige Bijbellezers: 'geweldig bedankt!'

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2018



Leer het aan
je kinderen ...

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



› AAN JE KINDEREN LEREN

We zijn dankbaar dat we enkele jaren geleden hebben besloten om kinderbijbels toe te voegen aan ons assortiment. Kinderbijbels zijn geweldig belangrijk voor een goede basiskennis van de Bijbel. Ontzettend veel kinderen in Nederland missen de opvoeding in een christelijk gezin. Het kópen van een kinderbijbel is voor velen een te grote (financiële) barrière. Doordat een kinderbijbel gratis kan worden aangevraagd, is die drempel weggefallen en kunnen ook die kinderen kennismaken met het Evangelie. Regelmatig krijgen we hiervoor dankbare reacties. Want niet alleen Nederlandse kinderbijbels hebben we in vele varianten op voorraad, ook kunnen kinderbijbels in meer dan 30 talen worden geleverd. Dat geeft bijvoorbeeld mensen die werken onder asielzoekers, de ultieme kans om kinderen kennis te laten maken met de boodschap van redding en heil door Jezus Christus: *'Gisteren hebben we weer een Bijbelstudie gehouden in het AZC en ik zou nog graag een paar Bijbels erbij willen bestellen. Kan ik voor een Afghaans meisje van 11 jaar, dat al goed Nederlands spreekt, nog een Bijbel in strip krijgen? En voor de Iraanse kinderen nog de kinderkleurbijbel in het Farsi?'* God zelf geeft in de Bijbel aan Zijn volk de opdracht: *'Leer het aan je kinderen. Praat er met*

hen over als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat.' Het is wonderlijk hoe vaak kinderbijbels hierin een belangrijke rol mogen spelen.

Stilte

We leven in een bijzondere tijd. Enerzijds zijn de mensen volop in beweging. Iedere minuut, iedere seconde moet 'beleefd' worden. De ogen steeds gericht op een scherm, want alles moet worden bijge-

houden. Anderzijds zijn veel mensen op zoek naar zingeving, naar rust, naar stilte. Velen bezoeken enkele dagen een klooster. Ook worden steeds meer gebouwen voorzien van stilleruimtes. In ziekenhuizen waren ze al langer, maar ze zijn ook te vinden op luchthavens, in universiteiten en ja, ook in kerken. En ook daar liggen Bijbels en staan Bible Boxes: *'Onze stiltehoek wordt tijdens de openstelling van de kerk druk bezocht. In alle rust wordt er plaatsgenomen en wat persoonlijks in het boek geschreven. We zijn verbaasd, maar ook blij verrast dat er toch zo veel belangstelling is voor de Bijbeltjes. Op een enkele Franse uitgave na zijn ze al weer op. Als u weer een pakketje klaar wil maken, dan graag: 50 stuks Nederlands en van Duits, Frans en Engels elk 20 stuks?'*

Hulpverleners

Regelmatig krijgen we bedankjes van hulpverleners voor de ter beschikking gestelde Bijbels. Juist mensen die zij mogen bijstaan, ervaren veel steun vanuit het Evangelie. Ook de boekjes 'Kostbare tijd' en 'InZicht' zijn voor veel mensen tot troost: *'Tijdens mijn opname in een GGZ-instelling heb ik het boekje Kostbare tijd ontvangen. Het heeft me erg goed gedaan en veel voor mij betekend. Heel erg bedankt.'* Ook Geestelijk Verzorgers weten ons aanbod te waarderen: *'Wat ben ik ontzettend blij met jullie! Ons verpleeghuis en palliatief centrum heeft al regelmatig Bijbels en het boekje Kostbare tijd van jullie mogen ontvangen. Het is zo mooi om dit aan mensen te mogen geven en te zien dat zij erin gaan lezen en er door worden*



bemoedigd. Mogen wij ook 30 boekjes InZicht ontvangen?'

Leger

Het Leger des Heils staat bekend om de opvang van daklozen en kansarmen. Vele duizenden vinden er een 'thuis' en voelen zich eindelijk ergens welkom. Het is prachtig dat de mensen die hulp en onderdak krijgen, ook een Bijbel wordt aangeboden: *'De Bijbels worden goed ontvangen. Heel fijn! We merken dat deze goed gelezen worden door de doelgroep van de straat en door onze jongeren. Iemand liet weten dat de Bijbel helaas van de leestafel was verdwenen toen hij die wilde uitlezen ...'* Soms worden ontroerende verhalen met ons gedeeld: *'Anderhalf jaar geleden heb ik een Engelstalige Bijbel, die ik van jullie vereniging gekregen had, gegeven aan een cliënt. Ze was alcohol en drugsverslaafd, maar zoekende in het geloof. Met die Bijbel is ze met een project meegegaan naar Brazilië en heeft daar in de sloppenwijken gewerkt. Ze heeft haar verslavingen overwonnen, de relaties met ouders en familie hersteld en is een nieuw mens geworden. Binnenkort gaat ze terug naar Brazilië om daar opnieuw te gaan werken en te evangeliseren. Ze vertelde me hoe die Bijbel haar daarin geholpen heeft.'*

Bijbelzondag

Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan bij dat bijzondere en door God zelf geïnspireerde Boek: de Bijbel! Op zondag 28 oktober wordt in veel kerken extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is het thema: 'met andere ogen'. Kijk eens met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap. Kijk eens, zoals je dat nog niet eerder deed. Er is nog zoveel te ontdekken in het Woord van God! Aan voorgangers wordt de suggestie gedaan om te preken over de genezing van Bartimeüs (Marcus 10:46-52). De blinde bedelaar riep uit alle macht om ontferming en Jezus genas hem!

Slechtzienden

Als Bijbelvereniging proberen we ook 'met andere ogen' te kijken. Naar de mensen om ons heen. Naar mensen die het Evangelie graag willen lezen, maar voor wie dat om allerlei redenen moeilijk is. Soms is dat omdat het niet binnen hun bereik ligt, maar soms heeft dat (ook) te maken met slechtheid. Met name vanuit woonzorg- en verpleeghuizen krijgen wij veel aanvragen naar een Groot Letter Bijbel. Veel (maar niet alléén) ouderen gaan slechter zien en hebben toch behoefte aan het lezen in de Bijbel. Gezien de vele mogelijkheden die er zijn, denken we 3.000 sets (van 5 delen) nodig te hebben. We zitten met betrokken en belangenbehartigende partijen om tafel om dit gerealiseerd te krijgen. Een mooi en tegelijk uitdagend project! We hopen en vertrouwen op het beschikbaar komen van voldoende financiën. Want ook van deze Bijbels geldt dat we ze gratis verspreiden.

Onvoorstelbaar

We worden geweldig gezegend door uw gebeden en uw giften. In 2017 mochten we daardoor bijna 108.000 Bijbeluitgaven verspreiden. In de eerste 8 maanden van dit jaar waren het er al weer ruim 75.000. Onvoorstelbare aantallen. Toch willen we heel graag aan de vele verzoeken tegemoet blijven komen. Helpt u (ook deze keer weer) mee om dit werk te kunnen blijven doen?

Met vriendelijk groet,



Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat harten worden geraakt en levens worden veranderd door het lezen van de woorden van het Evangelie? Uw gebeden en uw giften zijn nodig! **Hartelijk dank!**