

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Nieuwe uitgaven

Binnenkort voegen we weer nieuwe uitgaven toe aan ons assortiment: een prachtige kinderbijbel 'Het verhaal van Gods liefde, een Vrijheidsbijbel voor gevangenen, kleurrijke kleuterboekjes met titels als 'Bartimeüs' en 'Een boot vol vis' en een boekje met Psalmen in de HSV: 'Spreken van en tot God'.

› Groot Letter Bijbel

Wat zijn we dankbaar dat we de Groot Letter Bijbel hebben laten herdrukken. Inmiddels zijn er al 850



verzonden! En nog steeds kunnen ze worden aangevraagd, zowel door verpleeg- en verzorgingshuizen alsook door particulieren. Misschien kent u een vriend of familielid die erg geholpen zou zijn met een 5-delige Groot Letter Bijbel? Door ons wordt uitsluitend een vergoeding gevraagd in de verzendkosten van € 9,50.

› Tips krijgen is fijn

Het komt voor dat aan onze vereniging tips worden gegeven over plekken waar de Bijbel misschien een plaatsje zou kunnen krijgen. Of waar een Bible Box zou kunnen staan met gratis Bijbeltjes in meerdere talen. Daar zijn we blij mee. Blijft u ons alstublieft van tips voorzien. Mocht u overigens een Bible Box hebben staan in uw gebouw, zorgt u er dan wel voor op tijd aanvullingen te bestellen? Misschien zijn

er bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen belangstellen in uw kerkdienst, die graag een Bijbeltje willen meenemen!

Bijbel aanvragen? Ga naar: www.bijbelvereniging.nl
Eerst overleggen? Mail naar: info@bijbelvereniging.nl of bel naar: 085 104 1714.

› Nalatenschappen

Draagt u het werk van de Bijbelvereniging een warm hart toe? Een bijzondere manier om onze missie te steunen is om de Bijbelvereniging in uw testament op te nemen. Omdat de Bijbelvereniging is aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' komen nalatenschappen volledig ten goede aan het werk van onze vereniging. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jaap van Middendorp, jaapvanmiddendorp@bijbelvereniging.nl of 085-104 17 14.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2019



Kersttijd
=
Bijbeltijd?

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> KERSTTIJD = BIJBELTIJD?

Gelukkig hoeven wij onze tijd van Bijbel-lezen niet te beperken tot de kerstda-gen. Toch merken we dat er voorafgaand aan de periode van Kerst veel extra Bijbels worden aangevraagd. De ge-boorte van Jezus, omgeven met zoveel bijzondere tekenen, is na tweeduizend jaar nog steeds een gebeurtenis om dóór te vertellen. En juist in die donkere dagen zijn mensen 'ontvankelijker' voor het licht. Voor hét Licht van de wereld, zoals Jezus zichzelf noemde en zoals Hij in de Bijbel vaak wórdt genoemd. En vele christenen beseffen dat dit Licht bedoeld is om te schijnen in de duister-nis. Zomaar wat voorbeelden. Leiden: *'Hartelijk bedankt voor het toesturen van de Bijbels. Wij hebben de Nieuwe Testa-menten besteld om ze uit te delen bij ons jaarlijkse kerstdiner. Voor dak- en thuis-lozen.'* Amsterdam: *'Wij reiken uit naar de armen en gekwetsten in Amsterdam Zuidoost. Wij voorzien in avonden in het Buurthuis, (maaltijden, pastorale zorg) en vieren het kerstfeest. We bereiken heel veel mensen die totaal onbekend zijn met het evangelie.'* Harderwijk: *'Met kerst willen wij voor onze schoolafdeling kerst vieren en daarbij vooral het geloof bespreekbaar ma-ken. Wij hebben een multiculturele groep studenten. De meeste zijn niet bekend met het geloof. Wij willen de studenten kennis laten maken met het geloof, het christen-dom. Hebben jullie voor ons 100 Nieuwe Testamenten beschikbaar?'*

Gevangenistijd = Bijbeltijd

Gevangenen zien soms in hun cel haarscherp in dat ze hun leven moeten beteren. Dat ze moeten veranderen. Het mooie van de Bijbel is, dat die niet

alleen een spiegel voorhoudt, maar dat het Woord van God ook spreekt van vergeving en wedergeboorte. De vele Bijbels in vele talen in gevangenissen hebben al heel wat 'tewegg gebracht': *'Het is geweldig om mee te maken dat mensen in de gevangenis ervaren dat God ze stil zet!! Soms figuren waar je 's avonds een blokje voor zou omlopen. Heel bijzonder wat de Heilige Geest met mensen doet. Nogmaals dank en van harte Gods zegen toegewenst.'* In januari verwachten we de Vrijheidsbijbel be-schikbaar te hebben. We hopen dat gedetineerden zelfs áchter de tralies vrijheid zullen gaan ervaren. We ontdek-ken ook dat er bijzondere initiatieven zijn: *'Hier in onze Penitentiare Inrichting hebben we een project Papa/Mama leest voor. Voor de vrouwen en mannen die hieraan meedoen wil ik graag een aantal Bijbels aanvragen. Omdat ik verschillende kinderbijbels zelf niet ken, heb ik van de diverse Bijbels een aanvraag gedaan. Ik hoop dat dit mogelijk is?'*

Vakantietijd = Bijbeltijd

Tijdens vakanties ontdekken mensen soms een Bijbel in het nachtkastje van hun hotelkamer, bed & breakfast of bungalow. De reacties daarop zijn overwegend posi-tief. Soms horen we dat er wonderlijke dingen zijn gebeurd door en na het lezen van de Bijbel. Niet altijd wordt ons aanbod om Bijbels neer te leggen aanvaard. Toch lijkt er een voorzichtige toename in de belangstelling: *'Wij openen volgend jaar ons eigen horecabedrijf, waaronder een hotel. In mijn reeds opgedane werkervaring hadden wij vaak de vraag naar Bijbels. Kunt u Bijbels leveren voor ons hotel?'*

Verpleegtijd = Bijbeltijd

In ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgings-huizen wordt de Bijbel ervaren als een bijzonder troostboek. En in plaats van een Bijbel in het nachtkastje, worden nu Bible Boxen geplaatst in ontmoetings- en stil-teruimten. Een Bible Box is een kistje met acht vakken, waarin Bijbeltjes in diverse talen een plaatsje kunnen krijgen. Gezien de veelaligheid van de patiënten blijkt dat een prachtige mogelijkheid om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. In verpleeghuizen worden Bijbels soms aan de mensen overhandigd: *'De Bijbels reiken wij in het verpleeghuis uit aan mensen die geen Bijbel hebben. Bedankt voor het mooie werk dat jullie doen en Gods zegen toege-wenst in alles.'* Ook de boekjes 'Kostbare tijd' en 'InZicht' worden in deze huizen

veel gebruikt: *'Heel erg bedankt na-mens alle be-woners dat ik op deze manier, samen met mijn colle-ga, de bood-schap van hoop, geloof en liefde levend mag houden.'*



Kindertijd = Bijbeltijd

Een schrikbarend aantal kinderen in ons land hoort thuis helemaal niets over de Bijbel! Wat maakt het dan dankbaar om deze kinderen een kinderbijbel te kun-nen geven op hun eigen niveau. Tijdens buurtwerk, tijdens Godsdienst Vormend Onderwijs op openbare basisscholen,

tijdens kindercampingwerk, tijdens bezoekwerk aan vluchtelingen, tijdens open-kerkenwerk, aan een evangelisa-tiestand, aan kinderen van gevangenen, aan kinderen in arme gezinnen enz. Er zijn kleuter- peuter, kinder- en jeugdbijbels beschikbaar in tientallen talen: *'Wij zijn op zoek naar 20 kinderbijbels in het Hongaars. Deze willen wij vanuit onze Stichting tijdens ons kersttransport naar een aantal scholen in Hongarije meenemen en uit-delen. Kunt u deze ook leveren?'*



Elke tijd = Bijbeltijd

Wellicht bent u vooral bezig met het verspreiden van Gods Woord. Misschien geeft u donaties om de Bijbelversprei-dingen mogelijk te maken. Het kan zijn dat u op beide vlakken actief bent. Hoe dan ook: We zijn u bijzonder dankbaar. Ú maakt het mogelijk dat we nu al voor het 3^e jaar op rij ruim 100.000 Bijbeluitgaven konden verspreiden! Bovenal zijn we onze God dankbaar dat Hij gelegenheid en middelen gaf en geeft om het mogelijk te maken dat élke tijd Bijbeltijd is!



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat ook mensen worden bereikt, die hét Licht van de wereld nog niet kennen? Ieder die in dát Licht gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben!