

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Kinderbijbel

Binnenkort wordt weer een prachtige kinderbijbel aan ons assortiment toegevoegd: 'Het verhaal van Jezus'. Vanuit de zondeval wordt aan kinderen verteld waarom Jezus naar onze wereld moest komen en wat Hij heeft gedaan. In honderden kleurige tekeningen worden kinderen meegenomen in de belangrijkste geschiedenis van de wereld. Ook deze kinderbijbel zal in meerdere talen beschikbaar komen.



Bijbel en bestellen die dan voor hen. Regelmatig wordt ook door familieleden gewezen op de mogelijkheid een Groot Letter Bijbel gratis te bestellen (er wordt door de Bijbelvereniging uitsluitend een vergoeding gevraagd in de verzendkosten van € 9,50).

### › Groot Letter Bijbels

De Groot Letter Bijbels kunnen zowel door verpleeg- en verzorgingshuizen als door particulieren worden aangevraagd. Ook hebben we al diverse aanvragen gekregen van predikanten en pastoraal werkers. Zij kennen vaak de mensen die erg geholpen zijn met deze 5-delige

### › Vakantiewerk

Nogal eens krijgen we aanvragen van mensen die hun vakantie 'opofferen' om in het buitenland een Bijbelkamp op te zetten of te leiden. Uiteraard willen ze dan graag de beschikking hebben over Bijbels en kinderbijbels in de

plaatselijke taal. Zo kregen we het verzoek om een groot aantal Litouwse (kinder-)bijbels ter beschikking te stellen. We hadden die Bijbels op voorraad, maar niet het gevraagde aantal. Via wat omwegen hebben er voldoende kunnen bijkopen. Het is een dankbare uitdaging om zoveel mogelijk aan alle verzoeken te kunnen voldoen.

### › Evangelisatie

Met regelmaat krijgen we blijde reacties van mensen die via evangelisatie anderen hebben zien veranderen. Dankbaar vertellen ze ons dat de Heilige Geest werkte door de gesprekken heen. Ze ervaren het als heel bijzonder dat ze na een gesprek een Bijbel kunnen meegeven. Bijbel aanvragen? Ga naar: [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) Eerst overleggen? Mail naar: [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl) of bel naar: 085 104 1714.

**Bijbelvereniging**

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 2 - 2019

... met een  
vergrootglas



**Bijbelvereniging**

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld  
T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > MET EEN VERGROOTGLAS

Met een vergrootglas is alles beter te zien. Kinderen ontdekken dat al snel. Ze bekijken de wereld graag door een vergrootglas. Ze stellen vragen waarop volwassenen het antwoord schuldig moeten blijven. Hun nieuwsgierigheid kent geen grenzen. En als ze ouder worden, blijven ze vragen stellen. Niet minder misschien, maar wel andere. Nogal eens zijn dat vragen over God en over de Bijbel. Het is daarom een grote zegen dat er kinderbijbels zijn. Zodat de Bijbelse verhalen (voor-)gelezen kunnen worden. Kleuters, peuters, schoolkinderen en pubers hebben ieder een eigen niveau. En voor iedere leeftijdscategorie hebben wij, als Bijbelvereniging, prachtige Bijbels op voorraad.

### Hotels

Soms vragen mensen zich af of de Bijbelvereniging nog wel Bijbels plaatst in hotelkamers. Gelukkig kunnen we zeggen: 'Nou en of'. Want hoewel we soms het teleurstellende bericht krijgen dat de Bijbels op de kamers niet meer worden gewenst, zijn er ook hotels die juist Bijbels aanvragen. En als meer hotelmanagers zouden weten hoe groot de waardering is van de hotelgasten voor een Bijbel op hun kamer ....

### Talen

We hebben Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad. En die hoeven niet met een vergrootglas te worden gezocht. Ze staan goed zichtbaar op onze website. Ze worden dan ook veel besteld en gewaardeerd: "Woorden schieten tekort, wat de levering van o.a. 3 Poolse Bijbels teweeg hebben



*gebracht. Ze zijn in grote dankbaarheid en ook met verbazing ontvangen door mijn Poolse collega's. 'Zomaar? Is er een voor mij bij? En voor mij?' Helaas had ik er maar 3. Ik zou er heel graag nog 3 ontvangen. En ik kan u mededelen dat levens al zijn beginnen te veranderen toen mijn collega's deze onbetaalbare geschenken overhandigd kregen. Moge God u zegenen."*

### Thema's

In het boekje 'InZicht' staan steeds 4 pagina's met bijpassende Bijbelteksten, die gekoppeld zijn aan een bepaald thema. Deze (12) thema's gaan over belangrijke momenten in mensenlevens. De boekjes zijn kleurrijk geïllustreerd en zijn erg praktisch: 'Wij gebruiken de boekjes bij de vrijwillige terminale thuiszorg. We geven ze aan de cliënt of soms aan de mantelzorger. De boekjes worden zeer op prijs gesteld. Soms zijn mensen te ziek om in de Bijbel te lezen. Dit boekje staat vol met troostwoorden, die vaak precies bij de beleving aansluiten. Ook als mensen weinig of niets van het geloof willen weten, lezen ze wel hierin. Wij zijn er dus erg blij mee.'

### Opvang

Voor deze en vele andere reacties zijn we geweldig dankbaar. Want mede daardoor wordt duidelijk dat het Woord van God krachtig werkt: 'Een paar weken geleden heb ik dezelfde Bijbel besteld. Voor een jongen in een jongerenopvang bij ons. Ondertussen is hij zich, samen met een groepsgenoot, enthousiast aan het verdiepen in die Bijbel en vraagt ook deze groepsgenoot nu om een eigen Bijbel. Ze spreken beiden minimaal Nederlands, dus het is ontzettend mooi om te zien hoe deze jongens door dat Godswoord niet alleen geloof vinden, maar ook gezelschap en herkenning bij elkaar.'

### Noodzaak

Voor veel mensen is een vergrootglas harde noodzaak. Omdat ze anders niet meer kunnen lezen. En we zijn oprecht dankbaar dat we voor die mensen een Groot Letter Bijbel ter beschikking hebben. We hebben 3.000 van deze 5-delige Bijbels laten drukken. En dat is maar goed ook. Want in de eerste paar maanden zijn er al 500 verzonden. Het blijkt voor velen een uitkomst te zijn: 'Wij hebben de Groot Letter Bijbel in goede staat ontvangen. Echt geweldig. Mijn man kan nu weer op een fijne manier de Bijbel lezen. We waren er allebei ontroerd van. Wat doet u prachtig mooi werk. Wij hebben direct een gift naar u overgemaakt. De Here zegene uw werk in al uw activiteiten die u onderneemt. Hartelijke groet en nogmaals veel dank voor de Groot Letter Bijbel.' En niet alleen oudere mensen doen we er een groot plezier mee: "Dank u wel voor de doos met de Bijbel! Mijn zoon (8 jaar en slechtziend) is er heel erg blij mee en razend enthousiast: 'nu kan ik de Bijbel ook lezen mam!' Groetjes."

### Drugsverleden

Toen de Heere Jezus op deze aarde leefde, deelde hij zijn leven ook met mensen waar anderen hun neus voor ophaalden. In navolging van Hem zijn ook vandaag-dag mensen warmhartig betrokken op anderen: 'Al een aantal jaren leid ik een huisgemeente bij mij thuis in Maastricht. De mensen die de samenkomsten bijwonen zijn vooral mensen met een drugsverleden of hebben in de criminaliteit gezeten. Wij zijn ook betrokken bij evangelisatie. Dat is



*de reden waarom ik ook de buitenlandse versies heb besteld. Mijn dank is groot.' Uit een ander deel van het land: 'Na een koude nacht en ochtend openen we de deuren van ons gebouw in Den Haag, zodat de gasten (meest daklozen) alvast binnen kunnen gaan zitten. Ze zijn afkomstig uit Afrika, Oost-Europa, Zuid-Amerika, maar er zijn ook geboren Nederlanders bij. We hebben gebeden met een MS patiënt, met Liz, met Henk en met Anton. Ze getuigden dat ze werden aangeraakt, het gebed heeft uitwerking. Levensvragen komen naar voren en worden besproken. We geven soms een Bijbel mee. In verschillende talen liggen ze klaar. Voordat de gasten binnen komen, bidden we samen dat we meer voedsel mogen geven dan voor het lichaam alleen. Achteraf danken we onze Vader voor de zegen. God is goed!'*

### Helpen

Bijbels in vele tientallen talen hebben we op voorraad. Soms krijgen we een vraag naar een Bijbel in een taal die we niet hebben. Dan gaan we er naar op zoek. Zo nodig met een vergrootglas ☺. Want het wordt rijk gezegend als mensen in hun eigen taal kunnen en mogen lezen van de grote daden van God. Helpt u (ook deze keer weer) mee om dit werk te kunnen blijven doen?



Met vriendelijk groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat ook mensen worden bereikt, die door velen niet worden gezien? Het levensreddende Evangelie heeft iederéén op het oog! **Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gebeden en uw giften!**