

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Kinderbijbel

Binnenkort mogen we al weer een nieuwe kinderbijbel 'welkom heten' in ons assortiment. De titel is 'God doet wat Hij belooft' en de schrijver is Max Lucado. *'In deze Bijbel leren kinderen door de verhalen van bekende Bijbelse personen heen waarom ze op God kunnen vertrouwen en hoe ze elke dag op Hem kunnen bouwen'.*

› Zeevarenden, chauffeurs en gevangenen

Via zeemanshuizen en evangelisten wordt aandacht gegeven aan zeelieden. De weerslag van de lange tijden van huis is vaak groot. Deze mensen voelen zich eenzaam en snakken naar een goed gesprek. Tijdens zo'n gesprek komt niet zelden de Bijbel ter sprake. Wat is dan de verrassing enorm als een Bijbel kan worden aangeboden in de eigen taal! Vooral voor deze doelgroep

hebben we een groot aantal Bijbels laten drukken in het Indonesisch en Tagalog. Ook chauffeurs zijn vaak lang van huis. We hebben contact met evangelisten, die zich inzetten om ook deze mensen te bereiken met het Woord van God. De vele, vooral Oost-Europese, talen waarin we Bijbels op voorraad hebben, worden hiervoor veel aangevraagd. De groep gevangenen in Nederland heeft voor een groot deel een andere moedertaal dan het Nederlands. Ook voor deze mensen stellen we jaarlijks duizenden Bijbels beschikbaar in tientallen talen.

› Opslagcapaciteit

Op dit moment hebben we 225 verschillende Bijbeluitgaven op voorraad in 75 talen! Gemiddeld worden per week zo'n 2.000 Bijbeluitgaven verzonden. Dat vergt een grote opslagcapaciteit. We zijn dan ook blij dat we kortgeleden extra ruimte konden

huren om onze voorraden in op te slaan en om van daaruit te kunnen verzenden.

Bijbel aanvragen? Ga naar: www.bijbelvereniging.nl
Eerst overleggen? Mail naar: info@bijbelvereniging.nl of bel naar: 085 104 1714.

› Nalatenschappen

Draagt u het werk van de Bijbelvereniging een warm hart toe? Een bijzondere manier om onze missie te steunen is om de Bijbelvereniging in uw testament op te nemen. Dit jaar werden we verrast met (de toezegging van) twee legaten. Omdat de Bijbelvereniging is aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' komen nalatenschappen volledig ten goede aan het werk van onze vereniging. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jaap van Middendorp, jaapvanmiddendorp@bijbelvereniging.nl of 085-104 17 14.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2019



Jong
geleerd...

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> ... IS OUD GEDAAN

Het is een bekende uitdrukking: jong geleerd is oud gedaan. Ouders hopen daar ook op: dat de goede dingen die aan kinderen worden geleerd, later worden overgenomen en zo mogelijk weer worden doorgegeven. Maar de praktijk is weerbarstig en lang niet



altijd volgen kinderen het spoor van hun ouders. Dat veroorzaakt nogal eens pijn. Met name als de christelijke opvoeding door kinderen wordt genegeerd of zelfs bespottelijk wordt gemaakt. Maar er is reden om te blijven vertrouwen. Want al lijken onze kinderen op een dood spoor te zijn beland, soms wordt uit ongedachte hoek iets bijzonders aangereikt: 'Ik werk als geestelijk verzorger bij een gesloten jeugdzorginstelling. De jongeren die ik ontmoet en spreek zijn tussen de 12 en 17. Ze hebben net als in de gevangenis veel tijd om te lezen en zijn vaak alleen op hun kamer. De Bijbel vindt gretig aftrek. Tot dusver heb ik een aantal Bijbels kunnen uitdelen, maar die zijn op. Zou u, indien mogelijk, een doos Bijbels in gewone taal op kunnen sturen? Ik denk dat ik per jaar zo'n 15 Bijbels uit kan delen aan jongeren, die daar dankbaar gebruik van maken.'

Veel onwetendheid

Andersom geldt het ook: legio ouders geven hun kinderen géén christelijke opvoeding. Dan is het geen wonder dat die kinderen helemaal niets van de Bijbel weten. En ook voor die groep mogen we als Bijbelvereniging veel betekenen: 'Tijdens de lessen met groep 8 heb ik de Bijbels laten zien. Zo mooi, die verschillende reacties!

Slechts 2 kinderen haakten af. Zij hoefden geen Bijbel. De anderen waren vooral weg van de kinderbijbel in 100 verhalen en een paar van de Groei-bijbel. Ook de stripbijbel en de strip van Jezus Messias waren in trek, 2 kinderen wilden toch graag het kleine zakbijbeltje. Is het mogelijk dat ik voor 6 leerlingen nog de kinderenbijbel in 100 verhalen toegestuurd krijg? En 2 kleine zakbijbeltjes?

En nog 1 Groei-bijbel? Een meisje wilde de Groei-bijbel erg graag. Ze klemde hem tegen zich aan, best bijzonder. Ze was helemaal blij toen ze hem van mij meekreeg. Ik heb ze de tijd gegeven om erin te kijken en om vragen te stellen. Ze weten echt niks van de Bijbel af. Het verschil tussen Oude en Nieuwe Testament. De verhalen... het verschil tussen een geschiedenis en een gelijkenis, zoveel...'



Horecabedrijf

Een tijdlang was het gebruik van een Bijbel op een hotelkamer minder aan het worden. We kregen een aantal verzoeken om de Bijbels te komen ophalen, omdat ze niet meer gewenst waren. Maar er lijkt een opleving gaande. Regelmatig krijgen we nieuwe aanvragen van met name bed & breakfastlocaties en hotels: 'We openen volgend jaar ons eigen horecabedrijf, waaronder een hotel. In mijn reeds opgedane werkervaring hadden wij vaak vraag naar Bijbels. Heeft u mogelijkheden om Bijbels te leveren? Het betreft 7 kamers. Erg benieuwd naar uw reactie.' Ook voor vakantieoeningen en recreatieparken worden weer regelmatig Bijbels aangevraagd.

Amsterdam Zuid-Oost

De 'kerkdichtheid' is in Nederland nergens zo groot als in Amsterdam Zuid-Oost. Alleen al in dat gedeelte van onze hoofdstad zijn naar schatting 150 geloofsgemeenschappen. Het zal geen verrassing zijn dat de mensen die daar bij elkaar komen, vele talen spreken. En omdat wij Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben, wordt nogal eens een beroep gedaan op onze Bijbeluitgaven: 'We hebben verschillende Bijbelclubs in de Bijlmer. Aan één ervan geef ik, samen met iemand anders, leiding. Er is een meisje van een Poolse moeder en een Afrikaanse vader. Ze komt al heel lang op club en verhuist nu met haar moeder naar Polen. Vandaar de Poolse kinderbijbel, die ik vroeg. Ik vertel dit omdat het misschien gewoon fijn is om te horen wat er gebeurt met het materiaal. En de stripbijbeltjes willen we de kinderen meegeven voor de zomerstop. De Nieuwe Testamenten gebruik ik zelf om te verspreiden.'

Kerkgangers en zoekers

In de media lezen we regelmatig verdrietig makende berichten. Bijvoorbeeld: 'Kerkverlating slaat hard toe' en 'Stille kerkverlating van twintigers'. En inderdaad, van dit soort nieuws wordt een christen niet blij! En toch.... toch krijgen wij hoopgevende signalen. Want er zijn zoekers, veel zoekers. Mensen die zich weliswaar niet willen 'binden' aan een kerk of geloofsgemeenschap, maar wél zoeken naar de zin van het leven, naar houvast. Ten diepste naar iemand die onvoorwaardelijk van hen houdt! Wat een prachtige mogelijkheden om zo iemand door aandacht en gebed in aanraking te brengen met de Bijbel. Met het levensreddende Evangelie van Jezus Christus! Het is daarom een groot voordeel dat we naast 'gewone' Bijbels, ook kleuter- en kinder- en jongerenbijbels beschikbaar hebben. In de

keuze daarvoor geven we uiteraard ook graag advies: 'Ik heb een kinderbijbel besteld voor de groepen met cliënten met een licht verstandelijke beperking en een verslaving. Ik hoop dat deze Bijbel voor hen geschikt is. Mogelijk weet u anders een alternatief?'

Groot Letter Bijbel

We zijn dankbaar dat we de stap hebben gezet om de Groot Letter Bijbel te laten herdrukken. Vanaf het begin van het jaar hebben we nu 750 exemplaren verzonden. Vaak worden ze aangevraagd door particulieren, hoewel de aanvragen vanuit zorg- en verpleeghuizen sterk toenemen. We krijgen veel mooie reacties van mensen voor wie de aankoop van zo'n Bijbel niet haalbaar zou zijn en die nu weer in staat zijn om zelf het Woord van God te lezen. Als Bijbelvereniging vragen we voor deze 5-delige Bijbel, indien mogelijk, een vergoeding van € 9,50 voor de verzendkosten. Als u mensen weet voor wie een Groot Letter Bijbel een uitkomst zou zijn, kunt u hen wijzen op de mogelijkheid om deze Bijbel gratis bij ons aan te vragen. Giften worden natuurlijk erg gewaardeerd!



Met vriendelijk groet,



Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat ook mensen worden bereikt, die denken geen boodschap (meer) te hebben aan de Bijbel? Het Evangelie heeft namelijk wel een boodschap aan hén. **De meest blijde Boodschap die er is: redding en behoud is mogelijk door Jezus Christus, de redder van de wereld!**