

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Website

We krijgen nogal eens telefoontjes met de vraag: 'Welke Bijbels hebben jullie allemaal en in welke talen?' Ons antwoord is dan meestal: 'Hebt u al een kijkje genomen op onze website?' Want daar staan al onze uitgaven op (ruim 250 stuks): www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen. Via het daarop staande bestelformulier zijn de Bijbels te bestellen. Beschikt u niet over internet? Dan helpen we u graag persoonlijk verder en we nemen de bestelling voor u op!



› Kinderbijbels

Kinderbijbels hebben we in ruim 90 soorten op voorraad in meer dan 30 talen.

› Gevangenen

Geestelijk verzorgers van Penitentiaire Inrichtingen vragen regelmatig (kinder-) bijbels aan. Gedetineerden hebben vaak tijd genoeg om een Bijbel helemaal uit te lezen. Het heeft al heel wat keren geleid tot een levensverandering!

› Tips

Als (aanstaand) donateur van de Bijbelvereniging kunt u bijvoorbeeld het verzorgingshuis waar uw moeder of vader is opgenomen, eens tippen over de mogelijkheid om kinderbijbels of bemoedigingsboekjes aan te vragen. Niet iedere geestelijk verzorger en activiteitenbegeleider kent alle mogelijkheden op dit gebied.

› Geborgen tranen

Het boekje 'Geborgen tranen' hebben we laten herdrukken. We hebben er dus ruim voldoende op voorraad. De ondertitel van dit boekje is: 'Woorden uit de Bijbel voor een tijd van verdriet'. Ook te bestellen door begrafenisondernemers, om aan rouwende mensen ter beschikking te stellen...

› Kostbare tijd

We zijn bijna heen door onze voorraad boekjes 'Kostbare tijd'. We willen de boekjes graag laten herdrukken, maar dan in een grote letter, zodat de leesbaarheid wordt vergroot. Wilt u speciaal voor dit project een donatie doen, zet u dan alstublieft als omschrijving bij uw gift: 'Kostbare tijd'.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2020



Kostbare tijd

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> KOSTBARE TIJD

Heel veel mensen zullen deze tijd helemaal niet als een 'kostbare tijd' ervaren. Integendeel, de meesten zullen deze tijd bestempelen als vervelend. Als een tijd waarin niet alleen veel beperkingen worden opgelegd, maar waarin ook angst wordt ervaren. Een tijd waarin ook de kerkdiensten op een totaal andere manier zijn vormgegeven en waarin het met elkaar zingen sterk aan banden is gelegd.

Zingeving

Het is wel een tijd die mensen aan het denken zet. Nog meer dan anders vragen velen zich af wat de zin van alles is. Er zijn machtig veel vragen. En kunnen wij op al die zingevingsvragen antwoord geven? Zeker niet! Wat we wél kunnen doen? Mensen bemoedigen, troosten, hoop en liefde geven! Zo kan zelfs deze 'coronatijd' een kostbare tijd zijn.

Bemoedigingsboekjes

We merken dat boekjes met gerichte Bijbelteksten mensen enorm kunnen bemoedigen. Vandaar dat we jaren geleden het boekje 'Kostbare tijd' hebben uitgegeven. Inmiddels hebben we dat boekje diverse keren laten herdrukken en in totaal zijn er bijna 50.000 verspreid. Het wordt gewaardeerd: 'Tijdens mijn opname in een GGZ-instelling heb ik het boekje *Kostbare tijd ontvangen. Het heeft me erg goed gedaan en veel voor mij betekend. Heel erg bedankt.*' We zijn een nieuwe herdruk aan het voorbereiden met een grote(re) letter, zodat de teksten makkelijker leesbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de normen voor slechtzienden.

Vier jaar geleden hebben we een ander boekje uitgegeven met de titel 'InZicht'. Aan de hand van 12 thema's (zoals veiligheid, levenswijsheden, dankbaarheid, berouw en

zegen) zijn passende Bijbelteksten opgenomen en illustraties geplaatst. Daarvan hebben we er 30.000 laten drukken en we hebben er nog voldoende op voorraad. Drie maanden geleden hebben we nóg een boekje uitgegeven: 'Geborgen tranen'. Hierin zijn Bijbelteksten gegroepeerd rond de woorden: troost, hoop en liefde. Deze boekjes hebben we aangeboden aan verpleeg- en zorghuizen, hospices, begrafenisverenigingen, opvanglocaties en gevangnissen: 'Ik werk als geestelijk verzorger o.a. in een zorghotel waar nu alleen maar coronapatiënten worden opgevangen en verzorgd. Veel mensen geven aan dat het boekje hen helpt in deze moeilijke tijd. Ook van de mensen in het verzorgingshuis ontvang ik veel positieve reacties.' Daarnaast hebben we parochies en kerken gewezen op dit boekje, om bijvoorbeeld uit te reiken tijdens Allerzielen en op eeuwigheidszondag: 'Met grote waardering voor jullie werk en dit mooie boekje Geborgen tranen, dat we gebruikten op eeuwigheidszondag voor nabestaanden van overleden broeders en zusters. Via de penningmeester zal een gift worden overgemaakt.' Ook hiervan lieten we er 30.000 drukken, maar daar was/is zoveel vraag naar, dat we besloten om met spoed een 2^e druk uit te brengen van 15.000 stuks. Ook in een tijd van rouw doet het boekje veel mensen goed: 'Mijn moeder belde me dat ze een exemplaar van het prachtige boekje Geborgen tranen had ontvangen, met mooie Bijbelteksten. Het geeft haar veel steun bij het verwerken van het overlijden van mijn vader.'

Ook voor de komende kersttijd wordt dit boekje al veel aangevraagd.

Kinderbijbels

Het is stimulerend om te merken dat ons ruime aanbod van kinderbijbels in hoge mate wordt gewaardeerd. Ze worden

dan ook voor veel uiteenlopende doelgroepen aangevraagd. In verpleeghuizen bijvoorbeeld, leven dementerende ouderen helemaal óp als ze bladeren in een kinderbijbel en als hen daaruit wordt voorgelezen. Trouwens, ook gevangenen en dak- en thuislozen raken geëmotioneerd als ze een kinderbijbel onder ogen krijgen. De beelden uit hun jeugd komen dan nogal eens weer tot leven. Met als gevolg dat ze weer verlangen naar 'het geloof van vroeger'. Hoe wonderlijk mooi werkt God vaak in levens van mensen!

Groot Letter Bijbel

We hebben al heel veel slechtziende mensen blij kunnen maken met een Groot Letter Bijbel. Deze 5-delige Bijbel (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) is nauwelijks meer in de winkel te koop. Ook deze Bijbel kan kosteloos bij ons worden aangevraagd. We vragen uitsluitend een bijdrage van € 9,50 voor de verzendkosten. En... een donatie wordt uiteraard op prijs gesteld.

Het jaar 2020

Hoewel het jaar nog niet ten einde is, weten we al dat dit het 4^e jaar op rij is, dat we jaarlijks meer dan 100.000 Bijbeluitgaven hebben mogen verspreiden. We zijn geweldig dankbaar dat dit (nog) mogelijk is in ons land. Onze dank is natuurlijk in de eerste plaats voor onze God. Hij geeft de mogelijkheden om dit te doen. In de tweede plaats is onze dank gericht aan iedereen die dit leest. U draagt dit prachtige werk door uw gebed en uw financiën. Dank u wel!

Buitenland

We krijgen nogal eens vragen naar Bijbels in andere talen om op te sturen naar het buitenland (voor familie, kennissen of vrienden). Daarnaast wordt er ook regelmatig

naar Nieuwe Testamenten in diverse talen gevraagd om in vluchtelingenkampen in het buitenland te verspreiden. Als het binnen onze financiële mogelijkheden ligt, voldoen we natuurlijk graag aan zulke verzoeken. Een groot voordeel hierbij is, dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben.

Binnenland

Verreweg de meeste Bijbels blijven in Nederland. Soms heel dicht bij huis: 'De vorige Bijbels die ik besteld heb zijn terecht gekomen op de palliatieve afdeling van het verzorgings-tehuis. De Bijbels zijn met veel blijdschap ontvangen. Deze set Bijbels is voor mijn Minibieb, die ik aan de weg heb staan. De mensen uit de buurt en omgeving maken er gebruik van. Ik wil er telkens 1 Bijbel inleggen, zodat mensen de kans hebben om een Bijbel mee te nemen. Prachtig dat dit mogelijk is. Veel zegen in al jullie werk. Samen bouwen aan Zijn Koninkrijk'

Bedankt!

Inderdaad, samen bouwen aan Zijn Koninkrijk. Samen met duizenden anderen, steunt u ons in onze missie. Dat bemoedigt ons enorm. Samen mogen we het Evangelie verspreiden in deze bijzondere tijd. Met onze gebeden en onze financiën. We vertrouwen erop dat u/jij ook deze keer weer meedoet. Bij voorbaat: van harte bedankt!



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,

voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen, ook in deze onzekere tijd, 'hoop, troost en liefde' vinden in het Woord van God? De Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken en om vrede te brengen in mensenharten! Vriendelijk bedankt voor uw meedoen!