

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Volop beweging

Hoewel het jaar pas enkele maanden oud is, konden we ons assortiment al uitbreiden met de Vrijheidsbijbel en met 4 verschillende kinderbijbels. Ook de voorraad Reformatiebijbels kon worden aangevuld. Daarnaast hebben we 5.000 boekjes laten drukken met de Psalmen in de Herziene Statenvertaling met de titel: 'Spreeken van en tot God'.



rechtstreeks via:
www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/

› Groot Letter Bijbels

De Groot Letter Bijbels worden veelvuldig besteld. Ze blijken in een grote behoefte te voorzien. Gelukkig hebben we er nog voldoende op voorraad. Weet u iemand die er geholpen zou zijn met de 5-delige Groot Letter Bijbel? Belt of mailt u ons dan. We vragen slechts een vergoeding van € 9,50 voor de verzendkosten. De Bijbel zelf verstrekken we gratis. Bestellen kan ook

› Diversiteit

Er is een grote diversiteit in aanvragers van Bijbels. Zo zijn er veel mensen die asielzoekers begeleiden, werkers bij het Leger des Heils en bezoekers van migrantenkerken. Steeds weer blijkt hoeveel mensen snakken naar echtheid en onvoorwaardelijke bewogenheid. Het is een zegen om zoveel mensen een Bijbel te kunnen overhandigen. Het Evangelie van

genade en redding moet bij alle mensen bekend worden!

› Groei

Het is een zegen dat het aantal aangevraagde Bijbeluitgaven blijft groeien. Al enkele jaren achtereen mogen we ruim 100.000 Bijbels verspreiden. We zijn dankbaar dat ook de inkomsten groeien. Hartelijk bedankt voor uw gebeden en uw giften. Dat motiveert ons in het uitvoeren van onze missie!

› Aanvragen

Laat u het ons weten als u mensen ontmoet die graag een Bijbel willen hebben in hun eigen taal? We hebben Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad. En het komt meermalen voor dat iemand een Bijbel in de eigen taal, na ontvangst, ontroerd aan het hart drukt!

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 1 - 2020



Een dag
extra...

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



› EEN DAG EXTRA...

Dit jaar is een zogenoemd schrikkeljaar. Er is een dag toegevoegd om de tijd weer 'passend' te krijgen. Wij zijn nu eenmaal mensen van de tijd, en die hebben we opgedeeld in jaren, maanden en dagen. En 365 dagen komen nét niet helemaal overeen met de tijd die de aarde exact nodig heeft om een baan om de zon te beschrijven. Vandaar die 29^e februari, bijna eens in de vier jaar. En daarnaast moet af en toe nog een schrikkelseconde worden toegevoegd, want 100% zuiver is het dan nog niet! Je zou kunnen zeggen: de tijd van de schepping van de wereld is nooit exact door mensen om te zetten naar volledig menselijke maatstaven. Zou dat een beeld kunnen zijn van de mens, die God nooit kan narekenen? De mens die dankbaar zijn leven mag inkleuren, maar niet alles zelf kan en mag bepalen?

Zaaien

Zaaien is een mooie bezigheid. De zaaier die dat nog op de 'ouderwetse' manier doet, maakt een prachtige beweging: tijdens de zwaai met zijn arm, opent zijn hand zich steeds verder. Want die hand moet leeg; het zaad moet in de aarde vallen. Daarna gaat die zaaier niet wekenlang bij elk zaadje kijken of het wel opkomt. Nee, hij vertrouwt erop dat er voldoende zaad in goede aarde is gevallen dat vrucht zal dragen. Zo zaaien duizenden christenen het Evangelie, in het vertrouwen dat God de wasdom, de groei zal geven. En het geeft rust om te weten dat ook hierin God niet is na te rekenen!

Doordacht

Dat betekent niet dat de Bijbel lukraak wordt uitgedeeld. De zaaiers gaan doordacht te werk. Ze bestellen Bijbels bij

onze vereniging die geschikt zijn voor de doelgroep. Vaak is dat een kwestie van nuchter nadenken, maar soms is daarvoor creativiteit nodig. Zo zijn kinderbijbels lang niet altijd alleen geschikt voor kinderen: *'Ik gebruik de kinderbijbels wekelijks om voor te lezen bij groepsactiviteiten met dementerende bewoners. Hier genieten zij enorm van en vragen mij regelmatig of zij ook zo'n Bijbel mogen hebben. De prachtige platen in combinatie met de geselecteerde verhalen en het taalgebruik maken de meest gebruikte kinderbijbel tot een ontzettend geliefd boek hier in huis. Namens de bewoners: heel erg bedankt dat we hier zo van mogen genieten!'*

Ook worden veel kinderbijbels verspreid in Penitentiaire Inrichtingen. Ze worden onder andere gegeven aan de meer dan 35% (!) van de gevangenen met een licht verstandelijke beperking. Een 'gewone' Bijbel is voor hen niet te begrijpen, maar een kinderbijbel wel!

Kinderen

Uiteraard komen veel kinderbijbels ook terecht bij kinderen. En door het grote assortiment kunnen ontzettend veel kinderen het Woord van God lezen op hun eigen niveau en in hun eigen taal. We hebben meer dan 80 verschillende kinderbijbels op voorraad in 38 (parallel-)talen. Dat biedt vele mogelijkheden: *'Wij reizen volgende week voor onze stichting naar Uganda. We hebben daar contact met een enthousiaste jongeman die straatkinderen meeneemt naar zijn simpel georganiseerde schoolje. Ook probeert hij hun het evangelie bij te brengen. Wat geweldig dat ik uw site gevonden heb en hem volgende week kan verrassen met de Engelse kinderbijbels! Super!'* Schoolkinderen die openbaar basisonderwijs volgen, krijgen

normaal gesproken geen Bijbel. Sommige onderwijzers doen hun best om ze toch een Bijbel te geven: *'De afgelopen jaren heb ik meerdere exemplaren besteld om uit te delen aan de groepen 8 (kinderen die ik Godsdienst Vormend Onderwijs geef op de openbare basisscholen). Nu zou ik graag van de verschillende titels weer een aantal willen hebben, in totaal 14 stuks.'*

Tweede Kamer

Samen met Rick van Heusden van Bible League Nederland mocht ik eerder dit jaar de vernieuwde Vrijheidsbijbel overhandigen aan Madeleine van Toorenborg in het gebouw van de Tweede Kamer. De Vrijheidsbijbel is bedoeld voor gevangenen. Het is mooi om hierin samen te werken met Bible League. Samen staan we sterker en zo kunnen we veel gedetineerden bereiken. We horen prachtige getuigenissen van gevangenen die de Bijbel gingen lezen. Mevrouw van Toorenborg herkent dit. Ze is zelf namelijk directielid geweest van enkele gevangenisinstellingen. Momenteel is ze in de Tweede Kamer woordvoerder Veiligheid en Justitie en terrorismebeleid. Madeleine: *'Als mensen gevangen zitten, worden ze geconfronteerd met hun daden. Ze zitten alleen in hun cel en denken aan wat ze hebben gedaan. De Bijbel biedt dan*

hoop en houvast. Veel gedetineerden hebben niet alleen hun vrijheid verloren, maar hebben het gevoel alles kwijt te zijn. Ze zoeken naar iets dat houvast geeft, iets dat onvoorwaardelijk is. Dan is het belangrijk dat ze de Bijbel kunnen lezen, want daarin vinden ze hoop.'



Psalmen

De Psalmen blijken nog steeds velen aan te spreken. Vaak herkennen mensen de vragen en de twijfels in hun eigen leven. Ook de lofprijzingen trouwens, en het vertrouwen. Het boekje met de Psalmen heeft als titel 'Spreken van en tot God' en is, met een nieuwe omslag, opnieuw gratis verkrijgbaar. Bijzonder om hier iemand mee te bemoedigen. Zodat er elke dag in gelezen kan worden. Fijn dat sommige jaren dan een dag extra hebben...



Helpt u mee?

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden andere christenen, ons steunt in onze missie. Want zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen doen. Bovenal ervaren we de rijke zegen van onze God. Hijzelf zorgt voor vrucht op Zijn werk en Hij leidt mensen tot Zijn Zoon Jezus, de Redder en Verlosser! Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen het leven (weer) als zinvol gaan ervaren? Er is zo verschrikkelijk veel onrecht en liefdeloosheid in deze wereld! Wat is het dan een zegen dat Gods liefde onvoorwaardelijk is en dat Hij eens alles recht zal zetten. Hartelijk dank voor uw meedoen!