

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Pinksteren

Mirjam Florijn heeft een aantal prachtige kinderbijbels geschreven voor jonge kinderen: 'Een ster voor Jezus', 'Een kroon voor Jezus' en 'Een troon voor Jezus'. Ze gaan respectievelijk over Kerst, over Pasen en over Hemelvaart en Pinksteren. De laatste is dus uitermate geschikt voor de komende Pinksterdagen. Ook de prentenboekjes van Vrouwke Klapwijk zijn nieuw in ons assortiment.

› Cadeauboekjes

We noemen ze: cadeauboekjes: de boekjes 'Kostbare tijd', 'InZicht' en 'Spreken van en tot God' (Psalmen onberijmd). Het zijn boekjes om uzelf en anderen mee te bemoedigen. We hebben ze (weer) volop op voorraad.

› Gedetineerden

De Geestelijke Verzorgers in de Penitentiaire Inrichtingen zijn dankbaar dat ze een beroep kunnen doen op onze vereniging om een Bijbel aan te vragen en te kunnen overhandigen aan gedetineerden. Het Woord van onze God is er ook voor hen!

› Normaal

Het is een tijd van het 'nieuwe normaal'. We bidden dat veel mensen, door het lezen van de Bijbel gaan geloven in God, en daardoor echt in een 'nieuw normaal' terecht zullen komen. Een 'normaal' waarin God de regie over hun leven krijgt.



› Kinderbijbels

Voor alle leeftijdscategorieën hebben we kinderbijbels op voorraad. Veel leerkrachten, die Godsdienstvormend Onderwijs geven op openbare basisscholen, vragen bij ons diverse soorten kinderbijbels aan. Als u zulke leerkrachten kent, verwijst u hen dan gerust naar onze vereniging.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 2 - 2020

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



GOED DOEL

De wereld
op zijn kop...



> DE WERELD OP ZIJN KOP

'De wereld staat op zijn kop', konden we de laatste maanden nogal eens horen en lezen. En inderdaad, we hebben een zware tijd achter ons. En nóg trekt die tijd zijn diepe sporen. Veel dingen zijn anders dan vóór de crisis. Er waren en er zijn zorgen, er was en er is grote angst en verschrikkelijk veel verdriet! Vele geliefden stierven en soms kon niet eens afscheid van hen worden genomen. En over de toekomst is nog meer onzekerheid dan onder 'normale' omstandigheden. Het is ook een tijd waarin veel wordt nagedacht over de dingen die er echt toe dóen.

'Ik heb niet lang meer te leven...'

Wij merken dat aan de motivaties bij het aanvragen van een Bijbel. Er worden redenen opgegeven als: 'Ongevolg opgevoed maar er moet meer zijn' en 'De Bijbel heb ik nog nooit gelezen, maar dat zou ik wel graag willen. Ik ga nu door een dal' en 'Ik heb enorm veel behoefte aan hoop en steun. Ik voel me zo eenzaam in deze tijd' en 'Ik werd gisteren wakker midden in deze verschrikkelijke coronacrisis en dacht: is er echt niks meer dan deze gruwelijke, brute wereld?' Ook zijn er mensen die door hun werk de Bijbel willen gaan lezen: 'Mijn opvoeding was losjes christelijk. Ik heb nooit een Bijbel gehad of zelf gelezen. Via mijn vrijwilligerswerk komt ik steeds in gesprek over geloven. Daarom zou ik me er graag meer in verdiepen en de Bijbel lezen' en 'Het lijkt mij als arts heel fijn om meer kennis te hebben van het geloof om mijn patiënten te helpen en me te kunnen verdiepen in hun overtuigingen.'



ernstig zien hebben behoefte aan het Woord van God: 'Ik vestig

mijn hoop op God. Ik ben borstkankerpatiënt' en 'Ik heb niet lang meer te leven...'

Kansen in crisistijd...

Al sinds het begin van de coronacrisis speelt de Bijbelvereniging in op de ontstane eenzaamheid van veel ouderen en op de (begin)situatie van de thuiszittende schoolkinderen. Aan kerkgenootschappen, vrouwenverenigingen, verzorgingshuizen en hospices werd een mail gestuurd met het aanbod om gratis Psalmenboekjes en boekjes 'InZicht' en 'Kostbare tijd' te bestellen. Gesuggereerd werd om deze boekjes te geven aan mensen die een bemoediging, zeker in deze verwarrende tijd, heel hard nodig hebben. Enkele weken later werden ook jeugdinstellingen gemaïld, nu met de mogelijkheid om kinder- en jeugdbijbels te bestellen, met keus uit vele soorten. De eerste tien kinderbijbels mochten kosteloos worden besteld, voor de meerdere exemplaren werd een zelf te kiezen donatie gevraagd. De respons was ongelofelijk hoog: dankbaar werden vele bestellingen geplaatst. Dúizenden boekjes en Bijbels werden verzonden en we werden overspoeld met fantastische reacties. Prachtige initiatieven werden ontwikkeld om ouderen, jongeren en kinderen van een boekje of Bijbel te voorzien. Wij noemen dit: kansen in crisistijd...

Lezen en voorlezen

Doordat we ons assortiment kinderbijbels afgelopen jaar weer behoorlijk hebben uitgebreid, is er voor elke leeftijd een

geschikte kinderbijbel op voorraad. Kinderbijbels zijn ook geweldig geschikt om uit voor te lezen. Door de kleurige tekeningen erbij, komen de verhalen beter binnen bij de kinderen en kunnen ze die verhalen ook beter onthouden. En als ouderen zijn opgenomen in een verpleeghuis, en de verhalen worden wéér voorgelezen, breekt nogal eens een glimlach door en worden de verhalen herkend. Vaak mede door de tekeningen. Zowel lezen als voorlezen: het is mooi om te doen!

Lege dozen

Naar de Psalmenboekjes, met de titel 'Spreken van en tot God', was zoveel vraag, dat we op een gegeven moment tegen lege dozen aankeken. Dat vonden we moeilijk. Als we merken dat er honger is naar woorden uit de Bijbel, willen we dat geestelijke voedsel graag verstrekken. Samen met de Stichting Herziening Statenvertaling mochten we er 10.000 laten drukken. Inmiddels hebben ruim 4.300 exemplaren hun weg al weer gevonden naar vele verpleeg- en verzorgingshuizen en huiskamers.

Inzicht met uitzicht

Van het boekje 'InZicht' lieten we er 4 jaar geleden maar liefst 20.000 stuks drukken. We dachten dat we dan tot 'in lengte van jaren' genoeg zouden hebben om aan alle vraag te kunnen voldoen. Maar, ook in dit geval, verbaasden en verwonderden we ons over de vele wensen om dit boekje te ontvangen en te overhandigen. Het betekent dat we hebben besloten om nog eens 10.000 van deze boekjes te laten drukken. De woorden uit de Bijbel, gerangschikt op thema, zijn al veel mensen tot steun geweest. De erbij afgebeelde schilderijen van Otto de Bruijne zijn een prachtige toevoeging!



Voor alles is een tijd

We merken dat er in deze tijd vraag is naar een ander 'assortiment' Bijbels dan anders. In de huidige omstandigheden wordt er dus veel gevraagd naar Nederlandse Bijbels en boekjes met bemoedigende Bijbelteksten en Bijbels voor kinderen en jongeren. We zijn dankbaar dat we op bijna elke vraag kunnen inspelen. Dat betekent wel dat we wijsheid nodig hebben in ons inkoopbeleid en vertrouwen nodig hebben met betrekking tot onze financiën. Zo is het onze wens om nog dit jaar voor € 125.000,- aan Bijbels in te kopen. Op dit moment is dat geld er niet... Maar, zoals we nog nooit zijn teleurgesteld, zullen we dat ook nu niet worden. Daar vertrouwen we op! Prediker 3 vers 14 begint met: 'Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft'. Een geweldige wetenschap!

Bedankt!

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden andere christenen, ons steunt in onze missie. Dat bemoedigt ons enorm. Samen mogen we het Evangelie verspreiden in deze bijzondere tijd. Met onze gebeden, onze handen en onze financiën. We vertrouwen erop dat u/jij ook deze keer weer meedoet. Bij voorbaat: hartelijk bedankt!



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen (opnieuw) de reddende kracht van het Woord gaan ontdekken? De Heere Jezus is het levende Woord en Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven! Hartelijk dank voor uw meedoen!