

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Bible Box

In vele honderden kerken is al een Bible Box geplaatst. Daaruit kunnen bezoekers gratis een Nieuw Testament meenemen in hun moedertaal. Maar de Boxen zijn ook geschikt voor veel andere ruimten waar mensen elkaar ontmoeten. Denk aan voedselbanken en bibliotheken. Maar ook in wachtkamers, in opvanglocaties en ontvangsthallen kan heel goed een Bible Box staan. Laat het ons weten als u een geschikte ruimte op het oog hebt.



› Bemoedigingsboekjes

Het boekje 'Geborgen tranen' is nieuw in ons assortiment. Maar de boekjes, 'InZicht', 'Spreken van en tot God' en 'Kostbare tijd' kunt u ook nog gewoon bestellen!

› Gevangenen

In veel Penitentiaire Inrichtingen worden Bijbels aangevraagd voor gevangenen. Dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben, is ook voor die doelgroep van groot belang.

› Overnachtingslocaties

Het Nieuwe Testament in vier talen in één band! Dat is de Bijbeluitgave die we veelvuldig neerleggen in hotels, vakantiebungalows en B & B-locaties. Een compact boek, dat heel veel mensen tot zegen kan zijn! We zien uw aanvraag graag tegemoet.



› Groot Letter Bijbel

De Groot Letter Bijbel (in 5 delen) is een uitkomst voor heel veel slechtzienden. Juist in hun vaak steeds 'kleiner wordende wereld' is het lezen van Gods Woord een grote troost. Als u mensen weet die voor wie zo'n Bijbel een uitkomst is, laat het ons alstublieft weten. Bel of mail ons en we sturen met liefde een Bijbel op!

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2020



Geborgen
tranen

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> GEBORGEN TRANEN

We leven in een tijd waarin veel dingen anders gaan dan dat ze óóit zijn gegaan. Het kerkelijk leven, bijvoorbeeld, is niet vergelijkbaar met zo'n zeven maanden geleden! Maar ook de manieren waarop we als mensen met elkaar omgaan zijn, noodgedwongen, érg veranderd. Óók rond het heengaan van dierbaren: veel mensen zijn de afgelopen maanden overleden, terwijl niet of nauwelijks afscheid van hen kon worden genomen. De verwerking van het verdriet en het verder leven met gemis zijn hierdoor nóg moeilijker en zwaarder dan gewoonlijk.

Nieuwe uitgave

Voor onze vereniging was het aanleiding om een bemoedigingsboekje samen te stellen met Bijbelteksten rond de woorden 'troost, hoop en liefde'. We hebben al een paar bemoedigingsboekjes in ons assortiment, maar deze nieuwe uitgave is vooral bestemd voor mensen met verdriet. Verlies en verdriet komen ook in de Bijbel veelvuldig voor. Er is ruimte voor, het mag worden benoemd. Maar daar blijft het niet bij. Want het Evangelie biedt ook woorden van troost en bemoediging. Van hóóp en van liefde!



Herdenken

Eens per jaar wordt in veel kerken, zorginstellingen en verpleeghuizen aandacht besteed aan het herdenken van overledenen. Dat gebeurt met name op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag (eind november) wordt veelal aangeduid als eeuwigheidszondag of gedachteniszondag. Meestal worden dan de namen genoemd van hen die het afgelopen

kerkelijk jaar zijn overleden en worden er momenten van stilte en gedachtenis gehouden. Soms wordt een steentje met de naam van de overledene neergelegd op een herdenkplek. In de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen worden meestal gedachteniskruisjes uitgereikt tijdens een viering op Allerzielen. Dit jaar zullen deze herdenkingen ongetwijfeld een nog diepere lading krijgen.

Andere momenten

Hoewel deze boekjes hun nut zeker zullen bewijzen op de genoemde herdenkingsdagen, zullen ze ook op veel andere dagen en momenten tot bemoediging zijn. Verdriet is immers van alle tijden en plaatsen en treft alle lagen van de bevolking! Bovendien is er veel eenzaamheid. Met name onder ouderen. Zij behoren veelal tot de zogenoemde 'risicogroep' en hebben vaak ook nog nauwelijks kerkdiensten kunnen bezoeken. Deze boekjes zullen daarom ook voor hén veel kunnen betekenen.

Voor iedereen

Trouwens, iederéén heeft momenten waarop woorden van 'troost, hoop en liefde' welkom zijn. Vandaar dat dit boekje door iedereen kosteloos is aan te vragen. Dus niet alleen door de genoemde verpleeghuizen, zorginstellingen en kerken. Iedereen die iemand anders een hart onder de riem wil steken, particulier of via een instantie, is welkom op onze website om één of meerdere boekjes aan te vragen. We zien uw bestelling graag tegemoet.

Veiligheid, zorg en steun

Gelukkig gaan de verspreidingen van de Bijbeluitgaven ook 'gewoon' door. Onze missie wint aan bekendheid en dat leidt tot veel aanvragen. We vinden het

hoopvol dat veel instanties die 'veiligheid, zorg en steun' willen bieden, de aangevraagde Bijbels gebruiken om (opnieuw) waarde te geven aan mensenlevens: 'Ik doe vrijwilligerswerk in het Leger des Heils en kom ik in contact met mensen uit verschillende landen. Dat is de reden waarvoor ik de buitenlandse Bijbels heb besteld'. Een andere reactie: 'Een aantal chronische patiënten heeft een Bijbel gekregen. Dat is een groot geschenk voor hen. Voor veel patiënten in de GGZ is een Bijbel een waardevolle steun in het leven. Als het mogelijk is zouden we graag een aantal extra Bijbels ontvangen.' En weer een andere: 'Onze Stichting biedt zorg, steun en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Dit betreft dak- en thuisloze mensen. Naast eten en drinken willen we hen ook geestelijk voedsel geven. Momenteel zijn er veel Poolse daklozen in Breda. Sommigen daarvan keren terug naar hun vaderland. We geven hen graag een Bijbel in eigen taal mee.'

Corona

De gevolgen van het coronavirus raken ook óns werk. Gelukkig speelt ook in deze omstandigheden het Evangelie een belangrijke rol: 'Om het ziekenhuis Sint Jansdal te ontlasten, is bij ons een corona-unit geopend voor uitbehandelde patiënten. Graag leggen wij op alle kamers een exemplaar van het boekje Inzicht neer.' Een man schreef ons geëmotioneerd: 'Ikzelf ben niet gelovig opgevoed maar ik sta de laatste paar maanden heel erg stil bij God. De wereld zit vol met haat en oorlog en andere onrust, zoals de COVID-19-crisis, en diep van binnen is er bij mij iets geraakt. Ik ben een voormalig dakloze en ik zoek naar rust! Dit krachtige



Boek, dat ik vandaag ontvangen heb van u, kan mij daarin houvast geven. Ik heb weinig te besteden en ik ben u zeer erkentelijk voor het verkrijgen van Gods Woord!

Kinderbijbels

We zijn nog steeds erg dankbaar dat we destijds besloten hebben om ook kinderbijbels op te nemen in ons assortiment: 'Het pakket is net bezorgd. Wat een grote verrassing. Wat een prachtig uitgevoerde materialen. Uitvoering en inhoud zijn goed aangepast aan de leeftijden van de kinderen. Wat fijn om gezinnen/kinderen blij te kunnen maken met een cadeau dat er mooi uit ziet en een waardevolle boodschap bevat: de liefde van God en de redding door Zijn Zoon Jezus. Vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst met uw mooie werk.'

Bedankt!

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden anderen, ons steunt in onze missie. Dat bemoedigt ons enorm. Sámen mogen we het Evangelie verspreiden in deze bijzondere tijd. Met onze gebeden, onze handen en onze financiën. We vertrouwen erop dat u/jij ook deze keer weer meedoet.

Bij voorbaat: vriendelijk bedankt!



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen, ook in deze onzekere tijd, 'hoop, troost en liefde' vinden in het Woord van God? De Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken en om vrede te brengen in mensenharten! Hartelijk dank voor uw meedoen!