

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Bible Box

De Bible Box is in al zijn eenvoud een geweldig evangelisatiemiddel. Nog steeds! Inmiddels zijn al ruim 1.800 Boxen geplaatst in Nederland. Vooral in kerkgebouwen, stilleruimten, wachtkamers, foyers, ontvangsthallen en vergaderlocaties. Voor wie de Bible Box nog niet kent: u vraagt een Bible Box aan, kiest zelf in welke vertalingen u de plaatsbare 96 Nieuwe Testamenten (8 x 12) wilt hebben en u krijgt de volle Bible Box

kosteloos toegevoerd. Als de Box begint leeg te raken, vraagt u

bij onze vereniging opnieuw Nieuwe Testamenten aan in de talen die u wenst. Sommige (met name) kerken vragen jaarlijks duizenden Nieuwe Testamenten aan.

### › GROOT LETTER BIJBELS

We zijn blij dat we enkele jaren geleden besloten om 3.000 Groot Letter Bijbels (5 delen per Bijbel) te laten drukken. Meer dan de helft daarvan is inmiddels verspreid. We hebben dus een fors aantal mensen met diverse oogproblemen geweldig kunnen helpen. Het zelfstandig kunnen lezen van de Bijbel geeft grote dankbaarheid. We krijgen daarover veel mooie reacties!

### › Bemoedigingsboekjes

Onze bemoedigingsboekjes (Geborgen tranen, InZicht, Kostbare tijd en Spreken van en tot God) zijn ook dit bijna afgelopen jaar veel aangevraagd: zo'n 40.000 stuks in totaal! Misschien een idee om dit boekje aan te vragen voor degenen in uw omgeving en/of kerkelijke gemeente die wel wat troost uit Gods Woord kan gebruiken in deze donkere dagen?

### › Kinderbijbels



De kinderbijbels zijn niet alleen geschikt voor kinderen. We merken dat ook mensen er 'baat bij hebben' die nog nooit een Bijbel in handen hebben gehad. Ook in opvanghuizen en gevangenis worden ze veel gelezen. En niet te vergeten: door dementerende ouderen in verzorgingshuizen! Het is mogelijk een specifieke gift te doen voor onze (nieuwe) kinderbijbels. Wilt u dan bij de omschrijving vermelden: 'Gift kinderbijbels'?

Nieuwe Testamenten, volledige Bijbels, kinderbijbels of bemoedigingsboekjes bestellen: [www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen](http://www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen)

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2021

## Arm of rijk?

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > EEN GROTER WORDENDE KLOOF ...

Lang hebben we gedacht, of in ieder geval gehoopt, dat de kloof tussen arm en rijk ooit grotendeels verdwenen zou zijn. Want het is onrechtvaardig: een groot deel van de wereldbevolking lijdt onder de uitbuiting, die slechts een klein deel van die bevolking veroorzaakt. En naarmate de wereld zich verder 'ontwikkeld', neemt die ongelijkheid alleen maar toe!

Er zijn mensen die hun comfortabele leventje opgeven om zich te voegen bij de allerarmsten, om hen te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig maar! Onze hemelse Heiland ging nog veel verder: Hij gaf Zijn comfortabele, Zijn hémelse leven op om zich te voegen onder ons, mensen in de 'modder' van het leven. Om ons te redden uit de ongelofelijke nood en dood van ons bestaan. Van onvoorstelbaar rijk werd hij 'straat'-arm. Als er Eén is, die heeft onderzonden hoe groot de kloof is tussen arm en rijk....!

### Geen geld

Uit reacties merken wij dat er armoede is. Veel mensen kunnen daardoor niet zelf een Bijbel kopen, terwijl ze er wel graag één willen hebben: *'Jaren had ik een Bijbel, door mijn vader gekocht op een rommelmarkt. Helaas heb ik door financiële problemen een groot deel van mijn boekencollectie moeten verkopen. Jammer genoeg zat daar ook mijn Bijbel bij. Ik merk nu dat ik het lezen in de Bijbel mis. Ik heb nog steeds nauwelijks geld over om iets anders te kopen dan voedsel.....online in de bibliotheek de Bijbel lezen is toch niet hetzelfde! Een fysiek exemplaar zou mij veel meer plezier geven. Ik hoop dat ik van u een Bijbel mag ontvangen! En als ik niet in aanmerking kom voor een gratis Bijbel, wil ik u toch danken voor het mooie werk dat u doet. Ik zal voor u bidden en vragen aan God dat u uw goede werk nog lang kunt voortzetten! Dank u!!'* Natuurlijk hebben we deze man met liefde een Bijbel toegestuurd. Is het raar dat we

ons op zo'n moment een beetje mogen voelen als Petrus? Die tegen de verlamde man zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wát ik heb, geef ik je.' De man die de Bijbel van ons ontving, zal zich hebben gevoeld of hij weer kon gaan lopen door dit leven. Hij kreeg figuurlijk de hand gereikt om óp te staan! Mooi om op deze manier het Woord van God te verspreiden. En fijn dat u, met uw gebed en uw financiën, meehelpt met deze Evangelieverkondiging. We worden aan elkaar gegeven, tot zegen voor anderen!

### Specifieke wensen

Naarmate onze vereniging beter bekend wordt door het diverse aanbod van Bijbeluitgaven, komen er ook meer specifieke aanvragen binnen: *'Als geestelijk verzorger in een verpleegtehuis en een woonvorm voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen is het soms fijn om een Bijbel of ten minste een gedeelte daarvan te kunnen uitdelen. Al eerder heb ik van u een paar kinderbijbels ontvangen voor mijn werk met dementerende mensen. Het is heel fijn om daaruit samen te lezen of voor te lezen en dit boek dan ook te kunnen geven en achterlaten. Zou ik u mogen vragen of ik nog enkele exemplaren mag ontvangen? Graag ook boeken met Bijbelse vertellingen met eenvoudig taalgebruik en veel kijkmateriaal. En als het kan een Nieuwe Testament in Gewone Taal. Bij voorbaat heel hartelijk dank! Ik wens u veel zegen bij uw werk!'* Nóg een voorbeeld van zo'n aanvraag: *'Deze maand staat hier in onze zorginstellingen in het teken van herdenking. Het afgelopen half jaar zijn bijna 70 bewoners overleden. Ik heb deze tafel ingericht als geestelijk verzorger. Dit heb ik in vier verschillende huizen gedaan. De bevestigingsboekjes helpen de mensen enorm het is een grote steun! Graag zou ik van al uw verschillende boekjes nog een aantal exemplaren ontvangen om ze bij de tafels te leggen en aan de mensen mee te kunnen geven. Ik*

*ontmoet veel mensen die zoekende zijn en/of beschadigd zijn in hun geloof door allerlei omstandigheden. Ook jongeren door hersenletsel (NAH) die bij ons wonen. Nogmaals heel veel dank.'*

### Gevangenen

Geestelijk verzorgers in gevangenissen laten steeds vaker aan ons weten dat de Bijbels 'goed terechtkomen': *'Beste mensen van de Bijbelvereniging, ik heb de bestelling in grote dankbaarheid ontvangen. Namens de gedetineerden bedank ik jullie voor wat jullie hiermee vanuit het geloof willen betekenen voor mensen. In het geloof verbonden groet ik jullie vanuit Zeeland.'* Van een ander: *'Mijn dank is wederom groot voor alle Bijbels in verschillende talen. De gedetineerden zijn er zeer rijk mee!'* Nóg een reactie: *'Er wordt goed gebruik gemaakt van de Bijbels. Ik merk dat gedetineerden uit allerlei buitenland vaak erg blij zijn iets in hun eigen taal te vinden. Ik ben zelf aangenaam verrast dat er ook Bijbels in Gewone Taal zijn. Ik gebruik die vaak in de diensten; ik merk dat mannen dan opeens merken dat de Bijbel uit teksten bestaat die je kunt lezen....'* Soms kort en krachtig: *'Jullie zijn fantastisch - zo snel al leverden jullie alle Bijbels die ik vroeg - jullie hebben veel gedetineerden heel blij gemaakt! Dank is groot.'*

### Eenzaamheid

In deze verwarrende tijd is er niet alleen een enorme vraag naar zingeving onder jongeren. Ook veel kinderen weten niet meer waar ze aan toe zijn en voelen zich, mede daardoor, erg angstig en eenzaam. Ook in Nederland (!) hebben massa's kinderen geen enkel idee van de Bijbel en de verhalen daarin. En juist door het lezen van die verhalen worden kinderen vaak even boven het alledaagse uitgetild. Het doet hen goed en geeft hen iets kostbaars mee voor nu en later. Vandaar dat we vele kinderbijbels



*„  
Juist door het lezen van  
Bijbelverhalen worden  
kinderen vaak even boven  
het alledaagse uitgetild*

beschikbaar hebben, in tientallen talen. We zijn ook steeds alert op zinvolle uitbreidingen. Zo hebben we kortgeleden de kinderbijbel 'Ongelooflijke Bijbelverhalen' besteld en over enkele maanden hopen we de 'Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling' ruim beschikbaar te hebben. Zodat steeds meer kinderen kunnen kennis maken met de schat van het Evangelie!

### Rijk of arm?

Toen Maria de bijzondere boodschap van de engel had gekregen en bij Elizabeth was aangekomen zong ze geestdriftig: 'Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden'. Wát een zegen dat u meewerkt om die 'hongerigen naar het Evangelie' te verzadigen met goede gaven. Door biddend en gevend te helpen met de Bijbelverspreiding!



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen die hongerig zijn naar het Evangelie met goede gaven worden verzadigd? Hartelijk dank voor uw meedoen!