

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Psalmen

In de Psalmen worden alle ervaringen van het leven beschreven: moeiten, verdriet, vreugde en dankbaarheid. Vandaar dat heel veel mensen zich herkennen in dit Bijbelboek. Wil u graag iemand bemoedigen met uitsluitend deze Psalmen? Wij hebben dit boekje in ons assortiment. De titel is: 'Spreken van en tot God'. Het is gratis te bestellen.

voor de verzendkosten. De Bijbel zelf verstrekken we gratis. Bestellen kan ook rechtstreeks via: [www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/](http://www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/)



### › Groot Letter Bijbels

De Groot Letter Bijbels worden regelmatig besteld. Ook voor anderen. Ze blijken in een grote behoefte te voorzien en we krijgen veel dankbare reacties. Gelukkig hebben we er nog voldoende op voorraad. Weet u iemand die geholpen zou zijn met de 5-delige Groot Letter Bijbel? Belt of mailt u ons dan. We vragen slechts een vergoeding van € 9,50

### › Algemene Ledenvergadering

Naast donateurs hebben we ook leden. Leden verbinden zich aan onze vereniging door toe te zeggen dat zij minimaal € 13,50 per jaar zullen doneren. Zij hebben een stem in de missie van onze vereniging: ze worden uitgenodigd deel te nemen aan onze ALV. Dit jaar hopen we die te houden op 8 juni 2021. We vertrouwen erop dat het

mogelijk is elkaar dan weer 'lijfelijk' te ontmoeten.

### › Stabiliteit

Het is een zegen dat zowel het aantal aangevraagde Bijbeluitgaven als de donaties en giften stabiel blijven. Van heel veel andere Goede Doelen vernemen we dat de inkomsten erg afnemen. Wij mogen al enkele jaren achtereen ruim 100.000 Bijbels verspreiden. We zijn dankbaar dat ook de inkomsten stabiel blijven. Hartelijk bedankt voor uw gebeden en uw giften!

### › Nalatenschappen

We vermelden dankbaar dat ook in het afgelopen jaar enkele nalatenschappen mede werden bestemd voor de Bijbelvereniging. Het is prachtig als mensen hun idealen laten voortbestaan, ook na hun leven. Het is telkens een bijzonder dankpunt als ons werk daarbij bedacht wordt!

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 1 - 2021



**Wat is  
de zin...**

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld  
T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > ...VAN HET LEVEN?

Veel mensen hebben levensvragen. En tijdens deze crisis nemen die vragen alleen maar toe. Vooral jongeren vragen zich massaal af hoe alles verder moet! Natuurlijk zijn daar ook heel praktische vragen bij. Een student schreef: *'Ik maak me echt zorgen en ik merk dat ik niet de enige ben. Wat betekent dit voor onze tentamens? Kunnen we straks later beginnen met werken? Hoe ziet de arbeidsmarkt er überhaupt uit?'* Jongeren worden somber en soms ook depressief. Het wegvallen van de structuur en het ritme heeft de grootste impact. Ze voelen zich alleen. *'Wat is de zin nog van het leven?'*, vragen ze zich zelfs af.

### Vragen over geloven

Antwoorden op die vraag naar 'de zin van het leven' worden overal gezocht. Gelukkig ook op de goede plekken. Zo komen veel jongeren terecht op de informatieve website <https://vragenovergeloven.nl>.

Die website heeft o.a. de mogelijkheid om een gratis Bijbel aan te vragen. Via een samenwerkingsverband komen die vragen terecht bij onze vereniging. De aanvragen zijn in deze coronatijd verdrievoudigd! De moties om een Bijbel aan te vragen zijn vaak ontroerend. Bijvoorbeeld: *'Ik voel me heel erg hopeloos en wil graag een sterkere band met God krijgen. Want ik voel me zo verloren.'* Een ander schrijft: *'Ik wil graag een Bijbel omdat er veel wijsheid in staat en ik in deze tijd op zoek ben naar steun.'* Een ander motiveert: *'Omdat ik mijn huidige leven zat ben en ik wil weten waar het écht om draait.'* Opvallend is ook dat vaak wordt aangegeven dat een fysieke Bijbel fijner leest dan online of via een app.

### Bemoedigingen

Van de bemoedigingsboekjes 'Geborgen tranen' en 'InZicht' hebben we er de afgelopen maanden in totaal ruim 30.000 mogen

verspreiden. Onze vereniging stelt deze prachtige boekjes gratis beschikbaar. Hoewel we daarbij wel een maximum van 25 stuks per bestelling hanteren.

Grotere aantallen kunnen zeker worden aangevraagd, maar dan verwachten we eerlijk gezegd wel een donatie. In de regel is dat ook geen enkel probleem en ontvangen we mooie giften! Grofweg de helft van de boekjes ging naar diaconale instellingen en kerken en de helft naar zorg- en verpleeghuizen. Tijdens de verspreidingen in de laatstgenoemde locaties was het trouwens opvallend dat ook regelmatig boekjes werden aangevraagd voor het zorgpersoneel: 'omdat ook de werkers die boekjes zo mooi vinden!'

### Dankbaar

Veel mensen worden bijzonder getroost na het ontvangen van een bemoedigingsboekje met verzamelde Bijbelteksten. Een mevrouw vroeg een boekje aan. We stuurden er twee. Ze mailde: *'Vandaag heb ik al de twee boekjes Geborgen tranen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Ik ga een van de boekjes aan mijn ernstig zieke buurman geven. Het andere boekje zal ook een goede bestemming vinden.'* Een ander liet ons weten: *'Enige tijd geleden bestelde ik bij u het boekje Geborgen tranen. Wat een prachtige verzameling vertroostende en bemoedigende Bijbelteksten! Ik heb het gegeven aan een vrouw die inmiddels 8 maanden weduwe is na een huwelijk van bijna 50 jaar. Het boekje geeft haar heel veel troost. Zij leest er dagelijks in. Al meerdere malen heeft ze me dit verteld. Daarom: heel hartelijk dank voor dit mooie en waardevolle cadeau. Hartelijke groet, zegen op uw werk toegebeden.'*

Van een pastoraal werker: *'Ik heb het boekje Geborgen tranen mogen ontvangen. Een juweeltje voor mensen die zorgen en verdriet*



hebben. Ik heb het boekje in mijn pastorale werk al weggegeven. Kan ik nog een aantal boekjes bestellen?' Uiteraard hebben we met liefde nog een aantal boekjes opgestuurd. Overigens hebben we ook het boekje 'InZicht' nog volop beschikbaar.

### GGZ

Deze 'coronatijd' heeft enorme gevolgen voor een groot aantal mensen: spanning, onrust en angst. Ook mensen met psychische problemen worden hard geraakt: een derde van de psychiatrische patiënten loopt vast. Structuren zijn weggefallen en velen komen in een sociaal isolement. Groeps-therapieën kunnen niet meer plaatsvinden en individuele gesprekken zijn niet meer mogelijk, omdat hulpverleners vaak vanuit huis werken. Iemand schrijft: *'Het is een veenbrand die op een gegeven moment wel moet ontvlammen.'* Gelukkig worden veel Bijbels door GGZ-instellingen aangevraagd en worden wegen gevonden om cliënten van een Bijbel te voorzien. Wij vertrouwen erop dat hierdoor het vuur van de Heilige Geest gaat ontvlammen!

### Gevangenen

Veel gevangenispredikanten vragen regelmatig Bijbels aan voor 'hun jongens' (of meiden). Ze doen dat vaak heel gericht met het noemen van de taal en de vertaling. We zijn blij dat we ze meestal kunnen helpen. Het is natuurlijk belangrijk dat we onze voorraden op peil houden. Zo zijn we nu bezig met het vragen van offertes voor Bijbels in het Papiament. Bij de aankoop van Bijbels is het vaak een kwestie van afwegingen maken: hoeveel financiën zijn er beschikbaar en hoeveel Bijbels zouden we eigenlijk nodig hebben... We danken God voor de vele trouwe gevers, zoals u, waardoor het steeds mogelijk is dat we onze missie uitvoeren.

### Vergeten?

Veel kerkelijke gemeenten hebben we geattendeerd op ons assortiment kinder- en tienerbijbels. Want hoewel de basisscholen inmiddels zijn begonnen, krijgen honderduizenden kinderen in het middelbaar en hoger onderwijs 'les op afstand'. Ze voelen zich vaak eenzaam en vergeten. Het uitreiken van een Bijbel op hun eigen niveau kan hen bijzonder goed doen. Vergeten we onze (oudere) kinderen niet? Voor deze Bijbels hanteren we voor kerken een gratis aanbod van 15 stuks.

### B&B

Veel eigenaren van een Bed & Breakfast hebben we al benaderd met het aanbod om een Bijbel op de kamer(s) te leggen. Vaak is men verrast dat onze vereniging dit aanbiedt. Waar de verspreiding onder hotels moeizamer wordt, merken we dat deze overnachtingslocaties vaak positief reageren op ons aanbod. Er gaan letterlijk deuren open.

### Helpt u mee?

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden andere christenen, ons helpt in wat wij mogen doen. Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. Bovenal ervaren we de rijke zegen van onze God! Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen het leven (weer) als zinvol gaan ervaren? Er is zo verschrikkelijk veel verdriet en eenzaamheid in deze wereld! Wat heerlijk dat we mogen uitzien naar een betere tijd. Hartelijk dank voor uw meedoen!