

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Het Boek

Omdat we rekening willen houden met veel uiteenlopende doelgroepen, hebben we bijvoorbeeld ook 'Het Boek' in ons assortiment. Deze hertaling van de Bijbel werd zoveel aangevraagd, dat we deze hebben laten herdrukken. Daarbij hebben we een nieuwe kaft laten ontwerpen, waarop duidelijke verwijzingen aanwezig zijn naar het Brood des levens. Zo sluiten de inhoud en het uiterlijk van de Bijbel prachtig op elkaar aan.



### › Uitvaartverenigingen

Uitvaartverenigingen en begrafenisondernemingen vragen regelmatig bemoeidingsboekjes bij ons aan. Met name het boekje 'Geborgen tranen' wordt veel gegeven tijdens een

voor- of nagesprek of gebruikt in een waakmand. Ook is er de mogelijkheid om de boekjes aan te bieden tijdens een condoleance. Er wordt dankbaar op gereageerd.

### › Bed & Breakfast locaties

We zijn Bed & Breakfast locaties aan het benaderen met de vraag of er een 4-talig Nieuw Testament op de kamer(s) mag liggen. Vaak is men positief verrast dat onze vereniging dit aanbiedt. Soms wordt dan ook nog een kinderbijbel aangevraagd, omdat er regelmatig kinderen meekomen om te overnachten. Misschien hebt u zelf een B&B of weet u iemand die er één heeft, terwijl er nog geen Bijbel op de kamer(s) ligt? We vernemen het graag!

### › Schoolverlaters

Kinderen die de basisschool verlaten krijgen in het

protestants-christelijk onderwijs vaak een Bijbel mee. In het openbaar onderwijs is dat veel minder gebruikelijk. Toch zijn we een pilot gestart om ook die scholen hiervoor warm te krijgen. De Bijbel is tenslotte, naast een geloofsboek, ook een cultuurboek: heel veel woorden, gezegden en uitdrukkingen in onze taal komen uit de Bijbel! We hebben ook voor die doelgroep diverse Bijbels voorhanden. Onze Bijbels zijn te bestellen via: [www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen](http://www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen)

### › Nalatenschappen

Wilt u eraan bijdragen dat de verspreiding van het Evangelie doorgaat, ook na uw overlijden? Als u de Bijbelvereniging opneemt in uw testament maakt u het mogelijk. Belt of mailt u ons gerust om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 2 - 2021

## Uit de crisis?



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > HOE NU VERDER?

Er was een routeplan, een plan voor regionale aanpak, een exitstrategie, een tweede routekaart en sinds vorige maand is er een openingsplan. Stuk voor stuk bedoeld om te laten zien dat er mogelijkheden zijn om stapsgewijze uit deze corona-crisis te komen. Want: hoop doet leven. En inmiddels zijn gelukkig al best wat stappen gezet. Maar... zouden alle gevolgen van de crisis verdwenen zijn als de pandemie eenmaal echt voorbij is? Nee toch? Er zal nog een lange weg gegaan moeten worden van o.a. genezing en herstel.

### Hoop doet leven

Er is daarom nog heel wat spanning en onzekerheid. Want: hoe zal het stráks allemaal gaan? In welke wereld leven we dan? Iedereen heeft zo zijn of haar vragen. Vooral jóngeren zijn op zoek. Op zoek naar de zin van alles. Want juist in de afgelopen periode is duidelijk geworden dat we kwetsbaar zijn. En ook dat het leven eindig is. En ja, inderdaad: hoop doet dan leven. Maar, welke hoop? En waarop is die hoop gebaseerd? Uit de aanvragen die onze vereniging bereiken, blijkt dat veel jongeren wel het vermoeden hebben dat ze in de Bijbel de échte hoop kunnen vinden en daarom een exemplaar aanvragen. Zo schreef een meisje: *'Ik deelde met iemand dat het slecht met me gaat. Ik zit in een depressie. Zij adviseerde me om de Bijbel te gaan lezen. Ik wil me er graag in verdiepen, want ik ben ten einde raad.'* Alleen al in de eerste 4 maanden van dit jaar kregen we zo'n 650 aanvragen van jongeren voor een Bijbel. We bidden dat ze de hoop zullen ontdekken die gebaseerd is op de verzoening door Jezus Christus!

### Gedetineerden en tablets

We kregen bericht van de hoofdpredikant van de dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Hij

vertelde van een nieuw project: met het oog op het welzijn van de gevangenen stelt de Dienst tablets ter beschikking, zodat er contact kan worden onderhouden met het thuisfront. In verband daarmee vroeg hij om een Pdf-bestand van de Bijbel, zodat de Bijbel, ook zonder internetcontact, via het tablet kan worden gelezen. We zijn bezig dit gerealiseerd te krijgen. Inmiddels hebben we al wel Pdf-bestanden van de boekjes 'InZicht' en 'Geborgen tranen' ter beschikking gesteld, zodat de bemoedigende Bijbelwoorden de gedetineerden tot steun kunnen zijn. Overigens worden jaarlijks ook duizenden gedrukte Bijbels en bemoedigingsboekjes verstrekt aan de Justitiële Inrichtingen.

### Ziekte en zegen

Juist in een tijd van ziekte en zorgen kunnen de woorden van de Bijbel 'binnenkomen'. Zo mailde iemand ons: *'Ik ben een aantal dagen onverwachts opgenomen in het ziekenhuis. Vandaag kwam de dominee van het ziekenhuis langs en zij las een gedeelte. Heel erg mooi. Nu ik zelf in het ziekenhuis lig bemerk ik pas dat dit bij uitstek een tijd is waarin je nadenkt over dingen die het dagelijkse overstijgen. Een heel gezegende tijd. Ik waardeer het dan ook dat jullie op dit soort plekken Bijbels beschikbaar stellen. Het is mijn gebed dat door jullie initiatief veel mensen tot Jezus Christus komen. Hartelijk dank ook voor het boekje Kostbare tijd. Een evenwichtig, eerlijk en toegankelijk boek. Gods zegen toegewenst!'* Ook Geestelijk Verzorger laten ons regelmatig weten hoe waardevol met name de bemoedigingsboekjes zijn: *'Uw boekjes gebruik ik regelmatig - bij een bezoek aan een bewoner neem ik een boekje mee en we zoeken dan samen een tekst uit om over te praten. Het boekje laat ik achter, zodat*



*mensen op eigen gelegenheid kunnen blade- ren en bij een volgend bezoek vraag ik ernaar. Op deze manier ontstaan er mooie en bijzondere gesprekken. Uw organisatie heb ik trouwens opgenomen in het collecterooster.'* Een andere Geestelijk Verzorger berichtte ons: *'Heel veel dank voor het zo snel toezenden van de boekjes Geborgen tranen en InZicht. Mensen zijn toch dikwijls verrast als ik een boekje weg kan geven. Er zijn mensen in ons huis die zich helemaal aan de Bijbelwoorden eruit vasthouden! De boekjes zijn ook erg mooi vormgegeven; de afbeeldingen spreken mensen vaak ook aan. Sommigen zijn zo blij met het boekje, dat zij er elke dag in lezen, telkens weer opnieuw; voor hen ligt zo'n boekje dan meestal onder handbereik. Daarom is het zéér waardevol dat jullie deze boekjes aanbieden. (Ik vond het wel jammer dat Kostbare tijd momenteel niet verkrijgbaar is). Nogmaals, veel dank voor het op deze manier mogelijk maken van het delen van Gods Woord!'* Inderdaad: het boekje 'Kostbare tijd' is op dit moment niet leverbaar. We hebben er 50.000 mogen verspreiden en het is tijd voor een herdruk. Een herdruk met nieuwe illustraties en met een grotere letter. De grotere letter leest voor veel mensen prettiger en de nieuwe illustraties zorgen ervoor dat de teksten op een nieuwe manier aanspreken.

### Groot Letter Bijbels

*'Even denk ik dat ze gaat huilen. Heel stil staat ze me aan te kijken. Krijg ik die echt?, vraagt ze. Ik bestelde bij jullie een Groot Letter Bijbel voor haar. Ze kan niet geloven dat er zoiets bestaat als een vereniging die gratis Bijbels verstrekt. Dat het zo zou inslaan had ik niet verwacht. Ik bid dat de inhoud ook zoveel impact heeft.'* Het is fantastisch dat mensen zó begaan zijn met anderen, dat ze voor hen een Bijbel aanvragen. Wij dreigen het soms zo gewoon te vinden dat we een goed leesbare Bijbel hebben, dat we wel

eens vergeten dat het voor veel mensen een GESCHENK is. Een geschenk met hoofdletters, want het wordt vaak ervaren als een cadeau van Boven! En wij ervaren het weer als een geweldig voorrecht dat we hierin een 'doorgeefluik' mogen zijn!

### Gericht op doelgroepen

Als het gaat om het zijn van een 'doorgeefluik' merken we heel sterk dat het belangrijk is om welke doelgroep het gaat: mensen die nog nooit de Bijbel hebben gelezen, benaderen die Bijbel anders dan mensen die enige kennis hebben van de Bijbel. Daarbij is de vertaling van belang, maar zeker ook de 'uitvoering'. Zo mailde een Geestelijk Verzorger van een moeder-kind-huis: *'In ons huis wonen (toekomstige) tienermoeders. Ze zijn vaak laagbegaafd, waardoor een Bijbel in strip veel toegankelijker voor ze is.'* We zijn dankbaar dat we een ruim assortiment Bijbels op voorraad hebben, zodat we snel in allerlei specifieke behoeften kunnen voorzien.

### Helpt u mee?

Het is een geweldige zegen dat u, samen met duizenden andere christenen, ons helpt in wat wij mogen doen. Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. Óns werk in Zijn dienst! Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harm Jager'.

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen gaan leven uit de hoop die gebaseerd is op de verzoening door Jezus? Er is zo verschrikkelijk veel hopeloosheid in deze wereld! Wat heerlijk dat we mogen uitzien naar een betere tijd, die eeuwig is. Hartelijk dank voor uw meedoen!