

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Kostbare tijd

De Bijbelvereniging heeft het boekje met de titel 'Kostbare tijd' opnieuw uitgegeven. Op aanraden van veel (bewoners van) verpleeg- en verzorgingshuizen is de herdruk uitgegeven in 'Grootletter'. Aan onder andere de Oogvereniging is advies gevraagd m.b.t. lettergrootte, bladdikte en contrast. Dit bemoedigingsboekje bevat Bijbelteksten met bijpassende illustraties van Linda Zwart en is bedoeld voor mensen voor wie de tijd van leven kostbaar is (geworden). De 'eerste exemplaren' zijn op 10 september 2021 overhandigd aan dhr. Kees van der Staaij (Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal namens de SGP) en aan Pieter-Frans de Boer (geestelijk verzorger van o.a. 'Zonnehuisgroep IJssel-Vecht'). Dit gebeuren vond



plaats in 'Het Zonnehuis' te Zwolle, door onze voorzitter Harm M. Jager. De Bijbelvereniging verspreidt dit boekje (en de andere bemoedigingsboekjes) in bijvoorbeeld verpleeg- en zorginstellingen, inloop- en opvanghuizen, gevangenissen, overnachtingslocaties en hospices. Ook particulieren vragen onze bemoedigingsboekjes regelmatig aan. Inmiddels is het aantal kosteloos ter beschikking gestelde boekjes ('Geborgen tranen', 'InZicht' en 'Kostbare tijd') opgelopen tot boven de 104.000 exemplaren!

### › Spreken van en tot God

Naast de bemoedigingsboekjes wordt ook het boekje met de Psalmen in de Herziene Statenvertaling veel aangevraagd. Het kreeg de titel mee: 'Spreken van en tot God' en dat is een mooie weergave van de algemene

inhoud van de Psalmen. Ook daarvan zijn er inmiddels ruim 8.000 verzonden.

### › Monumentendagen

We zijn blij dat zoveel monumentale kerken hebben gereageerd op ons aanbod om tijdens de Monumentendagen op 11 en 12 september een gevulde Bible Box ter beschikking te hebben. Zo kwamen veel bezoekers in aanraking met het Evangelie!

### › Bestuurslid gevraagd

Het bestuur komt graag in contact met een energiek persoon die, als bestuurslid, de missie van de Bijbelvereniging wil helpen uitdragen en -bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door creatief te zijn in het bedenken van nieuwe wegen voor Bijbelverspreiding en/of het meedoen in het ontwikkelen van nieuwe 'producten'. Meer hierover kunt u vinden op onze website: [www.bijbelvereniging.nl/de-bijbelvereniging/over-de-bijbelvereniging](http://www.bijbelvereniging.nl/de-bijbelvereniging/over-de-bijbelvereniging)

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2021



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > WE ZOEKEN VERBINDING ...

Bijna niemand vindt het fijn om in afzondering te leven. De meeste mensen willen zich verbonden voelen met anderen. En toen dat, door de omstandigheden, veel minder mogelijk was, pasten we ons aan. In snel tempo werden andere manieren gevonden om elkaar te ontmoeten. Weliswaar vaak op afstand en zonder elkaar 'echt' te zien, maar tóch! Of het nu vergaderingen betrof, onderwijs of het volgen van een kerkdienst: blijkaar kón en kán er veel! Maar we bléven verbinding zoeken!

### ... ook met God

Een mens heeft het ín zich om ook verbinding te zoeken met 'een hoger wezen'. God schiep ons om relaties te hebben. Gezonde relaties heeft Hij bedoeld om warmhartig, opofferend en vergevingsgezind te zijn. En het bijzondere aan de Bijbel is, dat daarin staat dat God zélf een relatie wil met ménsen. Dat is uniek, ook ten opzichte van andere godsdiensten. Soms vragen mensen een Bijbel aan om juist díe relatie, die verbondenheid, te ontdekken. Zo mailde een meisje van 16 jaar ons: *'Ik wil graag een Bijbel hebben omdat ik me meer wil verdiepen in het geloof. Vroeger ben ik vaak naar de kerk geweest en ik ben zelfs gedoopt. Helaas heb ik gemerkt dat die dingen vervaagd zijn, wat ik super jammer vind. Ik denk dat ik door het lezen van de Bijbel meer over het geloof te weten kom en me verbonden ga voelen met God.'* Een andere jongere liet ons weten: *'Ik ben niet religieus opgevoed en weet eigenlijk niets van het geloof. Maar ik word sinds kort ernaar toe getrokken. Ik zou graag God willen leren kennen.'*

### Bible Box

De Bible Boxen zijn gelukkig nog steeds een groot succes. In dit kistje

met 8 vakken kunnen bijna 100 Nieuwe Testamenten worden geplaatst, die door geïnteresseerden gratis mogen worden meegenomen. Degene die de Bible Box bij ons bestelt, mag zelf aangeven welke talen er worden gewenst. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de bezoekers aan het gebouw of de ruimte waarin de Bible Box wordt geplaatst. Ze staan b.v. in (immigranten)kerken, diaconale hulpcentra, bibliotheken, stilteruimten, wachtzalen en conferentiecentra. Inmiddels staan er meer dan 2.500 in Nederland! Wij verzoeken wel altijd iemand ervoor verantwoordelijk te maken binnen de organisatie, zodat er tijdig wordt bijbesteld als de vakjes beginnen leeg te raken: *'De afgelopen week ontvingen we weer Bijbeltjes voor onze Bible Box in de kerk. Jaarlijks komen er zo'n 15.000 toeristen, velen uit het buitenland. Aan het eind van elk seizoen is de Box dan ook steeds zo goed als leeg. Gelukkig kunnen we ook in dit nieuwe seizoen weer over een volle Box beschikken. Dankjewel.'* Een ander schreef: *'Geweldig wat jullie doen. Met deze gevulde Bible Box komt het evangelie bij velen achter een voordeur. Voor ons een unieke kans om, voor het overmaken van een gift, royaal te mogen delen onder onze buitenkerkelijke, maar zeer geïnteresseerde, doelgroep.'*

### Geestelijk verzorger (1)

Geestelijk verzorgers zijn over het algemeen dankbaar voor de Bijbels die ze kunnen aanvragen. Maar over de bemoedigingsboekjes zijn ze vaak nog veel enthousiaster: *'Gisteren kwam een zware doos binnen. De dienst transport heeft alles met een karretje naar mijn werkkamer gebracht. Fijn, hoor, een nieuwe voorraad voor de drie locaties van de Huizen*

*van Zorg waar ik werk. De nieuwe uitgave van Kostbare tijd ziet er ook mooi uit. Jullie maken heel veel mensen blij met jullie werk!'*

### Geestelijk verzorger (2)

De geestelijk verzorgers van de (vrouwen) gevangenis zijn juist weer heel erg gebaat bij de Nieuwe Testamenten in allerlei talen: *'Zou ik nog 250 Nederlandse, 50 Spaanse, 50 Portugese, 50 Italiaanse, 50 Engelse en 50 Duitse Nieuwe Testamenten kunnen krijgen? Dan moet ik voorlopig weer even vooruit kunnen. Super dank namens de vrouwen!'*

### Geestelijk verzorger (3)

De diverse uitgaven uit ons assortiment kunnen natuurlijk ook heel goed worden gecombineerd: *'Bij de ingang van de kapel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch staat sinds enige tijd een Bible Box en ook liggen daar enkele bemoedigingsboekjes van de Bijbelvereniging. Het doet ons als vakgroep geestelijke verzorging van het ziekenhuis oprecht góed om te merken dat zowel de pocketbijbels (in verschillende talen) alsook de bemoedigingsboekjes meegenomen worden door belangstellenden. Maar ook dat er bij velen waardering is voor dit initiatief. Als geestelijk verzorger van het ziekenhuis reik ik zelf geregeld een patiënt een bijbeluitgave aan. Dit wordt ook altijd erg op prijs gesteld. Er rust zegen op het werk van de Bijbelvereniging! ds. Harry Tacken. Geestelijk verzorger JBZ.'*

### Problemen

Er zijn mensen waarbij het leven beheerst wordt door problemen. Als aan hen via de Geestelijke gezondheidszorg hulp geboden wordt, bijvoorbeeld in een jongerenopvangcentrum of hulpverleningshuis, is het belangrijk dat we een breed assortiment Bijbels kunnen aanbieden: *'Hartelijk dank! We hebben een aantal nieuwe cliënten, die of een oude SV of NBG van iemand hadden*

*gekregen - maar dat is voor hen te moeilijk. Voor de cliënten met een licht-verstandelijke beperking lijkt Het Boek prima te passen. En voor de cliënten die nieuw zijn in het geloof, lijkt de BGT+ goed aan te sluiten. Wat een zegen dat we ze kunnen voorzien!'*

### Daklozen

Ook het op voorraad hebben van Bijbels in vele talen blijkt vaak heel nuttig te zijn: *'Wat geweldig mooi dat ik deze Bijbels hier kan bestellen. Ik ben als vrijwilliger werkzaam bij een daklozenopvang waar zowel Nederlandse als buitenlandse mensen komen. Er waren een paar gasten die hebben gevraagd om een Bijbel in hun eigen taal. Vandaar de variëteit aan talen en soorten. Ik ben heel blij met deze mogelijkheden! Ik heb een gift overgemaakt. Ik hoop jullie binnenkort nóg een donatie te kunnen doen. Gods rijke zegen toegewenst in jullie onmisbare werk.'*

### Helpt u (weer) mee?

Het is ieder jaar weer een uitdaging om voldoende Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad te hebben. In sommige talen zijn nauwelijks Bijbels te koop en ook hebben we te maken met oplopende prijzen. Daarom onze vraag: helpt u (weer) mee? Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. We vertrouwen op uw meeleven en meedoen.



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat mensen gaan geloven in de God die zich door Jezus Christus wil verbinden aan mensen? Hartelijk dank voor uw meedoen!

