

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Bible Box

De Bible Box is in al zijn eenvoud een geweldig evangelisatiemiddel.



Nog steeds! Inmiddels zijn al bijna 2.000 Boxen geplaatst in Nederland. Vooral in kerkgebouwen, stilleruimten, wachtkamers, foyers, ontvangsthallen en vergaderlocaties. Voor wie de Bible Box nog niet kent: u vraagt een Bible Box aan, kiest zelf in welke vertalingen u de plaatsbare 96 Nieuwe Testamenten (8 x 12) wilt hebben en u krijgt de volle Bible Box kosteloos toegestuurd. Als de Box begint leeg te raken, vraagt u bij onze vereniging opnieuw Nieuwe Testamenten aan in de talen die u wenst. Sommige (met name) kerken vragen jaarlijks duizenden Nieuwe Testamenten aan.

### › Oeraïners en Russisch

Nog steeds krijgen we regelmatig verzoeken om Oekraïense en/of Russische Bijbels. Die hebben we gelukkig nog voldoende op voorraad. Ook diverse soorten kinderbijbels in deze en vele andere talen hebben we ruim ter beschikking.

### › Groot Letter Bijbels



De Groot Letter Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, waarvan we enkele jaren geleden 3.000 exemplaren (5 delen per Bijbel) lieten

drukken worden veel aangevraagd en voorzien in een grote behoefte. Inmiddels hebben we ook een Groot Letter Bijbel in de Herziene Statenvertaling (7 delen per Bijbel) beschikbaar. We krijgen veel mooie reacties van ontvangers van deze Bijbels!

### › Vacatures

Onze bureaumanager hoopt in mei 2023 met pensioen te gaan. We nodigen belangstellen van harte uit om te solliciteren op deze uitdagende baan. Ook breiden we ons bestuur graag uit met iemand die hart heeft voor Bijbelverspreiding en daar de schouders onder wil zetten. Zie onze website voor nadere informatie.

Voor het bestellen van Nieuwe Testamenten, volledige Bijbels, kinderbijbels of bemoedigingsboekjes: [www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/](http://www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/)

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2022



Waarmee  
help ik  
jou echt?

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > ZILVER EN GOUD...

De verlamde man, waarover het gaat in Handelingen 3, had die dag ongetwijfeld wat anders verwacht dan wat hij uiteindelijk zou krijgen. Elke dag werd hij gedragen naar de poort van de tempel om te vragen om een 'aalmoes', een liefdegave. Iedere dag moest hij letterlijk zijn hand ophouden. Best mogelijk dat velen met een boog om hem heen liepen: 'lastig, zo'n bedelaar.' Petrus en Johannes liepen doelbewust op hem af. 'Zilver en goud heb ik niet' zei Petrus. Wat zal er door de man zijn heen-gegaan toen hij dit hoorde? Teleurstelling? Gespannen verwachting: 'wat hebt u dan wél?' Die vraag bleef niet lang onbeantwoord: 'in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!' Wat geven wij aan iemand die bedelt om een liefdegave? Ik weet het wel: lang niet elke bedelaar heeft 'goede bedoelingen'. Toch is het belangrijk hoe we kijken naar onze medemens. Met achterdocht? Of proberen we die ander echt te zien: 'waarmee help ik jou echt?'

### Voedsel

Soms is iemand geholpen met wat geld, een ander ontvangt liever voedsel. Er zijn mensen die, naast het geven van eten, ook gééstelijk voedsel uitdelen: 'Met enorme dank. Het is tot grote zegen voor ons en voor een ieder waaraan we mogen uitdelen. De Groot Letter Bijbel gaat naar een mevrouw met een ernstige handicap, die pas de Heere Jezus heeft leren kennen. De Bijbels in de Herziene Statenvertaling gaan naar mensen die Jezus nog niet kennen, maar deelnemen aan onze Bijbelcursus. En bijna alle mensen waar we mee werken, komen vanuit onze voedselhulp. Het zijn dus minima met een zeer beperkt budget. Kortom: dank voor de zegen die we, mede dankzij jullie, mogen delen.'

### Talen

Het blijft mooi dat we in Nederland zoveel mensen blij kunnen maken met een Bijbel in hun eigen taal: 'Onlangs ontmoetten we een dakloze, Hongaarse man. Hij wilde erg graag een Bijbel ontvangen. Hij had al eerder over Jezus gehoord. We hadden op dat moment geen Hongaarse Bijbel. Hij kon gelukkig voorlopig uit de voeten met een Engels Nieuw Testament, maar we hebben beloofd een complete Hongaarse Bijbel voor hem aan te vragen.' Soms is de achtergrond van een aanvraag heel bijzonder: 'Afgelopen week spraken we een mevrouw. Bij haar kwam verdriet naar boven, omdat haar zus een relatie heeft met een Hindoe. Deze kan helaas alleen Punjabi lezen en die Bijbels zijn niet eenvoudig te vinden. Maar ik kijk op jullie site en daar is deze wel verkrijgbaar. We zijn enorm blij!'

### Bemoedigingsboekjes en scheurkalenders

We hebben boekjes met bemoedigende Bijbelteksten, die erg gewild zijn in diverse fasen van het leven en voor mensen in allerlei situaties. In zorginstellingen bijvoorbeeld en hospices zijn de boekjes 'InZicht', 'Geborgen tranen' en 'Kostbare tijd' vaak nét datgene wat mensen nodig hebben: 'Mijn moeder werkt in de palliatieve zorg en krijgt dus maken met mensen die in hun laatste levensfase zijn. Ik wil haar deze boekjes graag meegeven om met cliënten te kunnen delen. Zelf ben ik ook werkzaam in de zorg en ik zou graag ook wat voor de cliënten of collega's willen betekenen. Met de kerstdagen op komst lijken mij dit waardevolle geschenken om te geven aan mensen die het lezen van de Bijbel vaak te moeilijk vinden.'



Daarnaast worden ook de boekjes 'Spreken van en tot God' (onberijmde Psalmen) veel aangevraagd. De scheurkalender 2023 in grote letter met 'een bemoediging voor elke dag' werd zelfs zóveel besteld dat we lang niet genoeg hadden aan de 1<sup>e</sup> druk van bijna 3.000 exemplaren. We hebben een 2<sup>e</sup> druk laten verzorgen en bestellen is dus weer volop mogelijk. Medewerkers van diaconieën, verzorgingshuizen én particulieren zijn bijzonder enthousiast over deze uitgave!

### Gevangenen

Geestelijk verzorgers en bezoekers van gevangenen vragen vaak Bijbels bij ons aan: 'Ik heb zojuist een bestelling geplaatst voor 3 Papiamento Bijbels voor de Penitentiare Inrichting waar ik werk.' En 'Wij zouden graag wat meer van de complete Nederlandse Bijbels willen ontvangen, omdat wij binnenkort zullen starten met Bijbelstudies, die we zullen verzorgen in de gevangenis. Hartelijk dank voor uw dienst!' Ook indrukmakende ervaringen worden gedeeld: 'We hebben de Bijbels vorige week mogen ontvangen. Afgelopen vrijdag heeft mijn man de eerste uitgereikt aan een Antilliaan. Hij nam de Bijbel huilend in ontvangst en begon er in te bladeren en te lezen, drukte de Bijbel weer tegen z'n hart en ging vervolgens weer lezen... Heel ontroerend. Het zijn dan wel boeven die opgesloten worden, maar wat zijn het daarnaast ook mensen met hun gevoelens en emoties. Ik wilde jullie gewoon even meedelen hoe zo'n Bijbel ontvangen kan worden; dan weten we allemaal weer waar we het voor doen... Met veel dank en een hartelijke groet.'

### Kinderbijbels

Voor kinderen én ouders is een Bijbel soms meer waard dan zilver of goud! De Bijbels worden af en toe ook letterlijk als

geestelijk voedsel gepresenteerd: 'Wat zijn de kinder- en voorleesbijbels geweldige mooi. Inmiddels heb ik al een aantal mensen kunnen stimuleren om hun kinderen hieruit te gaan voorlezen, zodat deze kinderen ook dagelijks met het evangelie in aanraking komen. Ik motiveer mensen het liefst om de Bijbel te "eten", om zo te kunnen groeien in hun relatie met Jezus Christus. Regelmatig verbaas ik me er trouwens over hoe enorm veel mensen geen Bijbel hebben. We zijn enorm dankbaar dat we met behulp van de Bijbelvereniging veel mensen Gods woord kunnen geven. We gaan binnenkort maandelijks een vast bedrag overmaken om jullie bijzonder werk te ondersteunen.'

### Verwarrende tijd

In deze verwarrende tijd is er 'schreeuwend' behoefte aan houvast, aan een voorbeeldfiguur. Als christenen kennen wij zo'n Voorbeeldfiguur: Jezus! Hij is niet alleen een voorbeeld, ook een Redder en Heelmaker, een Heiland! Er zijn massa's mensen die geestelijk verlamd zijn. Laten we hen aankijken en tegen hen zeggen: 'Zilver en goud heb ik niet, maar wát ik heb, geef ik je: het Evangelie van Jezus, de Zoon van God, die alles heeft volbracht.' En als de mensen het heil hebben ontvangen, zullen ze, net als de man uit Handelingen 3, God gaan loven en prijzen!

**Helpt u (ook dit keer weer) mee om met uw gebed en uw giften het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden?**



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**

voorzitter Bijbelvereniging