

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Herziene Statenvertaling in Groot Letter uitvoering

We zijn geweldig dankbaar dat duizenden slecht(er) ziende mensen nu ook de Groot Letter Bijbel in de Herziene Statenvertaling kunnen aanvragen. De Stichting Herziene Statenvertaling is ons op een bijzondere manier ter wille geweest. Waarvoor onze grote en welgemeende dank! We mogen erop vertrouwen dat deze prachtige Bijbeluitgave velen tot grote zegen zal zijn. We vernamen van een vrouw met dyslexie dat ook zij nu de Bijbel weer

kan lezen, dankzij de Groot Letter uitgave. Wát een prachtig bericht!

› Spreken van en tot God

Regelmatig wordt ons door predikanten vanuit penitentiële inrichtingen (o.a. gevangenis en huizen van bewaring) gevraagd om een Bijbel in een 'vreemde' taal. Gelukkig kunnen we bijna in alle gevallen voorzien in die vraag. 'O, wat prachtig!' is dan vaak de reactie.

› Oekraïens

Snel inspelen op een verrassende situatie is voor ons niet nieuw. Maar de vluchtelingenstroom van mensen uit Oekraïne was wél nieuw en tegelijk een fantastische uitdaging. Gelukkig konden we vele tienduizenden Oekraïense, Roemeense en Hongaarse (kinder)bijbels aankopen om het Woord van God te verspreiden in de eigen taal van de 'ontheemden'. Financieel kregen we daarbij hulp van meer-

dere fondsen, zodat we, ook wat dát betreft, gezegend werden. Alle eer voor God, die ook dát aspect in Zijn handen heeft.

› Steun

Van u, als betrokkene bij de missie van de Bijbelvereniging, krijgen we veel steun door middel van gebed en financiën. We ervaren dat als een geweldig voorrecht. We zijn u dan ook ongeloflijk dankbaar voor uw gewaardeerde hulp!

› Legaat of nalatenschap

Het is voor u misschien helemaal niet vanzelfsprekend om na te denken over de besteding van uw geld ná uw overlijden. Toch is het wellicht te overwegen om uw financiën ook na uw sterven ten gunste te laten komen van de verspreiding van het Evangelie. Neem gerust contact op om te informeren naar de mogelijkheid om de Bijbelvereniging op te nemen in uw testament.



Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl
I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2022

*Moet het zo
doorgaan?*



> NEE, HET MOET ANDERS ...

We merken allemaal dat 'de wereld op zijn kop staat'. Achter veel onderwerpen kan momenteel het woordje 'crisis' worden geplakt. Of het nu gaat om het klimaat, vluchtelingen, de zorg, voedsel, toeslagen, stikstof, de gezondheid of de economie: op al die gebieden is er sprake van een zorgelijke situatie. En onze roeping als christen is niet om daaronder nog eens een dikke negatieve streep te zetten, maar om daar in wijsheid en gebed mee om te gaan.

... met iedereen

Als christenen zijn we ook niet béter dan anderen en moeten we dat ook niet willen uitstralen. Wél weten we als geen ander dat het anders moet dan het nu gaat. En gelukkig weten we ook dat het anders wórdt, dan het nu gaat! En dát moeten en willen we delen.

Zingeving

Vele duizenden mensen zijn juist nu op zoek naar zingeving: 'Wat is nu écht belangrijk.', 'Waarom ben ik er eigenlijk' en 'Is de dood ook echt het einde?' En zeker, vooral jongeren proberen door stoer gedrag deze vragen wég te snuiven, te feesten of te drinken! Maar diep in hun hart blijven deze vragen ook hén bezig houden!

Reacties

Van veel jongeren die een Bijbel bij onze vereniging aanvragen krijgen we motivaties: 'Ik wil me graag meer verdiepen in wat God mij te zeggen heeft' en 'Ik wil graag de Bijbel lezen en hopelijk brengt het me dicht bij God' en 'Ik wil graag meer leren uit de Bijbel, maar ik heb er geen. Ik hoor verhalen op YouTube en zo, maar ik wil het ook graag zelf kunnen opzoeken en naslaan. Ik heb ontdekt dat de Bijbel echt het woord van God is.' Soms is geldgebrek de reden om een Bijbel bij ons aan te vragen: 'Ik leef onder bewind en krijg maar

45 euro per week. Alvast hartelijk dank en Gods rijke zegen'.

Angst

Veel mensen voelen wel aan dat het zó niet veel langer kan doorgaan in deze wereld. Er is daarom veel onzekerheid en angst. De bemoedigingsboekjes 'InZicht' en 'Kostbare tijd' worden dan ook veel aangevraagd. Soms kreeg iemand zelf zo'n boekje en vraagt dan nog een exemplaar aan om door te geven aan iemand die dit nodig heeft. De boekjes 'Geborgen tranen' blijken met name troostvol te zijn voor mensen met verdriet. Geestelijk verzorgers zijn er ook dankbaar voor: 'Hartelijke dank voor de zending Bijbels en de boekjes Geborgen tranen. Die laatsten zijn prachtige uitgaven. Zeer waardevol voor het rouwpastoraat.'

Groot Letter uitgaven

Naast het bemoedigingsboekje 'Kostbare tijd' hebben we ook de Groot Letter Bijbel (NBV 2004/2007) en de scheurkalender 2023 in Grote Letter beschikbaar. De kalender biedt voor elke dag een betekenisvolle Bijbeltekst. Samengesteld door meerdere geestelijk verzorgers van zorginstellingen. De kalenders zijn uiteraard bijzonder geschikt voor privé huiskamers, maar worden ook veel besteld door zorginstellingen. Soms voor alle ouderen in het huis, soms (ook) om op te hangen in de activiteitenruimte of gezamenlijke huiskamer. Omdat de belangstelling ongekend hoog is, hebben we besloten een 2^e druk van 2.500 exemplaren in gang te zetten. Daarnaast hebben we de Groot Letter Bijbel nu ook beschikbaar in de Herziene Statenvertaling. We ontvingen regelmatig vragen of er ook in deze veelgebruikte vertaling een Bijbel in Grote Letter zou kunnen komen. We zijn dankbaar dat we



kunnen melden dat die nu is gedrukt en ook deel uitmaakt van ons assortiment. Deze Bijbel bestaat uit 7 delen (5 delen Oude Testament en 2 delen Nieuwe Testament).

Creatief zijn

Van harte ondersteunen we allerlei evangelisatieacties. Wel merken we veel verschillen. Soms worden er tientallen of soms honderden Bijbeltjes besteld om 'uit te delen'. Wij reageren dan door aan te geven dat de Bijbels geen 'strooigoed' zijn en dat men zich er ook wel van bewust moet zijn dat elke Bijbel een waarde vertegenwoordigt. Niet uitsluitend een geestelijke waarde, ook een financiële! Met andere woorden: geef alleen een Bijbel als er belangstelling voor is. In ieder geval dus pas na een gesprek te hebben gehad. Veel mensen gaan gelukkig met wijsheid om met de Bijbels: 'Voor (pastoraal) bezoekerwerk in onze woonwijk kom ik soms in contact met mensen die niet bekend zijn met Bijbel lezen, maar dit wel graag zouden willen. Voor een oma uit de Rooms Katholieke Kerk zou ik graag deze Bijbel+ in Gewone Taal bestellen. En 2 bijbelkleurboeken voor haar 2 jonge kleinkinderen die zelf geen kinderbijbel hebben en er ook nog niet mee bekend zijn. Fijn dat deze Bijbelse uitgaven bij u besteld kunnen worden.' Soms worden er creatieve wegen bewandeld: 'Ik woon op een voormalig vakantiepark met veel migranten. Ik heb een buurtkastje geplaatst waar mensen levensmiddelen én een Bijbel uit mogen pakken. Ook heb ik contacten met Oekraïners die hierheen zijn gevlucht. Binnenkort is hier een marktje waar ik ook graag Bijbels wil kunnen aanbieden. Dit is zó nodig in deze moeilijke tijd op allerlei gebied. Jezus geeft rust, vrede, toekomst, uitzicht en liefde! Vaak gaan dit soort aanvragen gelukkig ook gepaard met een mooie donatie.'

Talen

Regelmatig blijkt het nut van het op voorraad hebben van Bijbels in meer dan 70

talen: 'Twee weken terug heb ik gebeld of er nog diezelfde dag een levering kon worden gedaan. Dat kon! Het was allemaal prima verzorgd en de volgende dag bezorgde de post de bestelling. Het ging om kinderkleurbijbels en het verhaal van Jezus in een aantal talen. We wilden ze graag meenemen naar het AZC in Ter Apel.' Vanuit een ander AZC: 'We hebben dankzij de Bijbelvereniging Bijbels in verschillende talen beschikbaar en hebben er al 65 kunnen uitdelen aan mensen die gevlucht zijn uit hun vaderland. We hebben ook samen met moslims mogen bidden voor de veiligheid van hun families.'

We hebben een Eritrese facebookgroep in beheer. We hebben ook Nederlandse Bijbels gevraagd en er komen mensen uit onze omgeving om vragen. Kortom, dankzij de Bijbelvereniging wordt Gods Woord op veel manieren verspreid. En het is zeker de moeite waard om de Bijbelvereniging te steunen.'

Helpt u (weer) mee?

Het is dit jaar een 'topjaar' wat betreft de Bijbelverspreidingen. Niet alleen werden er duizenden extra Oekraïense Bijbeluitgaven verstrekt, ook Nederlandse (kinder)bijbels werden en worden veel aangevraagd. Het is mooi om onze missie toch uit te voeren in het vertrouwen dat het ook financieel weer 'sluit'. Daarom onze vraag: helpt u (weer) mee? Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. We danken u voor uw trouwe meeleven en meedoen.



Met vriendelijke groet,

Harm Jager,

voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat dit werk in ieder geval wél kan doorgaan? En dat duizenden mensen het Evangelie lezen en geloven?!