

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Psalmen

In de Psalmen worden alle ervaringen van het leven beschreven: moeiten, verdriet, vreugde en dankbaarheid. Vandaar dat heel veel mensen zich herkennen in dit Bijbelboek. Wil u graag iemand bemoedigen met uit-

sluitend deze Psalmen? Wij hebben dit boekje in ons assortiment. De titel is: 'Spreken van en tot God'. Het is gratis te bestellen.



### › Kinderbijbels

Kinderbijbels blijken een prachtig middel te zijn om kinderen én ouders te bereiken met het Evangelie. Ze worden gebruikt in o.a. gevangenissen, verpleeghuizen, in dak- en thuislozenopvanglocaties en voor het werk onder vluchtelingen. We hebben kinderbijbels in bijna 40 talen op voorraad. Nederlandse kinderbijbels



hebben we in ruim 25 varianten, waaronder de nieuwste: 'Ongelooflijke Bijbelverhalen'.

### › BGT+

Van de Bijbel in Gewone Taal (die heel geschikt is voor veel van onze doelgroepen), zijn er inmiddels duizenden verspreid. De '+' achter de afkorting van de Bijbel in Gewone Taal betekent dat er een korte informatiegids is toegevoegd. Hierin staan antwoorden op vragen als: 'Waar gaat de Bijbel over', 'Hoe zit de Bijbel in elkaar' en 'Waarom zou ik eigenlijk in de Bijbel gaan lezen?' Ook is er een leesrooster in opgenomen. Gezien de kleine voorraad die we momenteel nog hebben (ongeveer 400

stuks) zullen we snel tot een nieuwe bestelling van deze Bijbels moeten overgaan.

### › Algemene Ledenvergadering

Naast donateurs hebben we ook leden. Leden verbinden zich aan onze vereniging door toe te zeggen dat zij minimaal € 13,50 per jaar zullen doneren. Zij hebben een stem in de missie van onze vereniging: ze worden uitgenodigd deel te nemen aan onze ALV. Dit jaar hopen we die te houden op 17 mei 2022. We vertrouwen erop dat het mogelijk is elkaar dan weer 'lijfelijk' te ontmoeten.

### › Nalatenschappen

We kunnen ons voorstellen dat u erover nadenkt om (een gedeelte van) uw nalatenschap te bestemmen voor de missie van de Bijbelvereniging. Wilt u daar eens rustig over praten? Belt u helemaal vrijblijvend naar 085 104 17 14. We denken en praten graag met u mee.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 1 - 2022

Weet u  
waarover  
het gaat...?



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > DIE STER - WEET U EIGENLIJK WAAROVER HET GAAT?

Een vrouw schreef ons over een ontmoeting in een tuincentrum. Het was december. Ze zag een grote ster hangen. Ze vroeg niet aan de winkelier wat de prijs was, maar of hij het verhaal kende van de ster. 'Hoort daar een verhaal bij dan?' vroeg de man verbaasd. Hij bleek niet op een christelijke school te hebben gezeten en nooit in een kerk geweest te zijn. 'Wilt u het verhaal achter de ster weten?' vroeg ze hem. 'Dat lijkt me wel interessant', reageerde hij. Vervolgens vertelde de vrouw over Bethlehem tot Golgotha en ook van de opstanding van Jezus. De man luisterde en luisterde. 'Als ik nu naar huis ga' vroeg de vrouw 'en ik breng u het Boek waar dit allemaal in staat, gaat u er dan in lezen?' De man zei dat hij dat zeker zou doen. De vrouw reed naar huis en haalde daar een Bijbel op. Ze liet ons weten dat ze achter haar stuur huilde van dankbaarheid! 'Er is in Nederland veel meer honger naar de Bijbel dan we met het blote oog kunnen zien', voegde ze nog toe, 'maar het land moet vol boodschappers zijn'.

### Boodschappers

Gelukkig zijn die boodschappers er! Iemand mailde ons vanuit een verpleeghuis. Het ging over één van onze bemoedigingsboekjes: 'Vandaag was de verrassing groot bij de bewoners toen ik tijdens een groepsactiviteit uit het ontvangen boekje voorlas. Wat een prachtige lay-out, geweldige illustraties, fijn lettertype, boeiende thema's met passende Bijbelpassages! Heel erg bedankt namens alle bewoners dat ik op deze manier, samen met mijn collega, de boodschap van hoop, geloof en liefde van levend mag houden.'

Een kerkelijke gemeente die veel kindermateriaal ontving en

daarvoor doneerde, schreef ons: 'Wat een prachtig uitgevoerde materialen. Uitvoering en inhoud zijn goed aangepast aan de leeftijden van de kinderen. Wat fijn om kinderen/ gezinnen blij te kunnen maken met een cadeau dat er mooi uitziet en een waardevolle boodschap bevat: de liefde van God en de redding door Zijn Zoon Jezus. Heel, heel hartelijk bedankt.'

### Opnieuw beginnen

Juist in deze tijd zijn er legio vragen. Vooral ook bij de jongeren. Veel jonge mensen vragen een Bijbel aan bij de informatieve website <https://vragenovergeloven.nl>. Via een samenwerkingsverband komen die vragen terecht bij onze vereniging. We merken dat er ook bij hen honger is naar iets dat rust kan geven in deze verwarrende tijd. Zo mailde iemand: 'Ik wil veranderen na een verkeerd leven te hebben geleefd. Maar ik val steeds terug. Nu hoop ik in de Bijbel antwoorden te vinden en rust te krijgen.' Een ander liet ons kort en goed weten: 'ik ben op zoek naar de waarheid.' Anderen verwoordden het heel eenvoudig: 'Ik heb van huis uit nooit goed de Bijbel meegekregen en daarom wil ik me er graag in verdiepen.'

### Op zoek

Dat veel mensen openstaan voor het Woord van God krijgen we ook te horen van andere boodschappers: 'Mijn dank is weer groot voor de Bijbels en de Nieuwe Testamenten. Er zijn zoveel mensen op zoek naar God. Vorige week sprak ik drie tienermeisjes aan. Ze waren ongelovig, maar stonden zo open voor het Evangelie! Ze wilden alle drie graag een Nieuw Testament. Een jongen van 14 kwam speciaal onze kant op omdat hij wilde praten over de Heere Jezus. Hem mocht ik ook een Bijbeltje meegeven. Hij vertelde dat hij er dan op bed in kon lezen. Verder heb ik naar een ongelovige collega een Nieuw Testament + Psalmen mogen opsturen. Ze is

uitbehandeld en heeft nog enkele maanden te leven. We hebben regelmatig een gesprek over het geloof gehad. Ik bid dat ze God nog mag leren kennen als haar Redder en Verlosser! Er is zoveel honger. Dankjewel voor jullie prachtige werk en Gods zegen!'

### Bemoedigingen

Van de bemoedigingsboekjes 'Geborgen tranen', 'Kostbare tijd' en 'InZicht' hebben we de afgelopen tijd tienduizenden exemplaren mogen verspreiden. Wat zijn ze veel mensen tot steun en troost. In tijden van rouw, onzekerheid, eenzaamheid en ontreding geven de woorden uit de Bijbel kracht! Ook hierbij zijn boodschappers belangrijk: 'Bij deze weer een bestelling voor boekjes voor onze kringloopwinkel. Mensen nemen deze mee voor oudere mensen en verdrietige mensen. Mooi, die duidelijke en bemoedigende teksten. Dank en zegen voor jullie werk!'

### Vrijheidsbijbels

Gedetineerden zijn een belangrijke doelgroep van de missie van de Bijbelvereniging. De Bijbel geeft namelijk aan gevangen weer hoop. Hoop om uit te stijgen boven hun problemen. Hoop op een goede tweede kans. Hoop op eeuwige bevrijding! De Bijbels worden via de geestelijk verzorgers gratis verspreid in gevangenis en zijn in begrijpelijk Nederlands geschreven. De Vrijheidsbijbel is zo'n Bijbel die wordt ingezet om gevangenen te bereiken. Gedetineerden lezen er gretig in, kunnen meelesen tijdens kerkdiensten in de gevangenis en doen vaak mee in studiegroepjes. Echte vrijheid, ontdekken ook gevangenen, zit van binnen. Gevangenispastors sturen ons dankbare berichten: 'Dank is wederom



groot voor alle Bijbels in verschillende talen. De gedetineerden zijn er zeer rijk mee.' En: 'Onder de gevangenen deel ik regelmatig Bijbels uit die ik van u mocht ontvangen. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor. Gaarne zou ik op onderstaand adres in de Penitentiare Inrichting opnieuw Pro Deo Bijbels ontvangen.'

### Bible Boxen

De bekendste plekken om een Bible Box te plaatsen zijn wel: kerken. Bezoekers (w.o. toeristen) hebben dan de mogelijkheid een Nieuw Testament in hun eigen taal gratis mee te nemen. Inmiddels staan ook Boxen in wachtkamers, (diaconale) ontmoetingsplaatsen, kringloopwinkels, stilteruimten en hotellobby's. Kortgeleden kwam iemand (zeg maar, een boodschapper) op het idee aan een bedrijfsleider van een supermarkt te vragen om bij de koffieruimte een Bible Box te mogen plaatsen. Met succes! Misschien zijn er meer van zulke ideeën?

### Helpt u mee?

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden andere 'boodschappers', ons helpt in wat wij mogen doen. Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. Bovenal ervaren we de onmisbare zegen van onze God. Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat er (nieuwe) mogelijkheden komen om het Evangelie te delen? Er zijn levensvragen te over! Gelukkig is de Blijde Boodschap beschikbaar. Hartelijk dank voor uw meedoen!

