

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Russisch en Roemeens

Veel mensen uit Oekraïne blijken Russisch of Roemeens te spreken. Ook (kinder)bijbels in die talen kunnen worden aangevraagd. We zijn dagelijks bezig om honderden Bijbels te verzenden naar de aanvragers. Wilt u graag specifiek bijdragen aan de verspreiding van Bijbels voor Oekraïense vluchtelingen? Maak dan uw donatie over met in de omschrijving de tekst: 'Voor Oekraïense vluchtelingen'. Hartelijk dank!

### › Scheurkalender

We hebben een Groot Letter Bijbel (in 5 delen), een Groot Letter bemoedigingsboekje (Kostbare tijd) en we hebben nu ook (voor 2023) een Groot Letter scheurkalender beschikbaar met de titel 'Een bemoediging voor elke dag'. De Bijbelteksten zijn samengesteld door een groep Geestelijk Verzorgers, werkzaam in



de ouderenzorg. Diverse zorginstellingen hebben al belangstelling getoond voor de kalender en zelfs zijn er al tientallen besteld. Werkt u bij een zorginstelling of komt u er regelmatig op bezoek? De scheurkalenders zijn te bestellen via onze website.

### › Overnachtingslocaties

We zijn (nieuwe) hotels en bed & breakfast locaties aan het benaderen met de vraag of er een 4-talig Nieuw Testament op de kamer(s) mag liggen. We zijn blij en dankbaar voor de positieve reacties. Misschien hebt u zelf een

B&B of weet u iemand die er één heeft, terwijl er nog geen Bijbel op de kamer(s) ligt? We vernemen het graag!

### › Donaties

Voor het verspreiden van ruim 100.000 Bijbeluitgaven per jaar zijn veel financiën nodig. We zijn dankbaar voor de vele donaties die we ontvangen. Kent u mensen (b.v. christelijke ondernemers) die ons werk een warm hart zouden kunnen toedragen en nog geen doneur zijn? We hopen dat u hen wijst op onze missie.

### › Nalatenschappen

Wilt u eraan bijdragen dat de verspreiding van het Evangelie doorgaat, ook na uw overlijden? Als u de Bijbelvereniging opneemt in uw testament maakt u het mogelijk. Belt of mailt u ons gerust om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

Nr. 2 - 2022

## Oorlog of vrede?



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## > OORLOG?

Als gevraagd zou worden: 'Wat heb je liever: oorlog of vrede?' zal geen weldenkend mens antwoorden dat oorlog de voorkeur verdient. Want oorlog kent alleen maar verliezers. Oorlog is verschrikkelijk! Een oorlog maakt honderden, duizenden, ja soms miljoenen slachtoffers. En daarbij is het aantal slachtoffers veel en veel groter dan 'alleen' zij die de dood vinden! Iedereen die een oorlog heeft meegemaakt krijgt, zagezegd, levenslang.

### Of vrede?

Vrede voelt goed en vrede is goed!

Bijbels gezien betekent 'vrede' trouwens nog veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Hebreeuwse woord 'shalom' heeft o.a. de betekenissen: vrede, harmonie, heelheid, volledigheid, welzijn en rust. In de Bijbel wordt het woord 'vrede' honderden keren gebruikt.

Tijdens de kerstdagen zingen en spreken we ervan. En ook Jezus deed vaak uitspraken waarin het woord 'vrede' een belangrijke plaats heeft. En Hij benadrukte dat Zijn vrede anders is dan de wereldse vrede: *'Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u' (Johannes 14:27-a).*

### Vluchtelingen

Op dit moment is de vrede echter op veel plaatsen nog ver te zoeken. Zo ook in Oekraïne. Miljoenen zijn op de vlucht. Ook in ons land worden er velen opgevangen. En het is werkelijk verrassend om te merken op hoeveel manieren Oekraïense vluchtelingen worden geholpen! Wij kunnen er inmiddels over meepraten. Want naast allerlei goederen en veel voedsel, worden ook enorm veel Bijbels aangevraagd. Gelukkig hadden we een behoorlijke voorraad van vele honderden Oekraïense (kinder)bijbels, maar de aantallen aangevraagde Bijbeluitgaven in het Oekraïens waren zo groot, dat we

er zelfs vele duizenden nodig hadden! We zijn natuurlijk onmiddellijk gaan bijbestellen! Helaas werden we geconfronteerd met uitlopende levertijden en sterk oplopende papierprijzen. Kortom: het was manoeuvreren tussen 'behoefte en mogelijkheden'.

### Volop

Inmiddels hebben we weer volop Nieuwe Testamenten en twee soorten kinderbijbels in het Oekraïens op voorraad. De kinderbijbels die we op dit moment beschikbaar hebben zijn de kinderstribbijbel 'Het verhaal van Jezus' en de 'Kinderbijbel in 366 verhalen' van de John Bunyan Stichting. De laatste heeft een forse omvang (bijna 750 pagina's) en de prachtige, kleurrijke tekeningen zijn van Albert Wessels. De Nieuwe Testamenten en kinderbijbels worden door ons gratis ter beschikking gesteld, maar uiteraard stellen we een donatie erg op prijs! Met deze voorraden hopen we weer de vele bestellingen te kunnen uitvoeren die dagelijks vanuit het hele land binnenstromen. Binnenkort ontvangen we ook weer de Oekraïense kinderleurbijbels en de kinderplatenbijbels. Op onze website kunt u via de bestelmodus zien of ze weer op voorraad zijn.



### Scholen I

Veel scholen hebben het initiatief genomen om Oekraïense kinderen te gaan lesgeven, zo mogelijk in hun eigen taal. Echt fantastisch! Terwijl de scholen de afgelopen jaren al zo veel hebben moeten improviseren om 'fatsoenlijk' les te blijven geven, hebben ze nu de creativiteit om ook op deze nieuwe situatie in te spelen. Natuurlijk hebben wij zoveel mogelijk scholen laten weten dat we Oekraïense kinderbijbels ter beschikking



stellen! Weet u een school, of werkt u bij een school, die met ons aanbod geholpen zou kunnen zijn? Laat het ons weten via een belletje of een mailtje. Samen staan we sterk in naastenliefde!

### Scholen II

Zo langzamerhand lopen we tegen het einde van het schooljaar aan. Gelukkig zijn er nogal wat scholen die de basisschoolkinderen dan een waardevol cadeau meegeven: een Bijbel (in welke vorm dan ook). Dat vinden we ontzettend fijn. Toch is er een groeiend aantal scholen voor wie de Bijbel een 'gepasseerd station' is. Zowel wat het gebruik op school betreft, alsook als het gaat om het meegeven van een Bijbel aan afscheidnemende leerlingen. Juist aan die scholen laten we graag weten dat onze vereniging diverse Bijbels ter beschikking heeft voor leerlingen.

### Dicht bij de dood

Vaak krijgen we te horen dat er zoveel troost wordt geput uit de woorden van onze bemoedigingsboekjes. Soms wordt het huilend van dankbaarheid verteld. Zo kregen we van een palliatief verpleegkundige een dankbare reactie: *'Graag wil ik u laten weten, dat de cliënten van onze zorginstelling, die een wij een dergelijk boekje mogen uitreiken, hier ongelofelijk blij mee zijn. Ik zie cliënten, die dicht bij de dood staan. Dit is een situatie die dikwijls veel vragen en angsten oproept. Deze boekjes dienen als troost voor de client. Maar ze kunnen ook een handreiking zijn om een gesprek te beginnen over onderwerpen, die gevoelig liggen en moeilijk zijn. Zoals over rouw of over bijvoorbeeld de opname in een verpleeghuis, waarbij iemand zijn zelfstandige, onafhankelijke leven moet loslaten. Daarnaast ook voor mij als hulpverlener biedt het troost, omdat ons beroep toch wel erg zwaar is soms. Het initiatief om dergelijke boekjes uit te reiken is fantastisch. Heel*

*erg hartelijk bedankt, namens mijn cliënten en mezelf.'* De boekjes kunnen ook besteld worden voor het pastoraat, bijvoorbeeld om achter te laten na een bezoek.

### Bible boxen

Nu er weer Nieuwe Testamenten in het Oekraïens op voorraad zijn, kunnen ook bezitters van Bible Boxen, inmiddels bijna 2.000 in Nederland, deze bestellen. Het blijkt een prachtige mogelijkheid te zijn om op een laagdrempelige manier het Evangelie beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld in je kerk, het stiltecentrum, de 2<sup>e</sup>-kanswinkel of in de (centrale) ontmoetingsruimte. In de Bible Box passen bijna 100 Nieuwe Testamenten in zo'n 40 (zelf te kiezen) talen.

### Vrede

We zien uit naar de tijd van de eeuwige vrede. En dat uitzicht gunnen we iedereen. Vandaar dat we het Woord van God willen verspreiden. Tot zegen en heil! En we mogen in ons leven van elke dag de woorden van de profeet Zacharia ter harte nemen en voorleven: *'Heb dan de waarheid en de vrede lief!' (Zacharia 8:19-b).*

### Helpt u mee?

Het is een zegenrijk voorrecht dat u, samen met duizenden andere christenen, ons helpt in wat wij mogen doen. Zowel uw gebeden als uw financiën zijn daarbij nodig. Omdat we Gods leefregel serieus nemen: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging