

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Oekraïens en Russisch

We krijgen regelmatig verzoeken om Oekraïense en/of Russische Bijbels. Die hebben we gelukkig voldoende op voorraad. Ook diverse soorten kinderbijbels in deze en vele andere talen hebben we volop ter beschikking.

› Bemoediging en zingeving

Omdat de bemoedigingsboekjes kennelijk hun doel bereiken, zijn we nu bezig met de samenstelling van een boekje voor zinzoekeurs. De bemoedigingsboekjes worden nog bijna dagelijks aangevraagd en hebben al duizenden mensen kracht, troost en bemoediging gegeven. Wilt u graag iemand bemoedigen met een boekje InZicht, Kostbare tijd of Geborgen tranen. Of met een boekje met uitsluitend de Psalmen?

Wij hebben al deze boekjes nog ruim op voorraad. Ze zijn gratis te bestellen.



› Evangelisatie

We merken dat veel mensen de 'witte velden' voor zich zien en graag Nieuwe Testamenten beschikbaar hebben om, na een goed gesprek, te kunnen overhandigen. Daarvoor hebben we Bijbels, Nieuwe Testamenten, kinderbijbels in vele talen beschikbaar. Wel laten we weten dat bij grote(re) aantallen een gift zeer gewenst is. Het aanvragen van honderden Nieuwe Testamenten bijvoorbeeld, zonder een redelijke donatie, is voor onze vereniging financieel niet haalbaar.

› Algemene Ledenvergadering

Naast donateurs hebben we ook leden. Leden verbinden zich aan onze vereniging door toe te zeggen dat zij minimaal € 13,50 per jaar zullen doneren. Zij hebben een stem in de missie van onze vereniging: ze worden uitgeno-



digd deel te nemen aan onze ALV. Dit jaar hopen we die te houden op 16 mei 2023. Graag ontmoeten we elkaar dan.

› 2022

We zijn oprecht dankbaar dat we, na wat financieel zorgelijke jaren, afgelopen jaar met een plusje konden afsluiten. We weten ons gedragen en gesteund door duizenden donateurs, waardoor we in vertrouwen mogen doorgaan met deze missie. Dank aan onze God!

› Nalatenschappen

Denkt u er soms over om (een gedeelte van) uw nalatenschap te bestemmen voor de missie van de Bijbelvereniging? Zodat ook na uw overlijden Bijbels verspreid kunnen worden? Als u daar eens rustig over wilt praten, belt u dan gerust naar 085 104 17 14. Wij denken en praten er graag met u over.

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 1 - 2023



Welke kleur
hebben
de velden?

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



> VELDEN ZIJN WIT OM TE OOGSTEN

Johannes 4 vers 35: *'Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.'* De Here Jezus moest door Samaria gaan. Om de water puttende vrouw te redden, dat zeker! Maar niet minder om de discipelen een belangrijke les te leren: het Evangelie waaiert vanuit Israël de wereld in. En dat kan geen uitstel lijden. Zoals een landbouwer weet wanneer het graan rijp is, zo weet Jezus dat het tijd is om te oogsten. En over de hoofden van Jezus' leerlingen worden deze indringende woorden ook tegen ons gezegd: *'velden, wit om te oogsten.'* 'Wit', dat wil zeggen, niet de kleur van een wit papier, maar niet meer groen. Lichtgeel, oogstrijp! Wij zien een wereld om ons heen die op allerlei manieren achteruit holt. Steeds meer mensen zijn ongerust en bang en voelen zich eenzaam en onzeker.

En toch

Middenin deze wereld mogen wij de opdracht van Jezus als bemoediging ervaren. Wij, die bereikt zijn met het Evangelie, mogen helpen om de oogst binnen te halen! We mogen helpen om bange en eenzame mensen het Woord van God aan te reiken. Dat Woord, dat hoop geeft en uitzicht. Dat Woord, dat ons leert zeggen en ervaren: *'En toch..'* Niet alleen omdat er een betere toekomst op de gelovigen wacht, ook omdat: *'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.'* (Psalm 23 vers 4).

Zinzoekers

De eenzaamheid en onzekerheid waaronder veel mensen lijden, zijn enorm. Ook zijn er tienduizenden mensen in ons land die vragen hebben over de 'zin van het leven'.

Er is honger naar invulling van de leegte die mensen voelen in hun bestaan. Er is dórst naar drank, die géén nieuwe dorst oproept. Jezus zegt tegen de vrouw in Samaria: *'... maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.'* Dergelijke zoekers vragen ook Bijbels aan: *'Ik ben zoekende naar zingeving in het leven. Een paar jaar geleden heb ik een spierziekte gekregen waardoor mijn leven drastisch is veranderd. Nu ben ik zoekende naar zaken die mij kunnen ondersteunen op het geestelijk vlak. Vandaar deze aanvraag voor een Bijbel.'*

Thuislozen en gedetineerden

De 'velden, wit om te oogsten' bevinden zich bijvoorbeeld op straat. Met dankbaarheid constateren we dat veel mensen oog hebben voor die witte velden: *'Hartelijk dank voor de Bijbels, ze komen weer in goede handen. Juist bij hen, de dak- en thuislozen, die het Woord van God zo enorm nodig hebben. Nogmaals dank namens onze Stichting. Met warme groet.'*

Ook achter tralies zijn 'witte velden' zichtbaar voor wie het wil zien: *'We zijn een grote voorziening die psychiatrische hulp biedt aan gedetineerden. Sommige van hen zijn tot geloof gekomen in de gevangenis en vragen om een Bijbel. Er zijn 2 afdelingen voor mensen die hier levenslang blijven en weinig perspectief hebben. Toch gaan we met hen een mooie geloofsweg, waarin we zelf ook uitgedaagd worden en groeien.'* En: *'Bedankt voor uw hulp aan de gedetineerden bij het detentiecentrum Schiphol. Wij waarderen deze altijd. Hopelijk dat u ons dit jaar weer kunt steunen met de*



Bijbels.' De Vrijheidsbijbel is een prachtige uitgave voor deze doelgroepen.

Grenzeloos

'Jezus hield niet van grenzen', zou je kunnen zeggen. Waar andere Israëlieten Samaria liever meden, nam Hij de weg er doorheen. Ook Zijn wóórden gaan over grenzen heen. De Bijbel bereikt mensen in alle talen. Diverse aanvragen getuigen daarvan: *'Ik heb een paar vrienden uit Zuid-Afrika die hier zijn komen wonen. Zij hebben hun Zuid-Afrikaanse Bijbel niet meer en willen ook graag een Nederlandse vertaling, zodat ze makkelijker Nederlands kunnen leren. En een vriendin van mij uit Oekraïne is onlangs bevallen en zij heeft ook geen Bijbel meer.'* En bijvoorbeeld: *'Ik sprak zondag met een vrouw uit Iran en een vrouw uit Afrika. Wat ze delen is hun geloof én dat ze beiden Arabisch spreken. Ze bezoeken wekelijks onze Hervormde gemeente en zagen de Bible Box die ik eerder bij jullie bestelde. Toen vertelden ze dat ze aan hun kennissen graag Bijbels willen delen, 1 Engelse en liefst 10 Arabische. Vandaar de bestelling bij jullie. Ik ga ze dan zondag aan hen geven!'*

Bible Boxen

Een kerk is inderdaad de meest voor de hand liggende plek om een Bible Box te plaatsen. Bezoekers hebben dan de mogelijkheid een Nieuw Testament in hun eigen taal gratis mee te nemen. Inmiddels staan ook Boxen in wachtkamers, (diaconale) ontmoetingsplaatsen, stilteruimten (bijvoorbeeld op vlieghavens als Schiphol) en kringloop- en weggeefwinkels:



'De Bibel Box stond nog maar 3 dagen in onze weggeefwinkel toen alle Arabische vertalingen al meegenomen waren door klanten. Dankbaar voor jullie initiatief.'

Verzorgingshuizen

Veel medewerkers in verzorgingshuizen (zoals activiteitenbegeleiders) weten onze vereniging goed te vinden voor bijvoorbeeld Groot Letter Bijbels (zowel in de NBV als in de HSV), bemoedigingsboekjes en ook voor kinderbijbels. We merken dat met name 'vergeetachtige ouderen' erg blij worden van het lezen of voorgelezen worden uit een kinderbijbel. We hebben ze in vele soorten en maten in ons assortiment.



Helpt u mee?

We zijn dankbaar dat u, samen met duizenden anderen, die zaaien en oogsten, ons helpt in wat wij mogen doen. Zowel uw gebeden als uw financiën zijn nodig om ons werk te kunnen uitvoeren. Bovenal ervaren we de onmisbare zegen van onze God. Helpt u (ook deze keer weer) mee om het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat er (nieuwe) arbeiders komen om het Evangelie te delen? God wil mensen inzetten om de oogst binnen te halen! Gelukkig is de Blijde Boodschap beschikbaar. Hartelijk dank voor uw meedoen!