

## > Dankbaar

### Bijbelplaatsingen

Het jaar is nog niet ten einde, maar het lijkt erop dat we in het jaar 2023 meer dan 135.000 Bijbels beschikbaar hebben kunnen stellen. Deze Bijbels zijn beschikbaar gesteld aan o.a. ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, scholen, hotels en andere overnachtingslocaties, kerken en evangelisatiecommissies, en aan particulieren die het Woord van God delen met mensen in hun omgeving. We willen iedereen hartelijk danken.

### Scheurkalender

We waren blij verrast dat de groot letter Scheurkalender zo snel uitverkocht was. Meer dan 4000 exemplaren zijn opgevraagd. We hopen dat veel mensen volgend jaar met veel plezier elke dag de tekst lezen en hierdoor bemoedigd mogen worden.

### Belgische Gideons

In de loop van 2023 hebben we met de Belgische Gideons afgesproken dat wij in de toekomst de aanvragen uit België zullen verzorgen, omdat zij daar geen kans meer toe zagen. Het aantal aanvragen zal naar verwachting dus wat stijgen.

### De minsten van de mensen

Wij zingen van die wonderlijke nacht, de hemelkoren zongen voor de herders. Een kleine baby bleek de grote Redder waar deze wereld zo op had gewacht.

Wij zingen van Uw wonderlijke werk. Heer Jezus, vol van God waren Uw daden, met U begon het jaar van Gods genade: geen keten en geen ziekte was te sterk.

Heer, U wijst een nieuwe weg, doet wat niemand had verwacht. De boodschap van de vrijheid werd het eerst gebracht aan de schapen zonder herder, aan de minsten van de mensen. U was er voor hen. Juist aan hen hebt U gedacht.

Leer ons groeien, Heer, in kleiner zijn. Leer ons meer en meer de minste te zijn. Zo gaan wij de weg van Uw koninkrijk. Heer, U komt dichtbij en U zet ons overeind.

- Sela -

**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



Scan de QR-code voor  
een (periodieke) bijdrage.



Eigen Haard 51, 8561 EX Balk  
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl  
I www.bijbelvereniging.nl | IBAN NL66 INGB 0000 5398 98



**Bijbelvereniging**

voorheen de Nederlandse Gideons



## > Nieuwsbrief

Nr. 4 - 2023

Zijn Naam  
is Jezus



## > HOE HEET HIJ?

Als er een kindje is geboren, wordt er al snel naar de naam gevraagd. Blijkbaar is iedereen nieuwsgierig naar het antwoord. Iemand wordt herkend aan zijn/haar naam. Ouders kiezen een mooie naam die zij meegeven aan hun kindje voor de rest van hun leven. Maria heeft de naam van haar oudste Zoon niet zelf gekozen. De engel zei tegen Maria: 'Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus noemen'. Lukas 1:31.

### Jong leren kennen

Wat zijn we trots als ouders als ons kind voor het eerst 'pa-pa' of 'ma-ma' zegt. Je kind groeit op en leert eerst zijn ouders en broers en zussen kennen. De mensen die het dichtst bij staan. Wat is het mooi als kinderen ook al jong Jezus leren kennen. In veel gezinnen is dat niet vanzelfsprekend. Daarom is het goed om bij evangelisatie de kinderen niet te vergeten. 'Hartelijk dank voor de Bijbel die ik mocht ontvangen. Ook voor de Platenbijbel en Kleurbijbel voor mijn kinderen wil ik u bedanken, we kijken en lezen er elke dag uit. Ik leer mee met mijn kinderen'. Juist materiaal voor kinderen kan een opening zijn voor volwassenen om zelf de Bijbel te gaan lezen.

### Opgroeien

Als je iemand hebt leren kennen toen je heel jong was en je hebt daarna een hele tijd geen contact meer, dan kan het zijn dat je die persoon een aantal jaar later helemaal niet meer herkent. Daarom is het belangrijk om contact te houden. Dat is met het kennen van Jezus net zo.

*'Bedankt voor het sturen van de Groeibijbel. Ik heb al een stukje gelezen en vind het erg mooi'*  
We hebben verschillende Bijbels beschikbaar die geschikt zijn voor jongeren van 12-18 jaar.

### Kennismaking in de gevangenis

Een geestelijk begeleider in een jeugd-gevangenis stuurde ons het volgende bericht: 'Regelmatig komt het voor dat deze 'stoere' jongeren zich niet goed kunnen houden en in tranen een eigen Bijbel in ontvangst nemen'. Ook in 2023 mochten we weer veel Bijbels beschikbaar stellen voor mensen in de-tentie. Vaak worden hier kostbare Bijbels gedeeld. Dit omdat er Bijbels worden aangevraagd in de taal die de mensen het meest eigen zijn. Zo kunnen mensen ken-nismaken met de boodschap van hoop, in hun eigen taal. 'We zijn oprecht blij dat er een plek is waar we Bijbels kunnen bestellen voor de vrouwen hier in de vrouwengevangenis. Ze ondervinden steun en troost en het helpt hen enorm'.

Wat is het bijzonder dat je in een gevangenis, terwijl je misschien wel heel eenzaam bent, kennis kunt maken met de God van vergeving, troost, hoop én toekomst!



### Onverwachte kennismaking

We zijn blij en dankbaar, dat we, ook in deze tijd, nog steeds Bijbels mogen plaatsen in hotelkamers. We worden bemoedigd door de reacties die we krijgen. Zo mailde iemand het 'een wonder te vinden Gods Woord in zijn hotelkamer aan te treffen'. Iemand anders stuurde ons een bericht dat hij 'stil was gezet op zijn weg zonder God, in een hotelkamer nog wel!'. Het is daarom mooi dat ook particulieren daarna een Bijbel kunnen bestellen via de website. Zo kunnen ze blijven lezen en God beter leren kennen. 'Ik hoop dat deze Bijbel mij helpt op het juiste pad te blijven nu ik mij leven weer op de rit wil krijgen en een andere richting in wil slaan'. Soms leer je iemand kennen op een hele onverwachte plek. Vaak zijn dit ijne contacten waar je blij van wordt. Als je het contact onderhoud kun je er ijne vriendschappen aan overhouden. We bidden dat de Bijbels op hotelkamers tot zegen mogen zijn voor de mensen die ze lezen.

### Herkenning

In het afgelopen jaar mochten we weer veel bemoedigingsboekjes sturen naar verpleeg- en verzorgingshuizen. 'Ik heb ondervonden dat de boekjes tot enorme steun en bemoediging zijn, alsook om Hem beter te leren kennen'. Maar niet alleen in de verzorgingshuizen, ook mensen die thuis behandeling ondergaan zijn dankbaar voor de beschikbare Bijbels 'Ik onderga een dialysebehandeling en vind het ijn om de teksten te lezen tijdens de behandeling'. Niet alleen de Bijbels en bemoedigingsboekjes worden graag gelezen, ook kinder- en platenbijbels worden met veel plezier gekeken en gelezen.

*"Mijn oma, met dementie, kijkt graag naar plaatjes in boeken. Deze Bijbel met platen zal ze vast prachtig vinden."*

### Blijdschap

Jezus zegt in de bergrede: "Jullie zijn het licht voor de wereld". (Mat. 5: 14) Wat is het mooi als we blijdschap uitstralen en de bron hiervan mogen delen met de mensen om ons heen. 'Ik vraag Bijbels aan om in de kantine neer te leggen op mijn werk. Mijn collega's vragen wel eens dingen over mijn geloof, ik hoop dat ze zelf de Bijbel gaan lezen'. Of een taxichauffeur die Bijbels bij ons bestelde en schreef: 'Als ik een goed gesprek heb in de auto en mensen interesse hebben in het Evangelie, geef ik ze een Bijbel mee'. Zo tijdens de dagelijkse bezigheden kunnen we het Evangelie delen. De tijd rondom kerst is een mooie gelegenheid om te getuigen van wie Jezus is en waarvoor Hij naar de aarde kwam. 'Bedankt voor de kerstboekjes, we zullen deze delen met de families die 2e-kerstdag bij ons in de kerk komen. Dit zijn families die afgelopen jaar Nederlands geleerd hebben bij ons in het kerkgebouw'.

### Blijft u helpen?

We zijn dankbaar als we zien hoeveel bijbels en bemoedigingsboeken we kunnen delen met mensen. Wilt u ons blijven steunen met uw gebed en uw giften zodat we hiermee door kunnen blijven gaan?



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging