

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Nieuwe uitgaven

We hebben weer een aantal nieuwe uitgaven toegevoegd aan ons assortiment: een compacte evangelisatie Bijbel. De EBV24 is een nieuwe, Nederlandse vertaling. Ook hebben we een volledige Engelse Bijbel (KJV) nieuw beschikbaar. Daarnaast hebben we de kinderkleurbijbel in de talen Bulgaars en Tok Pisin (Papoea-Nieuw-Guinea) binnengekregen.

› Maand van de Bijbel

Elk jaar staat een maand lang het nog steeds meest gelezen boek ter wereld in de schijnwerpers. Ter ere van de 'Maand van de Bijbel 2024' is een essay uitgebracht met de titel 'Bijbel Top 3'. In dit



essay vertellen meer dan 20 bijbellezers en bijbelgeleerden over hun meest geliefde teksten in de Bijbel. Zo worden de teksten heel persoonlijk. U kunt dit essay bij ons bestellen in boekvorm.

Ook voor kinderen

hebben we een nieuwe uitgave, die we extra onder de aandacht hebben gebracht. De Junior Bijbel vertelt verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, met daarbij prachtige platen. Een mooie uitgave om cadeau te doen aan kinderen en jongeren.



› Magazijn in Balk

Zoals u misschien weet hebben wij onze grote voorraad Bijbels opgeslagen in een magazijn in Balk (Friesland). Vanuit dat magazijn versturen wij wekelijks duizenden Bijbels naar mensen door heel het land. Eind vorig jaar meldde de eigenaar, dat hij, vanwege zijn leeftijd, het magazijn in de verkoop wilde doen. We zijn erg dankbaar dat een welwillende donateur ons een lening wilde verstrekken. Dit betekent wel dat we nu een fors bedrag hebben af te betalen. Als u in de positie bent ons hierin financieel te ondersteunen, dan zijn we daar heel blij mee.

Scan de QR-code voor een (periodieke) bijdrage.



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Eigen Haard 51, 8561 EX Balk

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 1 - 2024

Zonder schade uit de leeuwenkuil!



> EEN GROTE GOD

Door het lezen van de Bijbel leer je God beter kennen. In het Oude Testament staan veel geschiedenissen die ons laten zien wie God is, hoe Hij handelt en hoe Hij met mensen omgaat. Nadat Daniël in de leeuwenkuil werd gegooid omdat hij Zijn God bleef aanbidden, staat er in Daniël 6: 'Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden'. Hoe kan dat? Omdat hij (Daniël) in zijn God geloofd had. Wat een machtige God! Hij sluit zelfs de muilen van de leeuwen om Zijn kind te bewaren. Zou je zo'n God niet aan jouw kant willen hebben?

Waar het hart vol van is...

Als je vol bent van de grootheid van God, wil je dat delen met mensen om je heen. Wekelijks krijgen we bestellingen van particulieren die de Bijbel willen doorgeven aan mensen die op zoek zijn naar liefde, vrede en hoop. "De Bijbel in grote letter is voor mijn grootouders, die door een heel moeilijke tijd gaan en hier veel steun uit halen. De rest van de bestelling gebruik ik voor mijn werk met kwetsbare jongeren." Wat is het bemoedigend als we van mensen horen dat het lezen van de Bijbel ook tot zegen is: "Ik ben ernstig ziek en de teksten uit de Bijbel geven dat ik uit mag zien naar Jezus."

Er staan inmiddels heel wat Bijbelboxen verspreid door het land. In de Bijbelbox passen 8 verschillende talen Nieuwe Testamenten. Als u een Bijbelbox heeft staan, vergeet u die niet om hem aan te vullen? Op sommige plekken komen vanaf het voorjaar weer veel toeristen. Mooi als zij een Bijbel in eigen taal tegenkomen en mee kunnen nemen. Weet u nog een plek waar de Bijbelbox geschikt zou kunnen zijn? Geef mensen vooral de tip om een bestelling te plaatsen.

Een christelijke woningbouwcorporatie bestelde een groot aantal Nieuwe Testamenten met psalmen. Deze worden meegegeven aan nieuwe huurders. Een prachtige manier om je als christelijke corporatie te onderscheiden. Hoe merken mensen om ons heen dat wij een God hebben die de macht heeft om leeuwenmuilen te sluiten en stormen tot bedaren te brengen?

Nooit schade?

Een prachtige geschiedenis die ons wijst op de bescherming van God kan ook grote vragen oproepen. Misschien ervaart u pijn en verdriet en vraagt u zich af of God u dan vergeten is. Waar richten we dan onze hoop op?

"Bedankt namens Susanna de Christin uit Pakistan. Ze werd geslagen en gedwongen moslim te worden, maar weigerde. Nu mogen we haar de Bijbel weer geven in haar eigen taal." Wat een getuigenis dat zij de kracht en moed had om te weigeren moslim te worden!



Susanna heeft schade geleden, maar mocht kracht van God ontvangen om vast te houden aan haar geloof. Weet u wie ook schade heeft geleden? Jezus zegt in Lukas 24: "Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien". De discipelen konden Jezus herkennen aan de littekens van Zijn kruisdood. Ook weten we dat Jezus weende toen Lazarus, een vriend van Hem, was overleden. Hij kent ons verdriet en pijn. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonden.

Wij hebben verschillende bemoedigingsboekjes in ons assortiment. Deze boekjes zijn zeer geschikt om aan mensen cadeau te doen als er rouw, ziekte en verdriet is. Het boekje *Kostbare Tijd* is een Groot letteruitgave, dat bij uitstek is geschikt voor mensen bij wie het levenseinde dichtbij is.

Zien op Hem

Juist omdat we leven in een wereld van veel gebrokenheid mogen we zien op een God van kracht en bescherming, maar ook van troost en hoop. We kregen een prachtige mail van iemand die het boekje 'Het heil is er voor iedereen' gegeven had aan een kennis die onterecht gearresteerd was. "Het boekje heeft degene Jezus doen laten aannemen! De teksten hebben veel oud zeer geheeld. Heel veel tranen, heel veel troost is eruit gehaald in die donkere dagen!" Naast het boekje 'Het Heil is er voor iedereen', hebben we meer bemoedigingsboekjes die zeer geschikt zijn om te delen in gevangenissen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Scheurkalender

We hebben veel dankbare reacties gehad naar aanleiding van de scheurkalender 2024. "In ieder geval mijn welgemeende hartelijke dank voor deze bijzondere verrassende scheurkalenders met hun bijzondere, rijke inhoud! Heel fijn om in liefde en dankbaarheid anderen blij te mogen maken."

De scheurkalender blijkt een prachtig middel om mensen te bemoedigen. Achter de schermen zijn veel mensen al druk met de kalender 2025. Deze zal 5 april gepresenteerd worden en daarna kunt u uw bestelling plaatsen.

Kindermateriaal

Juist voor kinderen kunnen verhalen uit het Oude Testament nogal tot de verbeelding spreken. Al heel jong leren zij God kennen door verhalen uit de Bijbel. Voor kinderen hebben wij verschillende boekjes en kinderbijbels in ons assortiment. Mooi om uit te delen bij een doopdienst of andere diensten, waar mensen komen die nauwelijks iets weten over de grote en machtige God uit de Bijbel.

Blijft u helpen?

We zijn blij als we zien hoeveel Bijbels en bemoedigingsboeken we kunnen delen met mensen, ook die zijn beschadigd door het leven. Wilt u ons blijven steunen met uw gebed en uw giften, zodat we hiermee door kunnen blijven gaan?



Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harm Jager'.

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging