

> Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

Algemene ledenvergadering

Op dinsdag 14 mei is de Algemene ledenvergadering gehouden. Dit jaar hebben we elkaar ontmoet in het Open Doors Bezoekerscentrum. Daar kregen we ook een indrukwekkende rondleiding. We zagen hoeveel moeite er gedaan moe(s)t worden om Gods Woord te verspreiden en hoe mensen daarin vertrouwden op de God van de Bijbel. We danken God voor de vrijheid die we hebben om in Nederland ons werk te doen.

Evangelie van Johannes - Farsi

We hebben een grote hoeveelheid Johannes evangelien mogen ontvangen in het Farsi. Mocht u een goede bestemming weten of ze zelf goed kunnen gebruiken, horen we het graag.

Evangelisatie onder zeelieden

Met enige regelmaat worden er Bijbels besteld voor evangelisatie onder zeevarenden. We zijn dankbaar dat de doelgroepen die we mogen bedienen zich uitbreiden.

Financiën

Doordat we vorig jaar de werkzaamheden van de Belgische Gideons hebben overge-

nomen en we daarbij ook een mooi bedrag mochten overnemen, hebben we 2023 met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Daar zijn we dankbaar voor. Wel merken we dat onze giften en donaties dreigen af te nemen. We vragen u ons hierin te ondersteunen met uw gebed.

We danken de mensen hartelijk van wie we een gift mochten ontvangen ten bate van de aflossing van ons magazijn.

Contributie

Al jarenlang hanteren we voor leden een contributie van € 13,50. We merken echter dat de kosten voor onder andere de inkoop van Bijbels en verzending blijven stijgen. Daarom hebben we tijdens de laatste jaarvergadering besloten om de contributie te verhogen naar € 17,50.

Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de Algemene ledenvergadering. Als u nog geen lid bent maar graag wilt worden, stuur dan gerust een e-mail. En als u toch liever geen lid meer wilt zijn, laat het ons dan ook weten.

Scan de QR-code voor een (periodieke) bijdrage.



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Eigen Haard 51, 8561 EX Balk

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



> Nieuwsbrief

Nr. 2 - 2024

Heb jij al een
huis gevonden?



› EEN VEILIGE PLEK OM TE WONEN

In deze tijd, waarin het huizentekort in Nederland blijft toenemen, worden veel mensen geconfronteerd met de uitdagingen bij het vinden van een (t)huis. De stijgende huizenprijzen en de beperkte beschikbaarheid van betaalbare, veilige woningen zorgen voor spanning en onzekerheid bij mensen die op zoek zijn naar een plek om te wonen.

In Johannes 14 heeft Jezus het ook over een huis: "In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen." Jezus zegt dat er veel woningen zijn bij Zijn Vader. Er is overvloed. Deze belofte van Jezus biedt troost en hoop. Het herinnert ons eraan dat er een plek is van vrede, rust en veiligheid in de aanwezigheid van God, waar iedereen welkom is en waar genoeg ruimte is.

Niet meer thuis

Voor zieken en ouderen kan het erg moeilijk zijn als ze (tijdelijk) niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Voor velen van hen, die opgroeiden met de Bijbel, biedt het lezen ervan troost en kracht. Ze vinden hierin niet alleen woorden van bemoediging, maar ook een bron van hoop en rust in moeilijke tijden. Om deze reden hebben we verschillende bemoedigingsboekjes met Bijbelteksten. Deze zijn zeer geschikt om cadeau te doen als mensen naar een verzorgingshuis verhuizen, opgenomen worden in het ziekenhuis, een ernstige diagnose krijgen of voor mensen in rouw. "Wat een prachtig boekje 'Geborgen tranen'. Als Stafflid Zorg ga ik ze zeker uitdelen. Veel verdriet om ons heen helaas".

Ook de Groot Letter Scheurkalender is om deze reden in het leven geroepen.

We hebben al veel positieve reacties gehad op de scheurkalender 2024. Een bewoner zei: "Ik heb veel kracht nodig en die heb ik nu niet". Ze was blij dat ze de dagelijkse teksten van februari gevouwen had, want dat herinnert haar eraan waar ze de kracht kan vinden (foto hieronder). Op vrijdag 5 april is de nieuwe kalender gepresenteerd. Deze is zeer geschikt om te gebruiken in verpleeghuizen en woongroepen. Afgelopen jaar hebben ook veel diaconiën de scheurkalender, met succes, cadeau gedaan aan ouderen, zieken en mensen met een handicap. De 4.000 exemplaren die we beschikbaar hadden waren in november al op. Dit jaar hebben we 5.000 exemplaren laten drukken.

Vele woningen

Jezus spreekt dus over 'vele woningen' in het huis van Zijn Vader. In de grondtekst wordt duidelijk dat het hier gaat om 'veel kamers'. Zoals er in een hotel, gevangenis, ziekenhuis of verzorgingshuis veel kamers zijn onder één dak. De Bijbelvereniging is in 1948 begonnen met het plaatsen van Bijbels in hotelkamers. Omdat we ervan overtuigd zijn dat de Bijbel wijsheid, bemoediging en troost biedt en de weg wijst



naar de enige God die niet alleen in het leven voor ons zorgt, maar ons ook een eeuwig, veilig (t)huis biedt. Over deze zorgende God mogen we mensen vertellen: "Ten behoeve van straatevangelisatie. Onlangs ontmoetten we een Hongaarse man, dakloos en hij wilde erg graag een Bijbel ontvangen. Hij had al eerder over Jezus gehoord. We hadden op dat moment geen Hongaarse NT. Hij kon gelukkig Engels, dus hij kon voorlopig uit de voeten met een Engels NT, maar we hebben hem beloofd een complete Hongaarse Bijbel voor hem te regelen".

Schoolverlaters en studenten

Kinderen en jongeren zijn soms al heel jong op zoek. Waarnaar eigenlijk? Zoals volwassenen de gevolgen van de zonde ervaren, zien en voelen kinderen en jongeren vaak ook al dat we leven in een zondige wereld. "Ik werk als schoolverpleegster op een school en ik kom regelmatig in contact met leerlingen die veel vragen hebben, ook over mijn geloof. Omdat ik niet overal een antwoord op heb, eindigt ons gesprek meestal over degene die wel alles weet en dat is onze Heere Jezus Christus. Ik ben dan ook heel blij dat ik Bijbels heb mogen ontvangen en dat deze beschikbaar zijn voor de degenen, die er open voor staan om te lezen." De Bijbel kan zeker ook voor kinderen en jongeren troost en hoop bieden.

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Het is een goed gebruik om de leerlingen bij hun afscheid een mooi aandenken mee te geven. Wat is er mooier dan een Bijbel cadeau te doen? De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld, en met goede reden. Voor jonge mensen, die een nieuwe fase in hun leven ingaan, kan de Bijbel een bron van inspiratie en leiding

zijn. We hebben al veel aanvragen gehad. Kent u een basisschool waar (nog) geen Bijbels worden gegeven? Mail of bel ons voor meer informatie zodat u de school kan informeren.

Kerk als huis van God

De kerk wordt vaak beschouwd als het huis van God, waar gelovigen samenkomen om God te aanbidden, gemeenschap te ervaren en geestelijke groei te bevorderen. Voor toeristen die een kerk bezoeken, kan de aanwezigheid van God voelbaar zijn in de stilte en sereniteit tussen de soms eeuwenoude muren. In deze momenten van bezinning en rust kunnen bezoekers een diepe verbinding ervaren, zelfs als ze niet bekend zijn met het geloof. Het aanbieden van Bijbels in kerken biedt een waardevolle gelegenheid voor mensen om God beter te leren kennen, Zijn woorden te ontdekken en Zijn liefde te ervaren. We hebben afgelopen jaren al heel wat Bijbelboxen geplaatst in kerken. Heeft uw gemeente er ook al één? Vergeet u hem niet bij te vullen? Mocht u nog geen Bijbelbox hebben, bestel dan de Bijbelbox mét Bijbels (beschikbaar in meer dan 70 verschillende talen) op onze website.

Blijft u helpen?

Wilt u ons blijven steunen met uw gebed en uw giften zodat we ons kunnen blijven inzetten om het evangelie te verspreiden?



Met vriendelijke groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging