

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Fantastische mogelijkheden

We worden regelmatig bemoedigd door christenen die met prachtige ideeën komen om mensen in aanraking te brengen met Gods Woord. Wat een beweging en een creativiteit! De honger is, ook in Nederland, ongekend groot. Het is toch onvoorstelbaar dat dit jaar al meer dan 100.000 Bijbeluitgaven werden verspreid in ons land? We danken God ervoor!

### › Creatief geven

Niet alleen de manieren om de Bijbels te geven zijn creatief. Ook de mogelijkheden om een bijdrage te geven zijn dat. Naast het overmaken van uw gift via uw bankrekening, kunt u ook op andere manieren financieel bijdragen: a. Na het doen van een bestelling van Bijbeluitgaven is het mogelijk direct te doneren via een button; b. Via het sturen van een SMS naar 4333 met het woord 'bijbel', geeft u eenmalig € 3,00; c. Het boeken van een reis

via [www.booking.com/steunbijbelvereniging](http://www.booking.com/steunbijbelvereniging) betekent dat een behoorlijk percentage van de reissom aan de Bijbelvereniging wordt overgemaakt.

### › Kerstboekje

Omdat we veel verhalen krijgen te lezen van christenen die rond de kersttijd iets willen aanreiken, met name aan kinderen, hebben we nu ook het boekje 'het feest van Kerst' op voorraad. Ook hebben we weer een behoorlijk aantal kinderbijbels aangekocht. Die blijken namelijk in een grote behoefte te voorzien...

### › Vrijwilligers gezocht

We zijn dankbaar dat een aantal gemotiveerde vrijwilligers veel werk verzet voor onze Bijbelvereniging. Op die manier worden de kosten zo laag mogelijk gehouden en kunnen we zoveel mogelijk geld besteden aan het verspreiden van veel diverse Bijbeluitgaven. Toch zijn we op zoek naar aanvulling. Elk jaar openen vele tientallen nieuwe hotels

in Nederland hun deuren. Graag benaderen wij deze hotels (telefonisch) om de interesse te peilen naar een Bijbel op de kamers. Een mooie taak voor iemand die vanuit zijn eigen omgeving op de zelf gekozen tijd vrijwilligerswerk wil doen!

### › Alertheid gevraagd

Als u in een hotel overnacht, is het de moeite waard om te melden dat u de Bijbel op uw kamer waardeert. Van hotelmanagers krijgen wij namelijk wel eens te horen dat de Bijbels maar opgehaald moeten worden door ons, omdat er toch geen belangstelling voor is... Ook als u bijvoorbeeld in een B&B overnacht mag u wijzen op de mogelijkheid een Bijbel op de kamer te krijgen. Een telefoontje of een mailtje naar de Bijbelvereniging en er wordt dankbaar op gereageerd. Omdat we mooie reacties horen van mensen, voor wie de Bijbel op hun kamer een ontmoeting met de Schrijver betekende!

**Bijbelvereniging**

voorheen de Nederlandse Gideons



# › Nieuwsbrief

December 2017 - nr. 4



Nu weet ik pas  
waar het om  
gáát tijdens de  
kerstdagen...!

**Bijbelvereniging**

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



## › 'TEGENOVER DE KERK...'

*'In de heemtuin tegen over de kerk wordt elk jaar een speurtocht gehouden naar de stal van Bethlehem. De tocht start en stopt bij de stand van onze kerk. Daar krijgen de kinderen een beloning en als ze interesse hebben willen wij ook graag een kinderbijbel meegeven. Ook nodigen wij een paar keer per jaar de kinderen van scholen uit. Oma's en opa's, papa's en mama's worden gevraagd om met de kinderen te spelen, samen naar verhalen te luisteren en te eten. Ook daar mogen we regelmatig Bijbels overhandigen.'*

### Verrassende initiatieven

Het is zó mooi om te merken dat er allerlei creatieve initiatieven worden ontplooid om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie! De Bijbeluitgaven, die onze vereniging gratis mag verstrekken voor o.a. missionaire activiteiten, nodigen kennelijk uit tot verrassende ideeën. Ook in deze tijd van advent bereiden veel christenen bijzondere ontmoetingen voor met medemensen. Rondom de kerstdagen zijn er veel kansen om te vertellen over onze Redder en Zaligmaker. Zodat mensen gaan begrijpen waar het écht om gaat. Niet alleen tijdens de kerstdagen, maar tijdens het hele leven!

### Prostituees, gevangenen, daklozen, vluchtelingen

Een 'willekeurig' rijtje mensen waar vaak op neergekeken wordt. Gelukkig niet door iedereen. We horen van bemoedigende acties om deze mensen te bezoeken en hulp aan te bieden. We vernemen dat deze mensen kracht ontvangen, doordat ze ondervinden



dat er mensen zijn die om ze géven. Zoals ook Jezus met ontferming bewogen was. Ze ervaren dan wat échte liefde betekent. De uitnodigende woorden van Jezus aan vermoeiden en belasten om tot Hém te komen, vinden een weg naar hun hart. En in de aan hen overhandigde Bijbel kunnen ze die woorden lezen en herlezen...

### Arabisch, Dari, Farsi, Tigrinya, Urdu...

De ruim 170 verschillende Bijbeluitgaven in vele tientallen talen zorgen nogal eens voor blij verbaasde reacties. Nederlanders die bijvoorbeeld inburgeraars begeleiden of op bezoek gaan bij vluchtelingen, weten steeds beter de weg naar onze vereniging te vinden om een Bijbel in de gewenste taal aan te vragen: *'Ze waren zo blij met de Farsi bijbels en kinderbijbels in die taal. We hadden ze geen groter geschenk kunnen geven. Ook namens hen enorm bedankt!'* Op allerlei manieren komen de Bijbels bij de mensen voor wie ze kennelijk bestemd zijn: *'Heb er toen één meegenomen uit de Bible Box en die is sinds vanmiddag in goede handen bij een islamitische jongen, die onze gebedsbijeenkomst op school eens wilde bezoeken.'*

### Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

Het brede aanbod is niet alleen belangrijk voor de uiteenlopende locaties waarin de Bijbels worden neergelegd (van hotels tot gevangnissen, van schepen tot verpleeghuizen). Ook de verschillende leeftijdsgroepen kunnen nu van Bijbels worden voorzien. Voor kinderen zijn er diverse kinderbijbels in tientallen talen, voor de jeugd is er een stripbijbel, voor volwassenen zijn diverse Bijbels in 60 talen voorhanden en voor de ouderen zijn specifieke uitgaven beschikbaar, zoals 'Kostbare tijd' en 'InZicht'. Zo kunnen bijvoorbeeld ouderenbezoekers, opvangbegeleiders, jongerenwerkers en onderwijzers eigenlijk altijd een uitgave vinden, die geschikt is voor de persoon die het Evangelie nodig heeft. Dat dit wordt gewaardeerd

### Nieuwe projecten

Als aan onze vereniging gevraagd wordt naar Bijbels in talen die we niet in ons assortiment hebben, proberen we die ergens te kopen. Want we willen graag zoveel mogelijk verzoeken honoreren. Soms staan we echter letterlijk met lege handen. Een aantal keren bereikte ons namelijk de vraag naar een Bijbel waarin de talen Arabisch en Nederlands naast elkaar zijn afgedrukt. Tijdens Bijbelstudies met Arabisch sprekende mensen zou zo'n Bijbel een belangrijk positief effect hebben, vandaar. Ook zou taalles gegeven kunnen worden met behulp van de Bijbel. Hoe mooi zou dát kunnen zijn! Om financiële redenen is de realisering voor ons helaas niet mogelijk. De kosten voor de opzet van zo'n project, met alles wat daarbij komt kijken, zouden bijna € 20.000,- bedragen. We hopen van harte op enkele ondernemers, die zoeken naar een zinnig sponsorproject... Omdat het idee zelf ons niet losliet, zijn we inmiddels gestart met een ander project. We kregen de 'Elberfelder Kinderbibel' onder ogen: een kinderbijbel met de paralleltaalen Duits-Arabisch. We vernamen dat deze Bijbel in Duitsland succesvol is, doordat ouders en kinderen deze kinderbijbel gebruiken om Duits te leren. Inmiddels hebben we contact met de mensen van Stichting Gave. Want we wilden graag weten hoe zij aankeken tegen de Arabische tekst en ons plan om een kinderbijbel uit te brengen in de paralleltaalen Nederlands-Arabisch. Gezien de positieve reacties en de toezegging van medewerking, zijn we intussen bezig met de vertaling van het Duits naar het Nederlands vanuit de genoemde kinderbijbel. Voor de bekostiging van dit project worden fondsen aangeschreven en we zijn hoopvol gestemd, temeer omdat dit project wat minder kostbaar is. Wilt u bovengenoemd(e) project(en) te steunen? Dan heel graag bij uw donatie vermelden: 'Bijbel NEDAR' of 'Kinderbijbel NEDAR'. Geweldig bedankt!

bewijzen de vele reacties, zoals:

*'Dank u wel. We zijn hartstikke blij dat we door jullie deze mensen kunnen zegenen met het Woord van God.'* en: *'We wensen u en uw organisatie de genade van Jezus Christus, de liefde van God en de innige band met de Heilige Geest toe.'* en: *'Zonder jullie inzet en medewerking kunnen wij het werk van evangelisatie ook niet helemaal realiseren.'* Bijna dagelijks geven mensen hun hartelijke en welgemeende dank aan ons door!

Meer dan 100.000 Bijbeluitgaven mochten we dit jaar al weer kosteloos verspreiden. We vragen het gewoon maar heel eerlijk en rechtstreeks: wilt u ons (ook dit keer weer) meehelpen om Bijbeluitgaven in zoveel mogelijk verschillende talen gratis te kunnen blijven aanbieden? Zodat veel warmhartige mensen op allerlei creatieve manieren de



Blijde Boodschap mogen geven aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen? En bidt u mee dat de woorden van genade en ontferming een weg mogen vinden naar hun hart?

Al onze Bijbeluitgaven zijn te zien en te bestellen op onze website: [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl).



Met vriendelijk groet,

**Harm Jager,**

*voorzitter Bijbelvereniging*

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat de boodschap van liefde en eeuwige redding zoveel mogelijk mensen in hun eigen taal en hun eigen situatie mag bereiken? Uw gift is heel erg welkom! **Hartelijk bedankt!**