

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Groot bereik

In 2017 werden meer dan 100.000 Bijbeluitgaven verspreid! Daarom zijn we constant alert op het bijhouden van onze voorraden. Steeds zijn Bijbeluitgaven in 70 talen in 150 uitvoeringen beschikbaar. Zo streven we er naar zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken.

› Groot Letter Bijbels

Inmiddels hebben we nogal wat sets van de Groot Letter Bijbel mogen neerleggen, vooral in verpleeghuizen. Maar de vraag is veel groter, terwijl onze voorraad nu is uitgeput. Echter, de sets zijn erg duur, zodat we ons bezinnen op verdere stappen hierin.

› Gevangenen

Met name voor het Bijbelverspreidingswerk onder gevangenen is het grote

aantal beschikbare talen een enorm voordeel. Gevangenispastors maken dan ook veel en dankbaar gebruik van ons aanbod.

› Kerken enthousiaster

In een groot aantal kerken staat intussen een Bible Box: een kistje met acht vakken, waarin totaal 100 Nieuwe Testamenten een plaatsje kunnen krijgen. In elk van de vakken kan worden gekozen voor een andere taal. Mensen uit allerlei landen kunnen zo bereikt worden met het Evangelie. Tijdens open dagen en kerkrondeleidingen zijn er nu prachtige missionaire kansen. Ook op evangelisatiekramen tijdens bijvoorbeeld braderieën, bewijzen de gratis Bijbeltjes hun grote nut. Er zijn al veel enthousiaste gebruikers, maar nog niet alle kerken hebben deze mogelijkheid ontdekt!

› Kinderbijbels

Niet alleen 'grote-mensen-Bijbels', ook kinderbijbels hebben we in vele talen op voorraad. Vaak komen die op verrassende manieren op de goede plek terecht. We zijn er dankbaar voor!

› Gunnend en bewogen

We worden meer dan eens bemoedigd door de warmhartigheid van christenen, die het Evangelie met anderen delen. Gunnend en bewogen helpen ze vele anderen met daad en Woord. Zij schamen zich niet voor het Evangelie van Christus. Waarom zouden ze ook, 'want het is een kracht van God tot zaligheid voor iedereen die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek' (Romeinen 1 : 16).

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Februari 2018 - nr. 1

Wat ben
ik blij met
uw hulp!



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



› LEERZAAM INTEGREREN



In onze vorige nieuwsbrief schreven we over onze wens om een tweetalige kinderbijbel te laten drukken. Dit naar aanleiding van het succes van de 'Elberfelder Kinderbibel'

in Duitsland. Deze kinderbijbel in de talen Duits en Arabisch wordt in Duitsland o.a. gebruikt door ouders en kinderen om Duits te leren. Dat sprak ons aan: een kinderbijbel die toegankelijk is voor Arabisch spreken- de kinderen én hun ouders: vluchtelingen, asielzoekers, inburgeraars en integreren- den. Vandaar dat we de mogelijkheden onder- zochten om zo'n kinderbijbel in de talen Nederlands en Arabisch te laten produceren. De Nederlandse taal is belangrijk gevormd door Bijbelse uitdrukkingen en uitspraken. Ook onze cultuur heeft veel invloeden ondergaan door de Bijbel. Door samen te lezen kunnen ouders met hun kinderen én kennis nemen van de Bijbel én beter thuis- raken in onze taal. We deden een oproep om dit project te steunen met een gift. Inmiddels is hiervoor € 3.300,- ontvangen en daar zijn we enorm dankbaar voor! En hoewel we voor de eerste 2.000 exempla- ren € 17.000,- blijken nodig te hebben, zijn we in vertrouwen aan de slag gegaan met de voorbereidingen. We hopen van harte binnen afzienbare tijd deze kinderbijbels van de drukpersen te zien rollen. Wilt u bidden en doneren voor dit project? Dank u wel! Als u hiervoor een gift overmaakt, dan graag met vermelding 'Kinderbijbel NEDAR'. Uw bijdrage is meer dan welkom!

Tagalog en Indonesisch

Soms krijgen we meerdere vragen naar Bijbels in een bepaalde taal, nadat men te- vergeefs heeft geprobeerd die via andere

organisaties te bemachtigen. Zo kregen we diverse verzoeken om Bijbels in het Tagalog, de taal die gesproken wordt op de Filipijnen. Op veel zeeschepen werken Filipijnen en als wordt aangelegd in havens is er regelmatig gelegenheid om met op- varenden in contact te komen en hen een Bijbeltje in hun eigen taal te geven. Om tegemoet te komen aan de vraag, hebben we kortgeleden 5.000 Tagalog Bijbeltjes laten drukken. Ongeveer hetzelfde was het geval met Indonesische Bijbels. Ook hierom werd dringend verzocht, vanwege de grote behoefte hieraan. Omdat deze Bijbels nergens voor schappelijke prijzen te koop zijn, hebben we het proces in gang gezet om ook in deze taal 5.000 Nieuwe Testamenten te laten drukken. In vertrou- wen dat ook hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar komen.

Omkijken met hart en handen

Wij vinden het natuurlijk geweldig bemoe- digend dat we bijna dagelijks dankbare reacties ontvangen. Reacties, die ons laten weten dat in ons land blijvend behoefte is aan de Bijbel. Reacties, waaruit we mogen opmaken dat er prachtige ontmoetingen zijn. Dat velen gedreven zijn en omkijken naar een ander. Omkijken met hart en handen. Door hulp te geven, door troost te bieden, door een Bijbel te overhandigen. Een Bijbel in de taal van de ontvanger! We delen graag enkele reacties:



'De beste wensen nog voor het nieuwe jaar! Bedankt voor uw hulp aan de gedetineerden bij het detentiecentrum Schiphol. Hopelijk dat u ons dit jaar weer kunt steunen met de Bijbels.'

'Na ruim een jaar weinig activiteit, hopen we binnenkort onze evangelisatieactiviteiten weer op te kunnen pakken (we hebben brand gehad in de kerk). We openen dan op zaterdagoch- tend onze deuren voor (met name) dak- en thuislozen in Den Haag. Uit ervaring weten we dat er veel behoefte is aan zorg onder deze groep, waarvan er velen openstaan voor een boodschap uit Gods Woord. Daarom maken we graag gebruik van uw uitgaven, die goed aansluiten bij de behoefte.'

Laten inschakelen

En ú, als donateur van onze Bijbelvereni- ging, zorgde er mede voor dat er ook het afgelopen jaar weer vele tienduizenden Bijbels verspreid mochten worden! U hebt zich laten inschakelen in de missie om het Evangelie in vele talen uit te laten delen. En dat in Nederland! Waarover nogal eens somber wordt gedaan. Soms terecht. Maar op dit gebied mogen we enorm dankbaar zijn. Want er is in ons land veel belangstel- ling voor het christelijk geloof! Prachtig om dan een Bijbel te kunnen aanreiken, toch? En daarom: veel, heel veel dank voor uw steun in gebed en gaven.

Telkens worden weer mogelijkheden ge- vonden om anderen te bereiken met het Evangelie. Mensen stimuleren elkaar ook om het Woord van God te delen. Vanuit bewogen harten worden vele Bijbels over- handigd en wordt gebeden om vrucht: *'Ik ben zo vrij geweest om ook een aantal kinderbijbels toe te voegen. Vrouwen die in de prostitutie werken, vinden dit vaak mooi. Voor zichzelf of om aan hun kinderen te geven.'*

'We hebben afgelopen zondag een heel fijne dienst gehad naar aanleiding van het Groot- huisbezoek.'

Hierbij waren personen uitgenodigd die niet meer in de kerk kwamen. Tevens hebben we onze gemeenteleden benaderd om zoveel mogelijk rond te kijken waar een Bijbeltje op zijn plaats zou zijn. Hopelijk mogen we er nóg 25 of 50? Dat zou heel fijn zijn. Vast veel dank, namens onze gemeente.'

'Graag wil ik u heel hartelijk danken voor zoveel Bijbels, die ik in onze woonplaats aan mensen mag doen toekomen in verschillende talen! Ze worden met zoveel dankbaarheid en vreugde ontvangen!'

Giften, donaties en collecten

Voor al deze tienduizenden Bijbels per jaar, die kosteloos worden verspreid, is uiteraard geld nodig. We zijn onder de indruk van het feit dat ons werk ook afgelopen jaar gewel- dig werd gesteund door giften, donaties en collecten. Maar doordat de aankopen en de verspreidingen enorm zijn toegenomen, zijn er ook meer financiële middelen nodig. Toch willen we graag aan zoveel mogelijk verzoeken tegemoet blijven komen. Helpt u (weer) mee om deze missie ook dit jaar te kunnen verwezenlijken door op de meest uiteenlopende plaatsen in Nederland het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat de overhandigde Bijbels gelezen worden en de woorden van het Evangelie geloofd zullen worden? Uw gebeden en uw giften zijn van harte welkom! **Hartelijk bedankt!**