

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Grote aantallen

In 2017 werden 107.896 Bijbeluitgaven verspreid! In de eerste vier maanden van 2018 waren het er al weer ruim 45.000. Wat is de behoefte groot aan het Woord van God!

› Kinderbijbel

Nederlands-Arabisch

Inmiddels vorderen we met de voorbereidingen voor de kinderbijbel in de paralleltalen Nederlands en Arabisch. Financieel gesproken is er nog een lastige 'hobbel': voor dit project is nog € 11.000,- nodig. Maar we weten ons gesteund door een groot aantal trouwe donateurs. En bovendien: we leggen het in vertrouwde Handen!

› Indonesische Bijbels

Met name voor het Bijbelverspreidingswerk onder scheepslieden werd ons regelmatig de vraag gesteld

of we Nieuwe Testamenten beschikbaar hadden in het Indonesisch. We kochten er regelmatig een tiental, maar de vraag was steeds veel groter dan het aantal dat we konden aankopen. We zien het als een wonder dat het naar verwachting binnenkort gaat lukken om er enkele duizenden te laten drukken!

› Waardering kerken

Steeds meer kerkelijke gemeenten zien het zitten om Bijbels beschikbaar te stellen voor bezoekers van hun kerken en hun kerkdiensten. De Bible Box blijkt daarvoor een eenvoudig, maar zeer effectief middel te zijn. Vaak met als gevolg dat kerkmensen het als vanzelfsprekend gaan ervaren om daarbij uitleg te geven en in gesprek te komen met die bezoekers. En God werkt met Zijn Geest door Zijn Woord en Hij zegent die gesprekken!

› Alle leeftijden

We merken dat het erg belangrijk is dat er een grote diversiteit aan Bijbeluitgaven op voorraad is. Kinderbijbels, stripbijbels, Bijbels in traditionele en gewone taal, geïllustreerde boekjes voor ouderen: voor elke doelgroep is een zinnige uitgave voorhanden. Er wordt dan ook veel en dankbaar gebruik van gemaakt.

› Doelgiften

Uw gift mag u natuurlijk ook voor een specifiek doel bestemmen. Voor de tweetalige kinderbijbels in het Nederlands-Arabisch voegt u als omschrijving toe: 'Nedar'. Voor de Indonesische Nieuwe Testamenten 'Bijbindo' en als u een (extra) donatie doet n.a.v. ons jubileum: 'Jubileumgift'. Bij voorbaat en mede namens veel toekomstige Bijbellezers: 'geweldig bedankt!'

Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Mei 2018 - nr. 2

*'Uit de mond van
jonge kinderen ...'*



Bijbelvereniging

voorheen de Nederlandse Gideons



Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld

T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl

I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



› WELK RUGZAKJE?

In het onderwijs is het een veelgebruikte term: kinderen met een rugzakje. Vaak wordt dat figuurlijk bedoeld. Kinderen hebben nogal eens emotionele bagage, die ze zogezegd meedragen op hun rug. En als we ons realiseren in welke tijd onze kinderen opgroeien, hoeft het ons niet te verwonderen dat kinderen al op jonge leeftijd veel moeten 'meesjouwen'. We vonden het dan ook bemoedigend om een bijzondere aanvraag te krijgen voor bijbels. Ze waren bestemd voor rugzakjes voor schoolkinderen in Hongarije! Samen met andere schoolmaterialen, die voor (de ouders van) deze kinderen anders niet te betalen zouden zijn. Een mooi initiatief om het begrip 'rugzakje' positief in te vullen! En een prachtige manier om kinderen de Bijbelse boodschap mee te geven. 'Uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen' zei Jezus, 'hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht'.

Kinderkleurbijbels

Sinds we kinder- en stripbijbels aan ons assortiment hebben toegevoegd, wordt er veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld door onderwijzers die Godsdienst Vormend Onderwijs geven op openbare basisscholen. Ook de kinder**kleur**bijbels worden veel aangevraagd. De fantasie van kinderen kan prachtig worden benut, doordat ze zelf de platen bij de Bijbelverhalen mogen inkleuren. En doordat we deze Bijbels al in 18 verschillende talen in voorraad hebben, kunnen kinderen samen met dezelfde verhalen bezig zijn, ook als ze elkaars taal niet spreken. De Nederlandse versie ontbrak nog steeds, maar kortgeleden hebben we die, als 19^e taal, kunnen toevoegen! Voor het kinderwerk op heel veel campings (Dabarwerk), zullen ook deze kinder**kleur**bijbels worden gebruikt. Uiteraard zijn ze ook voor specifiek internationaal kinderwerk heel geschikt.



Soepbus en Kerkproeverij

In diverse steden van ons land rijdt de soepbus van het Leger des Heils. Soep, koffie, brood en dekens worden uitgedeeld aan o.a. dakloze medemensen. Onze vereniging stelt Bijbeltjes beschikbaar in diverse talen, zodat ook gééstelijk voedsel kan worden aangereikt!

Ook dit jaar wordt de campagne Kerkproeverij gehouden. Het is een landelijk initiatief om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst. In 2017 hebben ruim 450 kerken aan deze campagne meegedaan en verrassend veel mensen hebben, soms na lange tijd of zelfs voor het eerst, een kerkdienst bijgewoond. Tijdens de vorige maand gehouden Inspiratiedag was onze vereniging aanwezig om (een gedeelte van) onze beschikbare Bijbeluitgaven te tonen. Tijdens de vorige Kerkproeverij zijn er honderden Bible Boxes geplaatst in kerkgebouwen, zodat er in elke gewenste taal Bijbels aanwezig zijn. Voor zowel toeristen als voor mensen die een kerkdienst bezoeken.

Warm welkom

Soms lijkt het misschien alsof alles om ons heen bestaat uit het verspreiden van haat en negatief nieuws. Gelukkig is dat maar een gedeelte van de werkelijkheid. Bij ons komen prachtige berichten binnen van manieren waarop de Bijbels worden verspreid. Zo mailde iemand ons dat alle gezinnen die binnen hun organisatie ambulante worden begeleid, een welkomstpakket ontvangen. Dit welkomstpakket, dat wordt aangeboden aan het begin van hun traject, bevat allerlei praktische zaken. En, werd ons verzekerd, 'een Bijbel mag daarin natuurlijk niet ontbreken.' Een ander liet weten: 'Helemaal super. We zijn er heel blij mee. In ons Buurtsteunpunt komen veel mensen binnenwandelen uit allerlei culturen. We hebben vaak mooie gesprekken en er wordt regelmatig om een Bijbel gevraagd. Die kunnen we hen dan in hun eigen taal meegeven.'

Bewogen aanvragen

Er is ontzettend veel diversiteit in de aanvragers van Bijbels. Hoteleigenaren, gevangenispastors, evangelisatiemedewerkers, hospicevrijwilligers, vluchtelingenhelpers, ziekenbegeleiders, bungalowparkbeheerders, hulpverleners, bed & breakfastbezitters, kerkpioniers, kinderwerkers, ouderenbezoekers, geestelijk verzorgers, onderwijspersoneel en verpleeghuismanagers. En ja, vaak zijn het ook heel 'gewone kerkmensen'. En het treft ons dat er grote bewogenheid is, als motivatie voor deze aanvragen. Zo schreef iemand: 'Er is kracht in Zijn Woord! Twee weken terug kwamen er drie buitenlandse vrouwen na de preek naar mij toe. Ze vroegen of ze met iemand Bijbelstudie mochten doen. Zo prachtig. Ze komen inmiddels op het AZC elke week samen met nog twee vrouwen uit de kerk rondom Gods Woord. Ik ben nu aan het bestellen. Hoofdzakelijk voor mensen die niet vaak in de kerk komen. Voor de kinderen wil ik graag kinderbijbels meegeven, en de ouders wil ik een Bijbel in hun eigen taal aanbieden.'

Een vrouw schreef een uitgebreide brief over een Syrische man. Hij was naar Nederland gevlucht, nadat al zijn bezittingen met de grond waren gelijkgesteld. Hoewel hij snel vorderingen maakte met het leren van onze taal, was het begrijpen van de Nederlandse Bijbel nog erg moeilijk voor hem. Bij onze vereniging werd een Arabische Bijbel aangevraagd en die mag hem tot rijke zegen zijn!

Overigens is het Arabisch één van de ruim 70 talen die we op voorraad hebben. En nóg komt het soms voor dat een Bijbel wordt aangevraagd in een taal die we niet hebben. We proberen dan zo snel mogelijk een aantal Bijbels in die taal te kopen. Zodat we er ook enkele op voorraad hebben voor eventuele volgende aanvragers. Het is en blijft een mooie uitdaging om al die Bijbels in zoveel talen gratis te kunnen blijven aanbieden.

In 1948 begon het

In 1948 was de oprichting van, toen nog 'De Nederlandse Gideons' een feit. We mogen dus dit jaar dankbaar stilstaan bij het 70 jaar bestaan van onze vereniging. De behoefte aan het Evangelie blijkt nog steeds toe te nemen. Iemand mailde ons: 'Ik wil uw vereniging vriendelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van gratis Bijbels. Gods Woord kan in deze tijd niet genoeg onder de mensen worden gebracht.' En dat vertolkt precies waarom we niets liever willen dan dóórgaan met onze missie! En wat zou het geweldig zijn als dit jubileum mede aanleiding zou zijn om dit te realiseren! Als u hiervoor een speciale donatie wilt doen, wilt u dan bij de overschrijving vermelden: 'Jubileumgift'?

Giften, donaties en collecten

We worden geweldig gezegend door uw gebeden en uw giften. Vorig jaar mochten we daardoor bijna 108.000 Bijbeluitgaven verspreiden. Daarvoor zijn veel financiële middelen nodig. We willen ontzettend graag aan de vele bewogen verzoeken tegemoet blijven komen. Helpt u (weer) mee om deze missie ook dit jaar te kunnen verwezenlijken door op de meest uiteenlopende plaatsen in Nederland het Evangelie te verspreiden?



Met vriendelijk groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging

P.S. Bidt u alstublieft met ons mee dat de overhandigde Bijbels gelezen worden en de woorden van het Evangelie harten zullen raken? Uw gebeden en uw giften zijn van harte welkom! **Hartelijk dank!**