

**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



# > Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2023

**Wie dorst heeft  
komt en drinkt!**



## › WATER = LEVEN

Op de warme dagen van afgelopen zomer was het extra belangrijk om goed te blijven drinken. Water zorgt ervoor dat je niet uitdroogt en je organen blijven functioneren. Jezus biedt in Johannes 4 levend water aan. Hij zegt: 'Iedereen die van het levende water drinkt zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen'. Wat een heerlijk aanbod deed Hij de Samaritaanse vrouw die helemaal geen weet had van Het Levende Water.

### Komen

In een land waar steeds minder mensen naar de kerk gaan proeven, we een enorme honger naar zingeving en vervulling. Wat mooi als er dan mensen op je pad komen die je wijzen op de Bijbel als antwoord op je vragen. We krijgen dagelijks bestellingen binnen van mensen die de Bijbel willen delen met anderen, maar ook aanvragen van mensen die zelf de Bijbel willen onderzoeken. Al deze bestellingen geven aan dat er een dorst is. Jezus belooft dorstigen verkwikking en uitgeputten kracht (Jeremia 31:25).

Hij zegt dat wie dorst heeft, moet komen. Het is een uitnodiging aan alle mensen die tekort hebben. Hij doet wat Hij belooft, ook in de gevangenis! *“Deze bijbel heeft mij verlost van de vijand. God zegene jullie en degene die op straat mij vroeg of ik Jezus in mijn leven heb. Ik had Hem heel erg nodig, maar wist het nog niet.”*

### En drinken!

Maar Jezus voegt er nog wat aan toe: je moet ook drinken van het Levende water. Zoals water ervoor zorgt dat je niet uitdroogt is Jezus ons een Bron van eeuwig leven!

Dat is ook de reden dat we de Bijbel beschikbaar stellen. We geloven dat het een levensreddend boek is. Juist in moeilijke tijden geeft de Bijbel houvast. *“Ik kreeg een prachtige bijbel. Ik ben er enorm blij mee, mede omdat ik al langere tijd 200 km van huis in het ziekenhuis lig. Ik vind het prachtig! Nu wilde ik er ook graag een paar geven aan langdurig, zieke mensen die ik door de vele ziekenhuisopnames ver van huis heb ontmoet. Mag dat van u? Ik wens u vrede en alle goeds!”*

### Een uitnodiging in eigen taal

Je kunt een uitnodiging alleen aannemen als je begrepen hebt dat je uitgenodigd bent. Er zijn, ook in Nederland, zoveel mensen die geen weet hebben van het aanbod om te drinken van het levend water. Op steeds meer plekken staat de Bijbelbox gevuld met Nieuwe Testamenten. Wist u dat deze Bijbeltjes in ruim 40 talen beschikbaar zijn? Voor ons is het misschien heel vanzelfsprekend om de Bijbel in onze eigen taal beschikbaar te hebben. Maar voor anderen is het een grote zegen. *“Nogmaals hartelijk dank voor de Farsi bijbels. Ze zijn onderweg naar hun lezers! De mensen zijn er erg blij mee, alsof je hen een goudstaaf overhandigt.”*



## Schoolverlaters

Inmiddels zijn de scholen alweer begonnen. Maar voor de zomervakantie kregen we veel aanvragen van juffrouws en meesters die schoolverlaters een Bijbel wilde meegeven. We zijn dankbaar dat ook op deze manier de Bijbel onder de jongeren verspreid wordt.

Een juf mailde ons of ze twee Bijbels mocht ontvangen voor leerlingen die heel graag een eigen Bijbel zouden willen. De kinderen schreven zelf een briefje naar ons. *“Ik wil al heel lang een Bijbel. Ik wou ook het verhaal van God lezen. Dus ik had een app gedownload op mijn telefoon, maar dat vond ik niet leuk. Daar speel ik spelletjes op. Ik wil graag een boek.”* Wat mooi dat deze kinderen via de juf een Bijbel kunnen ontvangen om zelf te lezen.

## Zomerperiode

De zomer is bij uitstek een mooie periode om te evangeliseren. We hebben veel aanvragen gekregen van vakantiebijbelclubs en andere organisaties die het Woord van God willen delen met jong en oud. Niet alleen organisaties zijn in de zomer bezig met het verspreiden van het evangelie. We hebben ook veel aanvragen gekregen van mensen die op vakantie het Woord willen delen. *“De Engelse bijbels zijn voor mijn dochter die samen met andere jongeren kinderwerk in Malawi gaat doen. Aan het einde van de reis kunnen zij de bijbels daar achterlaten.”* Prachtig dat er mensen zijn die, juist ook in de vakantie, de Bijbel willen delen met onbekende mensen, op onbekende plekken, in zoveel verschillende talen.

*“Wij hopen deze zomer naar Roemenië te gaan en daar rond te trekken. Graag willen wij*

*op onze logeeradressen en eventueel andere adressen deze Bijbels achterlaten.”*

## Dorst

Er zijn periodes van ziekte, rouw en moeite, waarin mensen extra bemoedigd worden door de woorden uit de Bijbel. In die moeilijke periodes kunnen onze bemoedigingsboekjes troost geven. *“Ik heb ondervonden dat de boekjes een enorme steun kunnen bieden bij verdriet en verlies, alsook om met Hem kennis te maken. Hartelijk dank daarvoor.”* Oudere mensen zijn soms eenzaam of ervaren andere moeiten van het leven. Wat is het fijn als je dan nog zelf uit de Bijbel kunt lezen! Naast de NBV en HSV in Grote Letter hebben we ook een nieuwe Scheurkalender met dagelijkse bemoediging en andere uitgaven in Groot Letter. *“De Bijbel in grote letters is voor mijn grootouders, die door een hele moeilijke tijd gaan, en hier veel steun uit halen.”* Heeft u ook behoefte aan een uitgave in Groot Letter of wilt u er iemand mee helpen? Informeer even naar de mogelijkheden.

## Blijft u helpen?

We zijn blij als we zien hoeveel bijbels en bemoedigingsboeken we kunnen delen met mensen. Wilt u ons blijven steunen met uw gebed en uw giften zodat we hiermee door kunnen blijven gaan?



Met vriendelijke groet,

**Harm Jager,**  
voorzitter Bijbelvereniging

## › Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

### › Groot Letter scheurkalender 2024.

Er zijn al veel scheurkalenders 2024 besteld. Deze is bedoeld om ouderen een alternatief te bieden voor een Bijbels dagboekje. Dankzij het goed leesbare groot lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met bemoedigende teksten uit het Woord van God. Een prachtig cadeau voor ouderen, mensen met een visuele handicap of met dyslexie. Bestel hem via onze website of onderstaand emailaders.



len met mensen die de blijde boodschap nog niet kennen. Blijft u ons steunen zodat we dit werk kunnen blijven voortzetten?

Als u ons belt, zal Alinde vaak de telefoon opnemen. 'Ik geniet van de veelzijdigheid van dit werk. Ook vind ik het bijzonder hoeveel mensen in Nederland honger hebben naar de Bijbel'.

### Nieuwe medewerkers

#### › Alinde Schreur

Alinde is 25 jaar en moeder van Joanan en Gideon. Ze woont samen met haar man Joël in Lunteren. Ze is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie.



#### › Marco van Putten

Marco is sterk bewogen en veel met de Bijbel bezig. Sinds kort medeverantwoordelijk voor de financiële-administratie. 'Ik doe dat vanuit een zedingshart. Daarnaast voer ik soms andere werkzaamheden binnen de Bijbelvereniging uit. Zo hou ik oog op de breedte van onze activiteiten. Het is mooi te zien dat mensen bereid zijn geld in te zetten voor zending en hoe dit van nut daarvoor wordt gemaakt. Hoop dat God ons werk zal zegenen en gebruiken'.

### › Geplaatste Bijbels

De eerste 6 maanden van 2023 mochten we alweer 69.448 Bijbels delen. We zijn dankbaar dat steeds meer mensen de Bijbelvereniging weten te vinden en ons helpen de Bijbels te de-

Scan de QR-code voor  
een (periodieke) bijdrage.



**Bijbelvereniging**  
voorheen de Nederlandse Gideons



Eigen Haard 51, 8561 EX Balk

T 085 104 17 14 | E [info@bijbelvereniging.nl](mailto:info@bijbelvereniging.nl)

I [www.bijbelvereniging.nl](http://www.bijbelvereniging.nl) | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98

