

› Nieuwsflitsen van de Bijbelvereniging

› Overname werkzaamheden Stichting Stevan

We zijn zeer dankbaar dat we u mogen informeren dat er op de bestuursvergadering van 24 juni besloten is dat de Bijbelvereniging de werkzaamheden van Stichting Stevan zal overnemen. Inmiddels hebben alle leden van Stichting Stevan een laatste nieuwsbrief ontvangen waarbij een flyer van de Bijbelvereniging was bijgesloten. We zijn dankbaar voor alle mensen die zich hebben aangemeld als lid of donateur van de Bijbelvereniging.

Stichting Stevan heeft jaren zorg gedragen voor evangelisatieposters op stations, bushaltes en langs snelwegen. Ook konden mensen een Bijbel aanvragen. Na diverse vergaderingen met het (oud) bestuur van Stichting Stevan mochten we beiden de conclusie trekken dat de doelstellingen dermate overeenkwamen dat de werkzaamheden voortgezet kunnen worden door de Bijbelvereniging. We hopen dat we met deze uitbreiding nog meer mensen kunnen bereiken met het Woord van God.

› Website

Helaas hebben we in de afgelopen periode last gehad van een storing op de website.

Onze excuses voor het ongemak. We hebben de problemen aangepakt en hopen dat we weer veel bestellingen mogen ontvangen via de website.

› Nieuw! Scheurkalender met 53 kaarten

In juni hebben we een prachtig nieuwe scheurkalender toegevoegd aan ons assortiment. Deze kalender met prachtige illustraties is speciaal ontworpen voor jongeren, maar zeker ook geschikt voor volwassenen. Het bevat 53 kaarten, met voor elke week een inspirerende Bijbeltekst. We hopen dat dit nieuwe product aanspoort om de Bijbel te ontdekken en dat de teksten zullen bemoedigen. De kaarten met Bijbelteksten maken het gemakkelijk om op een laagdrempelige manier met anderen mee te leven en tegelijk Gods Woorden te delen.



Scan de QR-code voor een (periodieke) bijdrage.



Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



Eigen Haard 51, 8561 EX Balk
T 085 104 17 14 | E info@bijbelvereniging.nl
I www.bijbelvereniging.nl | IBAN: NL66 INGB 0000 5398 98



Bijbelvereniging
voorheen de Nederlandse Gideons



› Nieuwsbrief

Nr. 3 - 2024

Er moet **licht komen**



> LICHT = ZICHT

Nadat God de hemel en de aarde schiep, zei God "Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis." Hoewel God het licht schiep op de allereerste dag ooit, schiep Hij de zon, maan en sterren niet eerder dan drie dagen later. (Gen 1:14-19) Hoe is dat mogelijk? God is voor licht niet afhankelijk van de zon. Als we verder gaan naar het einde van de Bijbel lezen we: "En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp." (Openb 21:23)

Licht in het donker

Licht is het meest zichtbaar in het donker. Als mensen door moeilijke periode's gaan, kunnen woorden uit de Bijbel troosten en bemoedigen. Als om ons heen alles donker lijkt mogen we hopen op de God van licht: "De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?" (Ps 27:1a) We zijn dankbaar voor de reacties die we (nog steeds) krijgen op onze bemoedigingsboekjes. "Dit boekje stond in de herdenkingsruimte na het overlijden van mijn vader. De teksten gaven troost op dat moment. Vandaar dat ik dit boekje bestel." (Geborgen tranen) De bemoedigingsboekjes zijn zeer geschikt om aan mensen te geven die met een ziekenhuisopname te maken krijgen, maar ook als mensen bijvoorbeeld (moeten) verhuizen naar een verzorgingshuis. De afgelopen maanden zijn er weer veel Bijbels besteld voor mensen in de gevangenis. We zijn dankbaar als we horen over het werk dat pastoraal medewerkers daar mogen doen. We bidden dat de Bijbels licht brengen in het leven van de gevangenen.

Onverwacht licht

De Bijbelbox is een houten frame met 8 vakken, waarbij ieder vakje ruimte biedt aan 12 Nieuwe Testamenten. De Nieuwe Testamenten zijn verkrijgbaar in meer dan 45 talen. De Bijbelbox is zeer geschikt voor kerken, ontmoetingsruimten en wachtkamers. Ook staat hij in verschillende winkels. Een medewerker van de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils in Scharn (bij Maastricht) deelde ons mee: "Een tijdje geleden kreeg ik een mooi bericht van iemand die een Bijbeltje had meegenomen uit onze winkel. Een tijd later kwam hij in het ziekenhuis terecht, het enige wat hij bij zich had was het Bijbeltje; omdat hij veel tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen en weinig afleiding had is hij het Bijbeltje gaan lezen en is hij tot geloof gekomen." Onze God is een levende God die het verlangen heeft dat mensen Hem leren kennen.

Licht om te groeien

Naast mensen die Bijbels aanvragen voor evangelisatiedoelinden krijgen we ook regelmatig aanvragen voor eigen gebruik. "Mijn moeder en ik hebben recentelijk besloten te willen leven voor God en we willen graag een eigen Bijbel om meer te leren over Hem."



Licht op je levenspad

Inmiddels zijn de scholen alweer begonnen. Maar voor de zomervakantie kregen we veel aanvragen van juffrouws en meesters die schoolverlaters een Bijbel wilde meegeven. We zijn dankbaar dat op deze manier de Bijbel ook onder de jongeren verspreid wordt: "Hartelijk dank voor de mooie Bijbels. Mijn collega en ik werden er stil van toen we ze uitpakten en zagen wat voor een prachtige geschenken wij de leerlingen van de groepen 8 van 2 Openbare Basisscholen aan het einde van het jaar kunnen geven!" We bidden dat de Bijbels een wegwijzer mogen zijn in de levens van jonge mensen. Het is een zegen als je al jong bekend wordt met de Bijbel en beslissingen hieraan kan toetsen.

Licht als warmtebron

Licht is er ook om te verwarmen. De zon geeft licht en is de grote warmtebron. Het licht en de warmte van de zon zetten alles in bloei en laten vruchten rijpen. Zo is het ook met het Goddelijke Licht. Aan iedereen, die in Hem gelooft, belooft Hij de Heilige Geest, die leven wekt en leven voedt. Als het, door ouderdom of anderszins, moeilijk wordt om de Bijbel te lezen dan kan dat als een handicap worden ervaren. Daarom hebben we verschillende Groot Letter uitgaven beschikbaar. We hopen dat, door middel van deze uitgaven, mensen zolang mogelijk zelfstandig de Bijbel kunnen lezen. Ook hebben we weer een prachtige Groot Letter Scheurkalender voor het jaar 2025. De Scheurkalender heeft er in de afgelopen jaren al meerdere malen voor gezorgd dat mensen, in hoge ouderdom, een licht mochten zijn op de afdeling in het verzorgingshuis waar zij woonden.

Licht in de wereld

In de Bijbel is licht verbonden aan God en aan Jezus. God wordt omgeven door een stralend licht. Jezus wordt genoemd 'het Licht dat in de wereld kwam'. Maar christenen krijgen ook een opdracht met betrekking tot licht: "Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken." (Mat. 5:16) Een tijd geleden was op een avond een spreker uitgenodigd. Deze spreker had tot in zijn volwassen leven nog nooit christenen ontmoet. Na een verhuizing ontmoette hij voor het eerst christenen. Hij zei over hen het volgende:

"Liefde en dienstbaarheid van deze mensen zorgden voor nieuwsgierigheid naar Jezus. Ik ging de Bijbel lezen en bekeek mijn leven opnieuw in het licht van het Evangelie."

De Heilige Geest overtuigde deze man van de waarheid van Gods Woord. Wat is het wonderlijk dat God ons, mensen, wil gebruiken om anderen ook op Hem te wijzen.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij. (Sela)

Blijft u helpen?

We zijn blij als we zien hoeveel Bijbels en bemoedigingsboeken er aangevraagd worden. Gods werk gaat door. Wilt u ons blijven steunen met uw gebed en giften zodat we hiermee door kunnen blijven gaan?



Met vriendelijke groet,

Harm Jager,
voorzitter Bijbelvereniging